

**ΤΟ ΔΙΛΗΜΜΑ Σ' ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ
ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΙΝΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΟ:
ΜΕΛΛΟΝ Ή ΠΑΡΕΛΘΟΝ.
ΑΥΡΙΟ Ή ΧΘΕΣ**

Συνέντευξη στην **Ολγα Τρέμη**
και το **Νίκο Χατζηνικολάου**

ΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ενός σύγχρονου κοινωνικού κράτους θέτει ως πρώτη προτεραιότητα ο πρωθυπουργός, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι εκσυγχρονισμός χωρίς κοινωνική δικαιοσύνη και παρέμβαση στις κοινωνικές λειτουργίες ώστε «να περιοριστούν η ανισότητα, η εκμετάλλευση και η κατάχρηση εξουσιών»... δεν είναι εκσυγχρονισμός. Σε αποκλειστική του συνέντευξη στο **ΕΘΝΟΣ** πέντε ημέρες πριν την κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση της 22ας Σεπτεμβρίου, ο **Κώστας Σημίτης** περιγράφει το νέο κοινωνικό πρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα μέτρα για τους νέους, τους άνεργους, τους χαμηλοσυντάξιους, τους αγρότες, δηλαδή τους ασθενέστερους κοινωνικούς κρίκους που ο Ανδρέας Παπανδρέου αποκαλούσε «μη προνομιούχους».

Διαβεβαιώνει επίσης ότι το ΕΣΥ παραμένει κεντρική επιλογή του κυβερνώντος κόμματος, δηλώνει ότι μέσα από αναπτυξιακές διαδικασίες θα δημιουργηθούν 180.000 νέες θέσεις εργασίας και προσθέτει ότι ήρθε τώρα η ώρα να ανοίξει ένας διάλογος για το ασφαλιστικό «μακριά από εκβιαστικά διλήμματα».

Τονίζει, όμως, παράλληλα, ότι «πολλές πολιτικές εξισώσεις παλαιότερων δεκαετιών - όπως η εξίσωση οικονομική πρόοδος = κοινωνική δικαιοσύνη, που αποτελούσε το ισχυρότερο επιχειρήμα της αριστεράς - δεν ισχύουν πια». Και δεν παραλείπει να σημειώσει ότι ο Μιλτιάδης Εβερτ «εμφανίζεται σαν μέγρος με τα καθήκοντά του, προσπαθώντας να παραπλανήσει τους Έλληνες πολίτες, να τους κρύψει το συντηρητικό πρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας».

Το πρώτο μέρος της συνέντευξης του πρωθυπουργού έχει ως εξής:

Κύριε Πρόεδρε, ο αρχηγός της ΝΔ σας χαρακτηρίζει «νεοφιλελεύθερο». Το ΚΚΕ επιμένει στην εκδοχή «έξι κόμματα δύο πολιτικές». Τελικώς οι αναποφασιστικοί επιλογές μεταξύ «παράδοσιακής δεξιάς» και Μιλτιάδη Εβερτ και «εκσυγχρονιστικής δεξιάς» και Κώστα Σημίτη;

ΑΠ.: Εχω την εντύπωση ότι και το χιούμορ του κ. Εβερτ είναι κάπως ιδιότυπο: Το δόλημα ο' αυτές τις εκλογές είναι ξεκάθαρο: Εκσυγχρονισμός ή αναχρονισμός. Μέλλον ή παρελθόν. Αύριο ή χθες. Πιστεύω απόλυτα ότι ο ελληνικός λαός έχει ήδη κάνει την επιλογή του: Οι Έλληνες πολίτες ψηφίζουν την Κυριακή για το ατίθιο της χώρας και το ατίθιο δεν ανήκει στη συντήρηση, ούτε στο νεοφιλελευθερισμό. Ανήκει στην κρίση. Ανήκει στην δημοκρατία. Ανήκει στην κοινωνική ευαισθησία.

Το δυστύχημα με τον κ. Εβερτ είναι ότι ενώ δεν γνωρίζει τι είναι ο ίδιος, ξέρει πολύ καλά ότι στο κόμμα του κυριαρχούν οι νεοφιλελεύθεροι: Ανθρωποι όπως ο κ. Μητσούκης, ο κ. Μάνος και πολλοί άλλοι, που περιμένουν την 23η του Σεπτεμβρίου για να τον εκδιώξουν από την ηγεσία της ΝΔ: Λοιπόν, είναι σαφές ότι ο κ. Εβερτ έχει συνήθισει να αποκαλεί όλους τους αντιπάλους του «νεοφιλελεύθερους», αλλά τι να κάνουμε; Τα φροντιστήρια ακόμα και τα εντατικά, δεν αρκούν σε όλες τις περιπτώσεις, ειδικά αν οι μαθητές είναι ανεπιδέκτοι...

Το ΠΑΣΟΚ ήταν, είναι και θα παραμείνει για πολλά - πολλά χρόνια, η γνήσια φωνή της μεγάλης δημοκρατικής παράταξης. Η αιχμή του δόρατος της κεντροαριστεράς. Το μεγάλο κόμμα του δημοκρατικού σοσιαλισμού.

Αυτοί ήμασταν, αυτοί είμαστε κι αυτοί θα παραμείνουμε: Ο τόπος μας είναι μικρός - όλοι γνωρίζουμε. Επομένως, οι επιλογές της Κυριακής γίνονται πιο εύκολες.

Ο Μ. Εβερτ, δημοσιοποίησε τα μέτρα SOS που πρόκειται να λάβει, για τις ασθενέστερες οικονομικά ομάδες εφόσον κερδίσει τις εκλογές. Έσείς τι προτίθεστε να κάνετε αντίστοιχα;

ΑΠ.: Στον κ. Εβερτ του αρέσει να εμφανίζεται σαν μέγρος με τα καθήκοντά του και να προσπαθεί να παραπλανήσει τους Έλληνες πολίτες. Να τους κρύψει το συντηρητικό πρόσωπο της ΝΔ. Οι Έλληνες πολίτες δεν ξεχνούν τι συνέβη την τριετία 1990 - 93. Η ΝΔ επί 6 μήνες έταξε συνεχώς μέτρα SOS για την οικονομία, τα ελέηματα, τον πληθωρισμό, τις συντάξεις.

Και ποιο ήταν το αποτέλεσμα: Στασιμότητα, πτώση του εισοδήματος των εργαζομένων, δραματική αύξηση της ανεργίας, μείωση των συντάξεων, υψηλός πληθωρισμός.



**Ο Κ. ΣΗΜΙΤΗΣ
ΜΙΛΑΕΙ ΣΤΟ
ΕΘΝΟΣ**

δεν θα χρειαστεί να δοκιμαστεί στην πράξη.

Η κοινωνική αναληγσία του 1990 - 93 δεν ήταν συμπτωματική. Ήταν αποτέλεσμα των κεντροικών επιλογών της παράταξης της ΝΔ. Το μοντέλο που προωθούν οι συντηρητικοί θέλει πρώτη την οικονομία, με την κοινωνία δεύτερη. Όμως, η κυβέρνηση της ΝΔ απέτυχε καταγυρός και στα οικονομικά. Ο λόγος είναι απλός. Στην Ελλάδα όπως και σε άλλες χώρες η οικονομική πολιτική έχει αποτελεσματικό μόνο αν βάζει την κοινωνική ευαισθησία σε ίση μοίρα με την οικονομική αποτελεσματικότητα. Αν ξεχάσεις την κοινωνική διάσταση τελικά αποτυγχάνεις και στα οικονομικά.

Πώς εννοεί το ΠΑΣΟΚ το κοινωνικό κράτος όταν μάλιστα διατυπώνεται κριτική εκ των έδρων για προβλήματα στην «κοινωνική φυσιογνωμία» του κυβερνώντος κόμματος;

ΑΠ.: Την τελευταία τριετία αποδείχθηκε για μια ακόμη φορά ότι η ανάπτυξη με κοινωνικό πρόσωπο πετυχαίνεται περισσότερο.

Και το Εθνικό Προϊόν αυξήθηκε πιο γρήγορα, και περισσότερες θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν, και υπήρξαν αυξήσεις στα πραγματικά εισοδήματα και τους μισθούς. Όλα αυτά επιτεύχθηκαν σε ένα ήπιο εργασιακό κλίμα, χωρίς αναστατώσεις, όπως έγινε με τις μεγάλες απεργίες του 1990 ή του 1993. Το νοικοκυμάρι της οικονομίας επιτεύχθηκε με μεθοδικότητα και χωρίς αναταράξεις.

Όλα αυτά για ένα σοσιαλιστή είναι αυτονόητα και δεν προκαλούν καμιά έκπληξη. Αν όμως με ρωπάτε αν το σύστημα κοινωνικής προστασίας που έχουμε αρκεί για τις ανάγκες κοινωνικής πολιτικής που έχουμε, τότε η απάντησή μου είναι ανεπιφύλακτα όχι.

Διατυπώνεται η άποψη ότι αν δεν ληφθούν γρήγορα μέτρα για την οικοδόμηση ενός σύγχρονου κοινωνικού κράτους κινδυνεύουμε να διολισθήσουμε σε μια κοινωνία των «δύο τρίτων». Συμμερίζεστε αυτές τις ανησυχίες;

ΑΠ.: Η συνοχή της ελληνικής κοινωνίας σήμερα απειλείται. Η οικοδόμηση του κοινωνικού κράτους, είναι τόσο επείγουσα όσο η οικονομική προσαρμογή στην Ευρώπη. Ήδη υπάρχουν ανησυχιακά φαινόμενα:

- Η απειλή στους παραδοσιακούς θεσμούς κοινωνικής στήριξης, όπως η οικογένεια και η τοπική κοινωνία. Όσα δυσκολεύεται να κάνει η τοπική κοινωνία, θα έπρεπε να προσπαθεί να αναπληρώσει το κράτος πρόνοιας.

- Οι νέες τοξικές ανισότητες. Το ταξικό χάσμα δεν τελειώνει στις οικονομικές ανισότητες. Σιγά σιγά εδραιώνεται και με διαφορές στην ποιότητα ζωής, τον πολιτισμό, την κουλτούρα.

- Η μακροχρόνια ανεργία απειλεί το κοινωνικό ιστό, ιδιαίτερα σε περιοχές αποβιομηχάνισης όπως το Λαϊκίο ή η Εύβοια.

- Η ποιότητα της ζωής στο εσωτερικό των πόλεων μοιάζει να απειλείται από μαζισμό, από την πολεοδομική και οικιστική ασφίξια αλλά και από κοινωνικές εντάσεις.

Πρέπει να εφαρμόσουμε μια πολυδιάστατη και σύγχρονη κοινωνική πολιτική πριν να είναι αργά για όλη την κοινωνία.

Ο κ. Εβερτ δίνει 10.000 δρχ. στους συνταξιούχους του ΟΓΑ, εσείς 4.000. Γιατί να σας προτιμήσουν;

ΑΠ.: Θα σας διορθώσω. Εμείς δεν υποχρεώσαμε να δώσουμε αυξήσεις στους συνταξιούχους αγρότες για να μας ψηφίσουν. Εμείς, κάνουμε δυο τομές στην αγροτική ασφάλιση. Βάζουμε σε λειτουργία δυο μηχανισμούς για να μην μπορεί ο κ. Εβερτ, ο οποίος κ. Εβερτ, να προσπαθεί να εξαγοράσει τις ψήφους του συνταξιούχου αγρότη κάθε φορά που γίνονται εκλογές.

Ο πρώτος μηχανισμός είναι η ΑΤΑ στην σύνταξη του ΟΓΑ. Να μην προσπαθεί κάποιος να δώσει λίγο από τον παλιό πληθωρισμό, και να τολμά να το αποκαλεί αυτό «αύξηση». Με την ΑΤΑ θα διατηρείται η αγοραστική αξία της σύνταξης στο ύ-

Χτίζουμε κράτος κοινωνικό

Με βροχή από φόρους, έφερε σε αδιέξοδο τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τους εργαζόμενους, τις παραγωγικές δυνάμεις. Αυτό είναι το αληθινό πρόσωπο των μέτρων της ΝΔ. Το SOS το φώναξαν όλα τα κοινωνικά στρώματα και ακόμα πιο έντονα οι ασθενέστερες οικονομικά μονάδες.

Το ΠΑΣΟΚ έχει ήδη ξεκινήσει ένα φιλόδοξο Πρόγραμμα για την οικοδόμηση ενός σύγχρονου κοινωνικού κράτους, για την ενίσχυση των χαμηλοσυνταξιούχων, την ασφάλιση των αγροτών, την προστασία των συντάξεων.

Εχουμε δεσμευθεί ότι πρώτες μας προτεραιότητες θα είναι αυτά ακριβώς τα ζητήματα:

- Προωθείται αμέσως προς ψήφιση από τη Βουλή, το Τομείο Κυρίας Ασφάλισης των Αγροτών.
- Πλήρης Παροχή υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας στους αγρότες.
- Ολοκλήρωση και επέκταση του συστήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης στους χαμηλοσυνταξιούχους.
- Προστασία των συντάξεων και νέες πολιτικές υγείας και πρόνοιας.
- Εφαρμογή των μέτρων Ενεργητικής Πολιτικής

Απασχόλησης για τους άνεργους, τους νέους, τις γυναίκες, τους παλιννοστούντες.

Όλα αυτά ταυτόχρονα με την αξιόπιστη κατάρτιση και εκτέλεση του Προϋπολογισμού του 1997, με τη συνέχιση των μεγάλων έργων, την προσέλκυση επενδύσεων, το κλίμα σταθερότητας.

Πετυχαίνουμε έτσι την ανάπτυξη με την κοινωνική αλληλεγγύη, την σταθερότητα με την πρόοδο, την απασχόληση με την αύξηση του εισοδήματος.

Και η Νέα Δημοκρατία, προβάλλει τώρα ένα κοινωνικό πρότυπο, υποσχόμενη μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις περισσότερα απ' ό,τι το ΠΑΣΟΚ...

ΑΠ.: Οι νεοφιλελεύθεροι αποκαλούν την κοινωνική πολιτική «μη παραγωγικές δαπάνες». Λένε ότι το Κράτος Πρόνοιας πρέπει να μειωθεί για να «κάνει τόπο» στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Ο κ. Μάνος αναφέρει τη μείωση του Κράτους από 40% σε 30% του ΑΕΠ, ενώ η παραδοσιακή δεξιά βλέπει τις κοινωνικές δαπάνες σαν παροχές, για αλίευση ψήφων.

Ο κ. Εβερτ κάνει και τα δύο, αφού για να βρει λεφτά για τις παροχές δήλωσε ότι θα μειώσει τις κρατικές δαπάνες. Περιέργη λογική, αλλά ευτυχώς

**Ο Κ. ΣΗΜΙΤΗΣ
ΜΙΛΑΕΙ ΣΤΟ
ΕΘΝΟΣ**

...φος που είχε όταν την αφήσαμε εμείς σε 25.000 δρχ. τον Σεπτέμβριο του 1995. Η πρώτη ΑΤΑ, την οποία και προσαναγγέλιμε είναι 4 χιλιάδες δρχ. τον Γενάρη του 1997. Μετά, όσο είναι ο πληθωρισμός τόσο θα είναι και η αύξηση. Δεν θα μπορεί κανείς πια να κοροϊδεύει τον συνταξιούχο παγώνοντας την σύνταξη για χρόνια, όπως έκανε η ΝΔ από το 1991 ως το 1993, και να την αυξάνει μόνο όταν πλησιάζουν οι εκλογές.

Οι αυξήσεις που θα δίνονται στις σύνταξεις του ΟΓΑ, πέραν της ΑΤΑ που θα την παίρνουν οι αγρότες αυτόματα, θα είναι ουσιαστικές. Εχω δηλώσει ότι στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η αναβάθμιση της βασικής σύνταξης σε πραγματικούς όρους, και όχι απλώς η διατήρηση της αγοραστικής της αξίας. Ομως, είναι ο δεύτερος μηχανισμός που δίνει και την οριστική και μακροπρόθεση λύση στο ασφαλιστικό πρόβλημα των αγρότων.

Ενοσίετη την μετατροπή του ΟΓΑ σε Ταμείο Κύριας Ασφάλισης;

ΑΠ.: Οι συντάξεις του ΟΓΑ είναι πολύ χαμηλότερες από τις συντάξεις που δίνουν το ΙΚΑ, το ΤΕΒΕ, το ΤΣΑ. Αλλά και άλλα δικαιώματα που έχουν οι υπόλοιποι ασφαλισμένοι λείπουν στον αγρότη. Δεν υπάρχει σύνταξη χρειάς. Αν ο αγρότης αλλάξει δουλειά, τα χρόνια στον ΟΓΑ, δεν μετράνε για σύνταξη και είναι σαν να μην υπάρχουν. Για όλα αυτά πρέπει επί τέλους ο ΟΓΑ να γίνει Ταμείο. Η σύνταξη να είναι δικαίωμα του αγρότη, δικά του λεφτά. Να ξέρει ο αγρότης, τι σύνταξη θα πάρει όταν φτάσει σε ηλικία συνταξιοδότησης. Να μην εξαρτάται η σύνταξη από αποφάσεις σε κομματικά γραφεία ανάλογα με τις εκλογικές σκοπιμότητες.

Μα αυτό δεν σημαίνει ότι θα πληρώνουν οι αγρότες εισφορές;

ΑΠ.: Ο αγρότης ήδη πληρώνει εισφορές για την πρόβλεψη ασφάλισης. Το νέο σύστημα θα είναι μετεξέλιξη της πρόβλεψης. Με μια σημαντική διαφορά όμως: φροντίζουμε έτσι να τον συμφέρει να ασφαλιστεί αν θέλει, σε υψηλότερη κλάση. Για κάθε δραστηριότητα που θα κάνει ο αγρότης θα βάζει και το κράτος. Όσο υψηλότερη η κλάση εισφορές που επιβάλει ο ασφαλισμένος, τόσο περισσότερα και τα χρήματα που θα βάζει το κράτος για λογαριασμό του.

Αυτό σημαίνει «Ταμείο Κοινωνικής Ασφάλισης», σημαίνει οργανωμένη πολυλογική αποταμίευση. Είναι η απόδοση της κοινωνικής αποταμίευσης που θα δώσει την δυνατότητα να πληρωθούν, σε λίγα χρόνια και στους σημερινούς πενήνταχρονους αγρότες, συντάξεις ύψους από 60 - 110 χιλ. δρχ.

Οι λεπτομέρειες είναι στο σχέδιο νόμου που ελεγχόμαστε στο Υπουργείο Εργασίας. Η άποψή μου είναι ότι ο νόμος δίνει μια μακροχρόνια και βιώσιμη απάντηση σε καίρια κοινωνικά προβλήματα του αγρότη.

Όμως το ταμείο από μόνο του λύνει τα οξυτά αγροτικά προβλήματα...

ΑΠ.: Αυτό που προτείνουμε είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανάπτυξης της υπαίθρου. Να μπορεί να παραμείνει ο αγρότης στην υπαίθρο, να επενδύει, να καλλιεργεί νέες ανταγωνιστικές καλλιέργειες, να αυξάνεται το εισόδημά του. Στο πρόγραμμα αυτό σημαντική θέση έχει και η ποιότητα ζωής. Στο σημείο αυτό δίνουμε έμφαση στις υπηρεσίες υγείας στην υπαίθρο.

Προχωρούμε σε σημαντική αναβάθμιση της ιατρικής περίθαλψης και φροντίδας στον αγροτικό χώρο. Στόχος μας είναι η υψηλό επίπεδο υγιεινολογική προστασία. Επίσης ο σχολικός γυμναστής και ο οικογενειακός γιατρός που είναι σημαντικές πρωτοβουλίες στην πολιτική υγείας θα εφαρμοστούν πρώτα σε αγροτικές περιοχές, όπου υπάρχει και η μεγαλύτερη ανάγκη. Τέλος οι αγρότες θα δικαιούνται την ίδια κάλυψη για οδοντιατρικές εργασίες, που δικαιούνται και οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ.

Η ανεργία δεν είναι αναστρέψιμη από την στιγμή που όλοι αναγνωρίζουν την ανάγκη περιορισμού του κράτους;

ΑΠ.: Η ΝΔ βρῖσκει σε έντονη αμηχανία για το θέμα της απασχόλησης. Οι μήνες είναι νωπές, όσον αφορά την υπόσχεση της ΝΔ για 100.000 νέες θέσεις εργασίας που έγιναν 120.000 νέες θέσεις εργασίας. Για να μεταβείσει το ευθύνη ο κ. Εβερτ χαρακτηρίζει την ανεργία περίπου σαν φυσική καταστροφή, για την οποία κανείς δεν ευθύνεται.

ΤΟ ΑΥΡΙΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΔΕΝ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ

Ισχυρή κοινωνία για ισχυρή και σύγχρονη Ελλάδα

Όμως δεν είναι έτσι. Η ανεργία δεν είναι φυσικό φαινόμενο. Όπως η ΝΔ εφάρμοσε πολιτικές που την αύξησαν δραματικά το 1990 - 1993, έτσι υπάρχουν και πολιτικές που την συγκατατούν και την μειώνουν.

Η ανάπτυξη δεν συνιστά την επιβεβλημένη απάντηση στο πρόβλημα, όπως επιστημαίνει ο Μ. Εβερτ;

ΑΠ.: Όχι, η ανάπτυξη δεν αρκεί. Με την αύξηση της ανάπτυξης στο 2,6% το 1993 - 1996 δημιουργήθηκαν 150.000 νέες θέσεις εργασίας. Οι θέσεις αυτές συγκατατούν την αύξηση της ανεργίας. Πέραν από αυτό όμως, απαιτείται μια Ενεργητική Πολιτική Απασχόλησης. Η πολιτική που ακολουθήσαμε απέναντι στην ανεργία είναι μια ακόμη θεμελιώδη ιδεολογική διαφορά που μας χωρίζει από την ΝΔ.

Εφαρμοζόμενες συγκεκριμένα μέτρα για να καταρτίσει ο άνεργος, να μαθαίνει πώς να βρῖσκει την κατάλληλη δουλειά, να υποβοηθείται, να υποστηρίχεται. Εξίσου σημαντική είναι η φροντίδα για τους ίδιους τους άνεργους: Αυξήσαμε τα επιδόματα ανεργίας, που είχε τελεώς παρελθεί η ΝΔ, κατά 50%, ενώ η αύξηση που προβλέπεται το 1997 θα τα φθάσει το 70% των αποδοχών του ανειδίκευτου εργάτη.

Η πολιτική απασχόλησης δεν περιορίζεται στην πρόληψη της ανεργίας. Δεν είναι μόνο η δυνατότητα δουλειάς, αλλά και το πώς καλή είναι η δουλειά. Δεν είναι μόνο ο ρυθμός ανάπτυξης, είναι και η ποιότητά της. Απορρίπτουμε την πολιτική χαμηλού κόστους εργασίας. Είναι αναποτελεσματική και με οικονομικούς και κοινωνικούς όρους. Ο δρόμος για τον Έλληνα εργαζόμενο είναι αυτής της υψηλής εξειδίκευσης, που συνδυάζει υψηλή παραγωγικότητα και υψηλές αμοιβές. Εκεί είναι προανατολισμένη, η πολιτική κατάρτισης, η πολιτική επενδύσεων, τα μέτρα βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας.

Μια μεγάλη ευαισθητή κατηγορία είναι οι νέοι άνεργοι. Τι κάνετε γι' αυτούς;

ΑΠ.: Νομοθετήσαμε και εφαρμόσαμε ένα σύνολο Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης, στο επίπεδο των οποίων βρισκόμαστε οι νέοι. Συγκεκριμένα:

- Αυξήσαμε τα κίνητρα πρόκλησης νέων με μείωση των ασφαλιστικών εισφορών της εκπαίδευσης.

- Επιδότημε τον συνδυασμό κατάρτισης και εν συνεχεία πρόκλησης των νέων ανέργων.

- Προωθήσαμε πολλά προγράμματα πρακτικής εξειδίκευσης και σταδιοδρομίας πτυχιούχων, έτσι ώστε να αποκτήσουν την κατάλληλη εμπειρία και εξειδίκευση για το επάγγελμα που θα ακολουθήσουν.

- Διεξάγονται ειδικά προγράμματα κατάρτισης για νέους και γυναίκες σε νέα επαγγέλματα και τεχνολογία. Μόνο έτσι θα προικιστούν νέους με όλα τα εφόδια που χρειάζονται για να μπουν στα νέα επαγγέλματα που δημιουργούνται.

Ολοδομημένα μια κοινωνία που πρόκειται τον άνθρωπο, τον προικίζει με γνώσεις, που ανοίγει ευκαιρίες. Αν εγκαταλείψουμε τους νέους, είναι

σαν να παραιτούμαστε από το μέλλον.

Ενα από τα σημεία που αναφέρεται για τον κοινωνικό τομέα είναι η ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του ασφαλιστικού προβλήματος. Είπατε συγκεκριμένα ότι «το 1997 θα είναι έτος κοινωνικού διάλογου και αποφάσεων». Προς ποια κατεύθυνση;

ΑΠ.: Η ΝΔ μεταξύ 1990 και 1993 ψήφισε τρεις ασφαλιστικούς νόμους, σε ένα περιβάλλον στο οποίο εξεβίαζε συνεχώς ότι δεν υπήρχαν λεφτά να πληρωθούν οι συντάξεις του ελλείποντος μήνα. Ούτε διάλογος υπήρξε, ούτε συναίνεση. Με εκβιασμούς και εργασιεχυσμούς δεν μπορείς να λύσεις τα κοινωνικά προβλήματα.

Η δημοσιονομική κατάσταση τώρα είναι πολύ καλύτερη. Το νοκοκίρημα των ταμείων έχει ποσοστώς και η πληρωμή των συντάξεων γίνεται κανονικά και με αιγυριά. Οι συντάξεις έχουν αυξηθεί σε πραγματικούς όρους. Το ασφαλιστικό σύστημα συνολικά, μετά τις ανατατάσεις του 1990 - 1993, πέρασε τρία χρόνια σταθερότητας.

Το περιβάλλον αυτό προσφέρεται για να γίνει ο διάλογος που δεν έγινε το 1990. Μακριά από εκβιαστικά διλήμματα και σε μακροχρόνια βάση. Να δούμε το ασφαλιστικό όχι μόνο σαν οικονομικό πρόβλημα ταμειακής επάρκειας, αλλά και σαν θέμα δικαιοσύνης και προστασίας των ηλικιωμένων.

Να δούμε τα ταμεία, σαν πηγή ασφάλειας στα γηραστά, τα δικά μας και των παιδιών μας. Και έτσι να πάρουμε αποφάσεις, νηφάλια και χωρίς αυφάνησμο.

Την άνοιξη του 1996 είχαμε κινητοποιήσεις των χαμηλοσυνταξιούχων, που ζητούσαν την αύξηση των συντάξεων τους, και η απάντηση της κυβέρνησης ήταν τελικά το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης που προκάλεσε αρνητικές αντιδράσεις...

ΑΠ.: Η περίοδος 1990 - 1993 ήταν ιδιαίτερα δύσκολη για τους χαμηλοσυνταξιούχους. Κάθε χρόνο από το 1989 ως το 1993 οι συντάξεις έχαναν σε σχέση με τον (υψηλό) πληθωρισμό. Οι μειώσεις των συντάξεων ήταν ακόμη δυσμενέστερες για μερικές κατηγορίες συνταξιούχων. Για παράδειγμα στο ΙΚΑ, η κατώτατη σύνταξη μειώθηκε σε πραγματικούς όρους κατά 25% την τρίτη της ΝΔ.

Ενώ όλοι οι συνταξιούχοι είχαν πρόβλημα, το πρόβλημα για τους ηλικιωμένους χαμηλοσυνταξιούχους με μόνη τη σύνταξη τους ήταν εκρηκτικό. Το πρόβλημα των ανθρώπων αυτών δεν μπορούσε να περιμένει την γενική αύξηση όλων των συντάξεων. Χρειάζονταν μια λύση που να ξεχωρίζει αυτούς που είχαν το μεγαλύτερο πρόβλημα και να τους δίνει άμεσους ουσιαστικές και σημαντικές αυξήσεις.

Ετσι επιπλέον των γενικών αυξήσεων στις συντάξεις που ήταν πάνω από τον πληθωρισμό, δόθηκε επικαιρομένη αύξηση 11.400 δρχ. τον μήνα στους χαμηλοσυνταξιούχους, όλων των ταμείων που ζουν με εισοδήματα κάτω από 100.000 δρχ. τον μή-

να. Η αύξηση αυτή είναι το γνωστό πλέον και μόνο Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης στους Συνταξιούχους, το ΕΚΑΣ.

Πόσοι θα πάρουν αυτό το επίδομα; Υπήρχε μια κριτική ότι το σύστημα είναι πολύπλοκο και το ΙΚΑ θα έκανε ως και 8 μήνες να βρει τους δικαιούχους. Θεωρείτε ότι αντιμετωπίζονται έτσι τα προβλήματα των χαμηλοσυνταξιούχων;

ΑΠ.: Μέχρι στιγμής έχουν πληρωθεί 170 χιλιάδες δικαιούχοι, περίπου το 50% των συνολικών δικαιούχων. Η εφαρμογή ήταν άμεση.

Το ΕΚΑΣ είναι νόμιμο σύστημα και αντιπροσωπεύει κάτι τελείως νέο στην κοινωνική πολιτική. Ως τώρα τα ταμεία ασφαλίσεως δεν ήξεραν ποιοι συνταξιούχοι είχαν μόνο μια σύνταξη. Με το ΕΚΑΣ θα ξέρουμε, για πρώτη φορά, πόσοι και ποιοι είναι αυτοί οι συνταξιούχοι με τις μεγαλύτερες ανάγκες. Ετσι θα μπορούμε να τους ενισχύσουμε και με άλλα μέσα υποστηρίξεως στο μέλλον.

Η αύξηση κατά 11.400 δρχ. τον μήνα πέραν του πληθωρισμού αντιπροσωπεύει μια σημαντική βοήθεια. Αυτή η αύξηση δεν λύνει όλα τα προβλήματα, είναι όμως μια σημαντική ενίσχυση για χιλιάδες συνταξιούχους. Θα συνεχίσουμε και με άλλους τρόπους.

Όπως το σύστημα Κοινωνικής Φροντίδας;

ΑΠ.: Ακριβώς. Το σύστημα Κοινωνικής Φροντίδας είναι μια σειρά μέτρων που είναι προικτισμένα στις πραγματικές ανάγκες των ηλικιωμένων, όπως η ψυχολογική αρωγή και οίκον, η βοήθεια, η νοσηλευτική. Πιστεύω ότι τα ταμεία ασφαλίσεως δεν είναι μόνο οικονομικοί οργανισμοί. Πρέπει να δέχονται έμμετρα φροντίδα για τους συνταξιούχους τους. Το δημοκρατικό δεν πρέπει να το βλέπουμε ως ταμειακό πρόβλημα, αλλά κυρίως ως κοινωνική πρόκληση. Πώς θα εξασφαλίσουμε ως κοινωνία, υψηλή ποιότητα ζωής και αξιοπρέπεια για τους όλο και περισσότερους ηλικιωμένους συμπολίτες μας.

Βασικός άξονας της πολιτικής των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ στον τομέα της υγείας ήταν το ΕΣΥ. Ποιες είναι οι δικές σας προθέσεις για το σύστημα υγείας, μετά τις 22 Σεπτεμβρίου, σε περίπτωση νίκης του κυβερνητικού κόμματος;

ΑΠ.: Οι κεντρικοί στόχοι στην υγεία είναι δύο: η βελτίωση της υγείας του πληθυσμού και η αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας έτσι ώστε να παρέχουν αίσθημα ασφάλειας στον πολίτη. Η μεγαλύτερη πρόδοος στην επίτευξη των στόχων αυτών ήταν και είναι το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Το ΕΣΥ παραμένει η κεντρική μας επιλογή. Η εμπειρία έχει δείξει ότι η εμπέδωση, ο εμπλουτισμός και η επέκταση του ΕΣΥ παραμένουν τα αποτελεσματικότερα μέσα για καλύτερη υγεία.

Η κυβέρνηση κτίζει, στελεώνει και εξοπλίζει νοσοκομεία. Έχει θέσει σε λειτουργία πολλές νέες Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, Αναβαθμίζει και επεκτείνει το ΕΚΑΒ. Εξουγρύνει τον τρόπο διοίκησης των νοσοκομείων.

Δίδει κίνητρα στους γιατρούς και στο νοσηλευτικό προσωπικό. Όλα αυτά γίνονται, και πολύ περισσότερα. Οι πραγματικές «εξετάσεις» όμως που δίδει το σύστημα είναι κάθε φορά που κίτατος διαβάνει ένα πύλο του νοσοκομείου ως ασθενής. Είναι ο μεγάλος κριτής και αυτόν πρέπει να ικανοποιούμε.

Πότε θα πάψει η σημερινή κατάσταση, να τρέχουν όλοι στην Αθήνα για



«Στον κ. Εφερτ του αρέσει να εμφανίζεται σαν μάγος με τα καθάρματα και να προσπαθεί να παραπλανήσει τους Έλληνες πολίτες. Να τους κρύψει το συντηρητικό πρόσωπο της ΝΔ», τόνισε ο πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κ. Σημίτης στη συνέντευξή του στην Ολγα Τρέμη και στον Νίκο Χατζηνικολάου.

Περθάλψη, ή ακόμα και στο εξωτερικό;

ΑΠ.: Πολύ σύντομα. Βασική μέριμνα της πολιτικής μας στο χώρο της υγείας είναι κάθε Περιφέρεια να έχει και ένα μεγάλο νοσοκομείο. Λειτουργούν 9 νέα νοσοκομεία και κτίζονται άλλα 17 σε νομαρχίες και περιφέρειες, με σύγχρονο εξοπλισμό και δυνατότητες ολοκληρωμένης περιθάλψης. Επεκτείνουμε το σύστημα υγείας και πρόνοιας του ΙΚΑ στους αγρότες, κάτι που βελτιώνει ριζικά τις συνθήκες ζωής για τον κόσμο της υπαίθρου.

Το αγαθό της υγείας και περιθάλψης θα είναι για καθολικό αγαθό για όλο τον Ελληνικό λαό. Εμπόρευμα σε κάθε περιφέρεια, πρόβλεψη για όλους τους πολίτες. Αυτό αντικατοπτρίζει την μεγάλη σημασία που δίνουμε στην οικοδόμηση ενός σύγχρονου κοινωνικού κράτους, και αυτό είναι η μεγάλη μας διαφορά με τη Ν.Δ., που θεωρεί την υγεία ως αγαθό πολιτείας.

Η πρόνοια στην Ελλάδα παραδοσιακά εξελίσσεται στην επιδοματική πολιτική. Αυτή η αντίληψη δεν πρέπει κάποτε να αναστραφεί;

ΑΠ.: Η κυβερνήσή μας φροντίζει για τα επιδόματα προνοιακής πολιτικής, δεν πρέπει να παραμελεί ότι ο στόχος της πρόνοιας είναι η ουστηματική ανακούφιση στην καθημερινότητα. Στην καθημερινότητα της εργαζόμενης μείνας που δεν έχει που να αφήσει το παιδί της. Σε 794 σχολεία υπάρχει τώρα ο θεσμός του ολοήμερου σχολείου, που κρατά το παιδί ως τις 5 το απόγευμα.

Της καθημερινότητας των οικογενειών με παιδιά με ειδικές ανάγκες, που τώρα πηγαίνουν σε κατασκηνώσεις. Της καθημερινότητας των ηλικιωμένων σε οίκους ευγηρίας που για πρώτη φορά ελέγχονται για να ικανοποιούν βασικές προδιαγραφές και προτύπους.

Της καθημερινότητας των σχολείων για τα παιδιά των Τουριζάνων, που τώρα έχουν την Κάθρα Μετανοούμενου Μαθητή. Τα καθημερινά προβλήματα της πολιτικής οικογένειας. Της καθημερινής ελπίδας για αποστολίσια για τα θύματα της μάστιγας των ναρκωτικών.

Όλα αυτά συνιστούν την μεγάλη πρόκληση για την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Πρέπει να συνεχίσουν και να ολοκληρώσουν το έργο τους για ένα σύγχρονο κοινωνικό κράτος, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να διαμορφώσουμε μια κοινωνία ισχυρή, με συνοχή και αλληλεγγύη.

Μην ξεχνάμε ποτέ, ότι μόνο με μια ισχυρή κοινωνία μπορούμε να οικοδομήσουμε μια ισχυρή σύγχρονη Ελλάδα. Για το λόγο αυτό, το κοινωνικό κράτος δεν είναι μια ευκαιριακή πολιτική. Είναι αδήγητη εθνική ανάγκη.

Πολλοί αμφισβητούν την κοινωνική ευαισθησία της πολιτικής σας. Σηριζόμενοι μάλιστα σ' αυτόν τον ισχυρισμό θέτουν ερωτήματα ως προς το πόσο «αριστερός» είστε;

ΑΠ.: Πολλές πολιτικές εξισώσεις παικτοτέρων δεκαετιών δεν ισχύουν πια. Η εξίσωση για παράδειγμα οικονομική πρόοδος = κοινωνική δικαιοσύνη, που αποτέλεσε το ισχυρότερο επιχειρήμα της αριστεράς έχει πάψει να ισχύει. Η βαθιά κρίση χρηματοδότησης και αποτελεσματικότητας του κοινωνικού κράτους είναι η σημαντικότερη επιβολή αυτού του γεγονότος. Αυτό σαφώς δημοφιλώς μια αίσθηση κενού ως προς το ιδεολογικό στήριμα και άρρηκτα προνομιακά επιχειρήματα στην συντηρητική παράταξη.

Ωστόσο για μας είναι σαφές: Εξοχρονισμός χωρίς κοινωνική δικαιοσύνη, χωρίς δηλαδή παρέμβαση

στης κοινωνικής λειτουργίες, ώστε να περιοριστούν η ανισότητα, η εκμετάλλευση, η κατάχρηση εξουσιών, δεν είναι εκσυγχρονισμός. Εξοχρονισμός που χωρίς αντιμετώπιση των σύγχρονων εκφάνσεων της κοινωνικής αδικίας, περιορίζεται σε μια βελτίωση τεχνικών διαδικασιών και οργανωτικών δομών, δεν είναι εκσυγχρονισμός.

Στόχος μας είναι η οικοδόμηση ενός σύγχρονου κοινωνικού κράτους που δεν είναι ένα νέο κράτος παροχών. Αλλοστε η υποχρηματοδότηση και η πλειοδοσία ως προς τις παροχές τοπικών και περιφερειακών ορθολογικής κοινωνικής πολιτικής. Αυτό ως το προσέξουν όσοι πλειοδοτούν με «αριστερή» φρασολογία. Ας σκεφτούν ότι σ' ένα τέτοιο ανταγωνισμό ο πιο κερδοφόρος ίσως είναι ο κ. Εφερτ που μας έχει εντυπωσιάσει με την ανεύθυνη υποχρηματοδότηση και ακατάχρητη παροχολογία.

Πάντως πολλή κωβέντα γίνεται για το Κοινωνικό Κράτος και ορισμένοι διατυπώνουν ενστάσεις λέγοντας τελικά ό- τι πρόκειται για ένα αφηρημένο σχήμα...

ΑΠ.: Ίσως υπάρχουν και σίγουρα υπάρχουν δικαιολογημένες ενστάσεις. Πρέπει όμως να είμαστε σαφείς. Το νέο κοινωνικό κράτος για το οποίο μιλάμε πρέπει να στηριχθεί σε μια νέα αντίληψη της κοινωνικής πολιτικής και της κοινωνικής προστασίας που θα αντιστοιχούν με την αντιστοιχία από την πελατειακή ανταλλαγή - τις πραγματικές και νέες κοινωνικές ανάγκες με δικαίωμα και αποτελεσματικό τρόπο.

Το νέο κοινωνικό κράτος πρέπει να αντιμετωπίσει οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις, οι οποίες δημιουργήσαν και δημιουργούν ένα νέο περιβάλλον αλλά και νέα προβλήματα για όλο και περισσότερους πολίτες. Η κοινωνική πολιτική δεν μπορεί να περιοριστεί στον παραδοσιακό στόχο της βοήθειας προς αναξιοπαθούντες και το κοινωνικό κράτος να είναι ένα κράτος που αρκείται να περιορίζει την δυστυχία. Εμείς ως στόχο θέτουμε την διαμόρφωση μιας κοινωνίας συνολικά πιο δικαιοσύνης, περισσότερο συνεκτικής, περισσότερο αλληλεγγύης. Μιας κοινωνίας που θα είναι γι' αυτούς τους λόγους πιο ισχυρή.

Ποια είναι τα νέα προβλήματα, όπως τα ονομάσαμε, που αντιμετωπίζουν όλο ένα και περισσότεροι πολίτες;

ΑΠ.: Θα μπορούσαμε να σημειώσουμε την διαρθρωτική ανεργία, την αδυναμία επανένταξης ανέργων στον παραγωγικό ιστό, την δραματική προβλεπόμενη δημογραφική εξέλιξη την επόμενη 15ετία με αύξηση του ποσοστού άνω των 75 και 4ης ηλικίας, την χαλάρωση των οικογενειακών δεσμών ή της τοπικής κοινωνικής αλληλεγγύης που παραδοσιακά στην Ελληνική κοινωνία ήταν αντίβαρο στην ελλείπειση κοινωνικής πολιτικής. Τα νέα φαινόμενα κοινωνικής αποξένωσης ή κοινωνικού αποκλεισμού. Τα ναρκωτικά και την εγκληματικότητα που βρισκονται σε έξαρση. Το μεταναστευτικό ρεύμα ομογενών ή και αλλοδαπών από Βαλκάνια και Ανατολικές χώρες με τα σοβαρά προβλήματα ένταξης, διαβίωσης και απασχόλησης που αντιμετωπίζουν.

Σημειώσατε σαν πρώτο το πρόβλημα της ανεργίας...

ΑΠ.: Μα δεν θα μπορούσε να είναι και διαφορετικά; Το πρόβλημα αυτό απασχολεί πια ένα μεγάλο ποσοστό των πολιτών τόσο στα αστικά κέντρα, όσο και στην ύπαιθρο. Είναι ένα πρόβλημα δύσκολο το οποίο δεν αντιμετωπίζεται με παραδοσιακές πολιτικές στο νέο διεθνές περιβάλλον που διαμορφώνεται. Είναι ταυτόχρονα ένα πρόβλημα με σοβαρότατες παρενέργειες. Οχι μόνο απαιτείται ο πολυτιμότερος πόρος, ο άνθρωπος, αλλά και υπονομιείται η ιδιότητα των ανέργων ως πολιτών. Τα άτομα οδηγούνται σε περιθωριοποίηση.

Είναι σαφές ότι αν θέλουμε μια κοινωνία με συνοχή που αξιοποιεί όλες τις δυνάμεις της, πρέπει οι προεδρευτικές πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις να δεσμευτούν σε νέες πολιτικές και να εισφέρουν πόρους και πρόνοια για την εφαρμογή τους. Αυτό αποτελεί καθήκον κάθε εκσυγχρονιστικής πολιτικής. Αυτό αποτελεί και για μας πρώτη προτεραιότητα για τα επόμενα χρόνια.

Δεν ήταν, ούτε και είναι μια εύκολη υπόθεση η αντιμετώπιση αυτής της μάστιγας. Ποιά περισσότερο όταν το '93 βρεθήκαμε με 120.000 περσπάνω ανέργους απ' ό,τι το 1989 αλλά και είχαν μηδενική αύξηση της απασχόλησης μέσα στην τρίετία της Νέας Δημοκρατίας.

Βρισκόμαστε ωστόσο 3 χρόνια ήδη μετά το '93. Και το ερώτημα είναι: Το ΠΑΣΟΚ, παρά τις διακρίσεις του, τι έχει κάνει;

ΑΠ.: Αντιμετωπίσαμε και αντιμετωπίζουμε το θέμα της απασχόλησης από δύο σκοπές: Η μια είναι η αναπτυξιακή μας πολιτική. Η άλλη είναι η εισοδηματική μας πολιτική. Αντιτρέψαμε πρώτα και κύρια την αποβιομηχάνιση. Γνωρίζετε ότι για πρώτη φορά η βιομηχανική παραγωγή πήρε ανοδική πορεία και αυξήθηκε με ρυθμό γύρω στο 2% έναντι μέσων ετησίων ρυθμών μείωσης -2% το '90-'93. Γνωρίζετε ότι πετύχαμε επιταχυνόμενος ρυθμούς ανάπτυξης τριετήσιμους φορές από ό,τι το '90-'93. Αυξήσαμε θεαματικά τις επενδύσεις, δημόσιες και ιδιωτικές.

Χιλιάδες έργα σήμερα εκτελούνται σε κάθε γωνία της Ελλάδας. Αποστρέψαμε ουσιαστικά την αύξηση της ανεργίας αυξάνοντας την απασχόληση κατά 150 χιλιάδες θέσεις.

Επίσης διαθέτουμε 1,3 τρις. Δολ. για τους ανθρωπίνους πόρους μέσα από το Κ.Π.Σ. Διευρύνουμε την διαθέσιμη εκπαιδευτική μας υποδομή παρέχοντας την δυνατότητα σε επιχειρήσεις που επιθυμούν και μπορούν να αναλάβουν πρωτοβουλίες εκπαίδευσης του προσωπικού τους, με την υποστήριξη του κράτους. Διευρύνουμε την δυνατότητα να προ-

σφέρουμε στους εργαζόμενους ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση και επανακατάρτιση για να βελτιωθεί η παραγωγικότητά τους, με την καλύτερη προσαρμογή τους στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της παραγωγής και πρόληψη της ανεργίας.

Εκδίδουμε την χώρα εργασίας, η οποία θα χρησιμοποιείται εναλλακτικά από τον άνεργο. Διευκολύνουμε την είσοδο των νέων επιχειρησίων στην επαγγελματική ζωή, συνδόντας καλύτερα την κατάρτιση με την παραγωγή.

Τα μέτρα αυτά αντιμετωπίζουν επαρκώς το πρόβλημα της ανεργίας;

ΑΠ.: Σας ανέφερα ένα σύνολο μέτρων και θα μπορούσα να σταθώ και σε άλλα που προσήγαμε και προσδοκώ για να φανεί καθαρά ότι ανοίξαμε μια «βεντάλια παρεμβάσεων» ώστε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Ας μη μηδενίζουμε τα πάντα. Αλλοστε σαν αποτέλεσμα της συνολικής απασχολητικής μας πολιτικής αλλά και του πλέγματος των μέτρων για την πρόληψη της απασχόλησης και την αντιμετώπιση της ανεργίας, θα έχουμε την δημιουργία 180.000 νέων θέσεων εργασίας τα επόμενα χρόνια.

Όταν ο λαός ακούει νούμερα σαν πρόβλεψη για νέες θέσεις εργασίας μάλλον πρέπει να είναι κομπωμένους;

ΑΠ.: Η πρόβλεψη για τις νέες θέσεις εργασίας δεν είναι ένα εγκεφαλικό κατασκευάσμα, ούτε μια προεκλογική υπόθεση. Αφήνουμε αυτόν τον ρόλο στον κ. Μ. Εφερτ. Η δέσμευσή μας για 180.000 νέες θέσεις εργασίας στηρίζεται στην αύξηση του Α.Ε.Π., στην αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης, ο οποίος φέτος θα πλησιάσει το 2,5%, στηρίζεται στην πραγματικότητα που λέει ότι σ' ολόκληρη την Ελλάδα έχει ξεκινήσει ένα πρόγραμμα έργων το οποίο δεν έχει γνωρίσει ξανά η χώρα.

Είμαι πεπεισμένος ότι αν συνεχίσουμε την συστηματική προσπάθεια για καλύτερες υποδομές, τεχνολογία, καλύτερη οργάνωση των εξαγωγών, πιο σταθερό πλαίσιο της οικονομίας, τόσο περιορισμένο θα αυξάνονται οι επιχειρήσεις και οι θέσεις απασχόλησης.

Σε ό,τι αφορά το θέμα των ναρκωτικών: Υπάρχει η αίσθηση ότι η πολιτική ασχολείται με αυτό όταν σε κάποιες χρονικές στιγμές υπάρχει κάποια έξαρση θανάτων, ότι λείπει δηλαδή μια σταθερή πολιτική.

ΑΠ.: Δεν έχετε δίκιο. Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ανέλαβε σοβαρές πρωτοβουλίες και υλοποίησε προγράμματα που δηλώνουν όχι μόνο την πολιτική βούληση να εναντιωθεί, αλλά και την έγκαιρη αντιμετώπιση του προβλήματος της εξάρτησης.

Πέρα όμως απ' αυτό οφείλω να επισημάνω ότι ήδη μέσα από την ανάπτυξη της λειτουργίας του Οργανισμού κατά των Ναρκωτικών υλοποιούμε και υλοποιούμε προγράμματα πρόληψης σε εκπαιδευτικούς, γονείς και νέους. Εκπαιδεύουμε και εκπαιδεύουμε στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην πρωτογενή πρόληψη με στόχο την ανάπτυξη δικτύων Κέντρων Πρόληψης και Συμβουλευτικών Σταθμών σε κάθε Δήμο της χώρας.

Λειτουργήσαμε δύο πιλοτικά προγράμματα υποκατάστασης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη προσφέροντας ουσιαστικές δυνατότητες σε εξαρτημένους χρήστες, που θα θελήσουν να τα αξιοποιήσουν. Στήριζουμε και ενισχύουμε τα ήδη λειτουργούντα θεραπευτικά προγράμματα και κάθε πρωτοβουλία που ενισχύει την σωματική και ψυχική υγεία της κοινωνίας και ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων. Θεωρώ ότι κάνουμε πολλά. Είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας με περισσότερα μέτρα και πρωτοβουλίες.

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ: ΠΡΟΤΑΣΙΑ. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΧΑΜΗΛΩΝ ΥΓΕΙΑ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΣΥ. ΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΑΥΡΙΟ Ο Κώστας Σημίτης μιλάει για τον Τσοβόδα, την Κεντροαριστερά και τι θα κάνει μετά τις εκλογές