

Η πιο μεγάλη ώρα

Της ΑΝΝΥΣ ΠΟΔΗΜΑΤΑ

ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΙΟ κρίσιμες ημέρες στην ιστορία του Κυπριακού – για να παραφράσουμε τον πρώην πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Γ. Βασιλείου – Ήμερώνει σήμερα στη Λουκέρνη.

Ο ΓΓ του ΟΗΕ κ. **Κόφι Αναν**, έχοντας μελετήσει τις προτάσεις και τα υπομνήματα που του παραδόθηκαν από όλες τις πλευρές και έχοντας αξιολογήσει τα αποτελέσματα του εντατικού «δούναι και λαβείν» που έγινε στη διάρκεια της νύχτας, μέσω του κ. **Αλβάρο ντε Σότο**, πρόκειται να υποβάλει το τελικό σχέδιό του.

Το πιθανότερο είναι ότι δεν θα επιμείνει στο αίτημά του να υπογραφεί το κείμενο αυτό από τους βασικούς διαπραγματευτές, αφενός γιατί κάτι τέτοιο αντίκειται στο πνεύμα και στο γράμμα της συμφωνίας που συνήφθη τον περασμένο Φεβρουάριο στη Νέα Υόρκη και αφε-

τέρου γιατί αυτό, με τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί, θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμη και στο πρόωρο – πριν από τη διεξαγωγή των δημοψηφισμάτων – και οριστικό «κάψιμο» του σχεδίου του.

Ετσι, ο κ. Αναν αλλά και οι βασικοί διεθνείς παράγοντες που θέλουν να «κλείσει» η ιστορία του Κυπριακού, έχουν κάθε λόγο να αφήσουν στις ενδιαφερόμενες πλευρές το περιθώριο των 20 ημερών, που απομένει ως τη διενέργεια των δημοψηφισμάτων της 20ής Απριλίου. Αλλωστε, το 20ήμερο αυτό κάθε άλλο παρά 20ήμερο... απραγίας μπορεί

να θεωρηθεί, αφού είναι δεδομένο ότι τις προσεχείς τρεις εβδομάδες θα χρησιμοποιηθούν, από τον διεθνή παράγοντα, όλα τα μέσα για να πεισθεί ο κυπριακός λαός να υπερψηφίσει τη λύση Αναν.

Είναι προφανές ότι στους ώμους της κυπριακής πολιτικής ηγεσίας πέφτει το μεγάλο βάρος, καθώς έχουν την ιστορική ευθύνη να καθοδηγήσουν σωστά τον κυπριακό ελληνισμό.

Είναι ωστόσο εξίσου προφανές ότι και η ελλαδική πολιτική τάξη – κυβέρνηση αλλά και αντιπολίτευση – δεν μπορεί και δεν πρέπει να απο-

φύγει την ευθύνη να τοποθετηθεί, όχι βεβαίως για να «καθοδηγήσει» την έκβαση του δημοψηφισματος αλλά «για να βοηθήσουμε τους κυπρίους αδελφούς να πάρουν τη σωστή απόφαση», όπως σημειώνει ο πρώην πρωθυπουργός κ. **Κ. Μητσοτάκης**.

Δεν χρειάζεται λοιπόν να πούμε αν είναι καλό ή όχι το Σχέδιο Αναν ούτε να ζητήσουμε από τους Κυπρίους να ψηφίσουν «ναι» ή «όχι» στο δημοψήφισμα. Επιβάλλεται όμως να τους δώσουμε απαντήσεις και εξηγήσεις στο τι θα σηματοδοτήσει ένα «όχι» ή αντιστοίχως ένα «ναι» και επιβάλλεται επίσης να τοποθετηθούμε με ευθύτητα και ειλικρίνεια στο βασικό τους ερώτημα, το αν μπορούν να περιμένουν κάτι καλύτερο αύριο, σε περίπτωση που απορρίψουν σήμερα τη λύση Αναν για την Κύπρο...