

ΝΙΚΗ

- 9 ΟΚΤ. 1993

6

ΝΙΚΗ

MB

παρ αλλαγές

ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΜΑΚΡΙΔΗ

Αύριο

Αύριο θα έχουμε την κυβέρνησή μας. Θα έχουμε τον Έλληνα πρωθυπουργό. Κι αύριο, στα πρώτα νικηφόρα αποτελέσματα, ένα και μόνο θα ζητήσουμε από τον αρχηγό και πρωθυπουργό μας: Ν' αλλάξει τον εκλογικό νόμο και να ξαναφέρει τη «λίστα» στα ψηφοδέλτια των κομμάτων! Γιατί δεν θέλουμε τις συγκρούσεις των υποψηφίων στις... αφισοβριθείς ή αφισόπληκτες πλατείες, ούτε τις δραματικότερες... εσωτερικές συγκρούσεις των ψηφοφόρων (που διχάζουν συνειδήσεις!). Και γιατί - κυρίως - δεν θέλουμε... ιδιωτικοποιημένη επιχείρηση των εκλογική διαδικασία, στον έλεγχο... αοράτων δυνάμεων (δανειστών και διαφημιστών!)... Τα γράφουμε και παλιότερα αυτά. Ζητούσαμε πάντα από το Κίνημα να προτείνει με τη δική του αξιολόγηση (πολιτική, ηθική, ιδεολογική) τα στελέχη του, για την εκλογική μάχη. Κι αν αποτύχαμε την πρώτη φορά, αν αστοχήσαμε και γελαστήκαμε, δε σημαίνει πως κάναμε λάθος και δεν πρέπει να ξαναδοκιμάσουμε!

Ψηφίζουμε αύριο την κυβέρνηση της Αλλαγής. Ψηφίζουμε τον Ανδρέα Παπανδρέου, τον πρωτόκλητο της Αλλαγής! Αλλά ψηφίζουμε και τους υπουργούς μας, τον Αρσένη και τον Γεννηματά, τον Πεπονή και τον Γιαννόπουλο, τον Κακλαμάνη και τον Πάγκαλο, τον Τσοχατζόπουλο και τον Παπαθεμελή στη Θεσσαλονίκη, τον Σημίτη στον Πειραιά, τον Γιώργο Δασκαλάκη στην Τρίπολη, τον Σήφη Βαλυράκη στην Κρήτη, τον Κώστα Σκανδαλίδη στα Δωδεκάνησα, τα πρώτα στελέχη μας, το μυαλό και την καρδιά του Κινήματος, το σώμα και το πνεύμα του ΠΑΣΟΚ!... Εχουμε πολλούς στην πρώτη γραμμή! Κι αν είναι όλους να τους μετρήσουμε, θα βρούμε δέκα αξίες κυβερνήσεις για τη χώρα! Κάπου, βέβαια, σε κάποιο «συνδυασμό», μπορεί να περισσεύει κάποιος, ή να λείπει κάποιος άλλος. Συμβαίνουν κι αυτά, είναι αναπότρεπτα και τα λάθη. Εχουμε, όμως, αλάθητη «γραμμή» μας, ασφαλτο το κριτήριο. Και λέμε πως ψηφίζουμε εκείνους που προτάσσουν το Κίνημα, που υψώνουν πρώτο και πάνω από τον εαυτό τους τον έπαινο στο ΠΑΣΟΚ!

Ανοίγουμε αύριο ένα νέο δρόμο για την Ελλάδα μας! Κι είμαστε όλοι μαζί, όλες οι γενιές των αγωνιστών, όσο κι αν σαλπίζει το «αντισταθείτε» το ΚΚΕ (που δεν αντιστάθηκε στα... σουντζουκάκια της Γλυφάδας!), όσο κι αν τυμπανίζει το «μπροστά και αριστερά» ο Συνασπισμός (ασώματη κεφαλή, δίχως πόδια να προχωρήσει!). Κανένας δεν μπορεί να υποσχεθεί τίποτα, να προσφέρει κάτι, εκτός από το ΠΑΣΟΚ. Και μένει μόνη ελπίδα το ΠΑΣΟΚ, μόνο αξιο να εκφράσει και να χαρίσει ζωή στις προσδοκίες του λαού, αξιο και ικανό να χαράξει το νέο δρόμο! Γιατί, η Ελλάδα, σήμερα, βούλιαξε στο βάλτο. Δεν ζει ο εργάτης στην ανεργία του, δεν ανασαίνει ο αγρότης στην εκμηδενισμένη αξία της παραγωγής του, δεν έχει δρόμο, μέλλον, προοπτική ο επαγγελματίας, ο βιοτέχνης, ο έμπορος στον κλοιό του πληθωρισμού και της οικονομικής άπνοιας. Δεν υπάρχει ζωή στο νεοδημοκρατικό, στο «νεοφιλελεύθερο» τέλμα, για κανένα ελληνικό σπίτι (εκτός από τη μία, τη γνωστή «οικογένεια»!). Και δεν υπάρχει άλλη διεξοδος επιλογής, άλλος δρόμος, από το ΠΑΣΟΚ!

Αύριο η Ελλάδα, γιά νικάει, γιά πέφτει! Δεν υπάρχει τρίτη έκβαση, άλλη κατάσταση, τρίτη κυβέρνηση. Νικάμε για πάντα, ή πέφτουμε για πάντα! Και δεν σκεφτόμαστε μόνο τα «οικονομικά», την οικονομική μας ζωή!

Γράψαμε και πρόσφατα ότι λογαριάζουμε περισσότερο τα «ηθικά» και τα «πολιτικά», τους δημοκρατικούς θεσμούς και τις δημοκρατικές ελευθερίες, την εθνική ομοψυχία και την ελληνική αλληλεγγύη, την υπερήφανη εξωτερική πολιτική και τον πολιτιστικό πλουραλισμό... Κι όλα αυτά, θα κριθούν αύριο. Πρέπει να γίνουν, να θεμελιωθούν αύριο! Μεθαύριο μπορεί καθένας να πάρει το δρόμο του, να χωρίσει τη γνώμη του, να ζητήσει την τρίτη ή την τέταρτη λύση. Αλλά και ο καλύτερος δρόμος, πρέπει να βρει την αφετηρία του. Κι αύριο θα γίνει η αρχή για όλα, θ' αλλάξουν όλα, για να μη χαθούν τα πάντα, για πάντα!

Αύριο ψηφίζουμε το ΠΑΣΟΚ, ψηφίζουμε την Αλλαγή. Και θα νικήσει η Ελλάδα, αύριο!..