

# Κυβέρνηση με Σημίτη

## πρωταγωνιστή

ΑΠΟ σήμερα έως το πρώτο 10ήμερο Φεβρουαρίου αναμένεται ο ανασχηματισμός της αλλαγής της πρόσοψης του κ. Α. Παπανδρέου.

Πρωταγωνιστικός ρόλος στο ολιγομελές κυβερνητικό σχήμα προρίζεται στον κ. Κ. Σημίτη, ο οποίος θα πλαισιωθεί και από πρόσωπα που είναι ευρύτερα αποδεκτά.

Ο κ. Σημίτης δεν θα αρνηθεί να είναι το πρωταγωνιστικό πρόσωπο, βάσει όμως των εξής όρων και προϋποθέσεων:

● **Επανεξέταση των ιδεολογικών προσανατολισμών του ΠΑΣΟΚ και προσδιορισμός του κυβερνητικού προγράμματος για την επόμενη τετραετία, προς τον εκσυγχρονισμό.**

● **Νέο προφίλ της κυβέρνησης από πρόσωπα που θα της δώσουν μια νέα αισθητική, αυτό που αποκαλείται ύφος και ήθος της εξουσίας.**

● **Απόρριψη της καθεστωτικής λαϊκίστικης πολιτικής συμπεριφοράς και όσων την προσωποποιούν.**

Ο κ. Σημίτης θα θέσει τις προϋποθέσεις αυτές σε συνάντηση που θα έχει με τον Πρωθυπουργό, η οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί από μέρα σε μέρα.

Το «μπαμ» του ανασχηματισμού — όπως κυκλοφορεί στα υπουργικά γραφεία και στους διαδρόμους της Χαριλάου Τρικούπη — θα είναι η απομάκρυνση από την κυβέρνηση των κ.κ. Αγ. Κουτσόγιωργα, Π. Ρουμελιώτη, Γ. Πέτσου, Γ. Παπανδρέου και ορισμένων κρατικών λειτουργών, χωρίς ωστόσο να δοθεί η εντύπωση ότι η αποχώρησή τους σημαίνει και απόδειξη της ενοχής τους σε σκάνδαλα και πολύ περισσότερο η τοποθέτησή τους στο εδώλιο του κατηγορουμένου...

Αντιθέτως, μάλιστα, η αποχώρησή τους θα εμφανιστεί ως επιβεβλημένη κίνηση «για την προστασία της τιμής του πολιτικού κόσμου μέχρι να αποφανθεί η Δικαιοσύνη για το θέμα».

### Συναντήσεις

Παρά το ότι οι φήμες για την αποχώρηση των ανωτέρω είναι περισσότερο από ποτέ έντονες, εκτιμάται ότι είναι άδηλες ακόμα οι τελικές προτάσεις του Πρωθυπουργού, ο οποίος ως γνωστόν αλλάζει γνώμη και «στο παρά πέντε».

Σύμφωνα με υπεύθυνες διασταυρωμένες πηγές, ο Πρωθυπουργός είχε δύο συναντήσεις πριν και μετά τις Γιορτές με τον υπουργό Προεδρίας Αγ. Κουτσόγιωργα που εκτός της εμπλοκής του στο σκάνδαλο Κόκκων (ανεξάρτητα από τις υπαρκτές ή όχι ευθύνες του) προσωποποιεί μια αισθητική του «αντιεξουσιαστικού και της κρατικοποίησης της πολιτικής» ο που δεν αρέσει σ' αυτούς που προτείνουν πρόσωπα στην κυβέρνηση με νέο «ματζ».



Ανδρέας-Σημίτης μαζί όταν ο τελευταίος ήταν υπουργός. Τώρα θέτει όρους για την επιστροφή του στην Κυβέρνηση.

### Του ΧΡ. ΜΟΥΡΤΖΗ

*Ο κ. Αγ. Κουτσόγιωργας, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, δεν επέσθη από τα επιχειρήματα του κ. Α. Παπανδρέου στη βολιδοσκόπηση που του έγινε να αποχωρήσει από την κυβέρνηση, γιατί το επιτάσσουν οι συνθήκες.*

Μάλιστα στη Σύνοδο της Κ.Ε. που έγινε λίγες μέρες αργότερα, από την πρώτη συνάντησή τους ο κ. Αγ. Κουτσόγιωργας αποποιήθηκε των ευθυνών του, ενώ στην απομάκρυνσή του από την κυβέρνηση που είχαν ζητήσει (Γαϊτανίδης, Σύλβα Ακριτά κ.ά.) απάντησε ότι «είναι αδιανόητο να χτυπηθούν αθώοι, να γίνουν άδικες και άχρηστες ανθρωποθυσίες εξευμενισμού των αντιπάλων»...

Ο κ. Γιώργος Παπανδρέου έχει κάνει «μανία τη θεωρία της αποψής του» να μην αποχωρήσει αυτός μόνο από την κυβέρνηση αλλά να συμπαρασύρει η αποχώρησή του κι άλλους που καθ' οιονδήποτε τρόπο έχουν εμπλα-

κεί ή φέρονται να έχουν εμπλακεί στα σκάνδαλα, προτείνοντας ακόμα τη σύσταση μιας ολιγομελούς κυβέρνησης που θα αντιπροσωπεύει μια νέα αισθητική.

Ο παμπόνηρος κ. Γ. Πέτσος που έχει διαιθανθεί τις προθέσεις του Πρωθυπουργού για την αποπομπή του από την κυβέρνηση, δια της τεθλασμένης οδού, επιδιώκει τη διατήρησή του. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι τελευταία έχουν πυκνώσει οι συναντήσεις της συζήτου του κ. Ντενίξ με την κ. Δημητρά Λιάνη.

### Εντυπώσεις

Το νέο πρόσωπο της κυβέρνησης, εκτιμάται στο κόμμα, επιβάλλει την είσοδο του κ. Κ. Σημίτη, ο οποίος στην τελευταία Σύνοδο της Κ.Ε. έκλεψε τις εντυπώσεις, χλευάζοντας το λαϊκισμό και δηλώνοντας ότι «το νέο πρόσωπο του ΠΑΣΟΚ προϋποθέτει να ξεπεράσουμε το λαϊκισμό».

Στον κ. Κ. Σημίτη, ερρήσθη εν παρόδω, είχε προταθεί παραιμόνες του τελευταίου ανασχηματισμού από τον πρωθυπουργό Α. Παπανδρέου η

**Θυσιάζονται (!)**  
**Μένιος, Πέτσος,**  
**Ρουμελιώτης**  
**και Γιωργάκης**

*ανάληψη της αντιπροεδρίας και το Υπουργείο Προεδρίας, αλλά αυτός αρνήθηκε γιατί όπως εξήγησε στον Πρωθυπουργό «παρέμεινε αναλλοίωτο το κυβερνητικό πλέγμα».*

Η τελευταία συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον κ. Κ. Σημίτη έγινε πριν τον ανασχηματισμό και έκτοτε δεν έχουν συναντηθεί κατ' ιδίαν.

Ο Κ. Σημίτης, πάντως, είναι ανοιχτός σε μια συζήτηση με τον κ. Α. Παπανδρέου που θεωρεί επιτακτική όσο ποτέ άλλοτε. Συζήτηση που δεν θα αφορά πρόσωπα (αν και αυτά προσωποποιούν το χαρακτήρα της κυβέρνησης) αλλά θέματα ουσίας για την ακολυθητέα πολιτική.

Ασφές είναι το πότε χρονικά θα προχωρήσει σε ανασχηματισμό ο κ. Α. Παπανδρέου.

Από κύκλους του κόμματος εκτιμάται ότι δεν αποκλείεται να γίνει την προερχή εβδομάδα, ενώ άλλοι εκτιμούν ότι θα γίνει μετά την έκδοση του πορίσματος της Εξεταστικής των Πραγμάτων Επιτροπής για το σκάνδαλο Κοσκωτά.