

# ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ • Αρ. Φυλ. 1.769  
ΣΑΒΒΑΤΟ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1989 • ΤΗΛ. 9942.430 • Τιμή δρχ. 70

64 ΣΕΛΙΔΕΣ

Στην  
πράσινη τσόχα  
έχασε και  
τη ζωή του

Το πάθος του τζόγου «γονάτισε» την καρδιά του 52χρονου Δ. Ραπτάκη που πέθανε χθες έξω από το Καζίνο της Πάρνηθας. Σελ. 3.



Μ' αυτόν θα  
χάσουμε  
τις εκλογές...

Βάλτε τον  
υπό...  
κηδεμονία

Τον βγάζει  
ηλίθιο ή  
...απατεώνα

# ΚΕΡΑΥΝΟΙ

# ΣΗΜΙΤΗ



# κατά Ανδρέα

Ακριβάκης, Τόμπρας  
και Σία στο  
κατώφλι της φυλακής

ΣΕΛ. 9

ΤΗΝ ανοιχτή διαφωνία του με τους κυβερνητικούς χειρισμούς στο σκάνδαλο Κοσκωτά εξέφρασε χθες δημόσια ο Κ. Σημίτης καταγγέλλοντας ουσιαστικά τον Α. Παπανδρέου ότι είναι άτομο με αντίληψη κάτω του μετρίου (!) και ότι μ' αυτόν χάνονται οι εκλογές. Ακόμα, ο Κ. Σημίτης, έβαλε κατά του νέου κέντρου αποφάσεων της Εκάλης, ζητώντας την άμεση ενεργοποίηση του Πολιτικού Γραφείου του ΠΑΣΟΚ - να τεθεί δηλαδή ο πρωθυπουργός υπό κηδεμονία.

(Συνέχεια στη σελ. 6)



«Βάλτε το  
παιδί μου  
φυλακή...»

Μάνα έκανε μήνυση στην κόρη της για να τη σώσει από τα ναρκωτικά ΣΕΛ. 21



# Κεραυνοί Σημίτη κατά Ανδρέα

(Συνέχεια από τη σελίδα 1)

Η σφοδρή επίθεση του πάντα «μετρημένου» κ. Σημίτη, εκδηλώθηκε με προσεγμένη μέχρι κεραίας δήλωσή του στο δημοτικό ραδιοφωνικό σταθμό Αθήνα 9.84.

Με αφορμή το ότι η κυβέρνηση σύρθηκε τελικά και εξαναγκάστηκε να προσυπογράψει — το επικίνδυνο γι' αυτήν — αίτημα της εξέτασης του Γ. Κοσκωτά, ο κ. Σημίτης θέτει ρητά θέμα ηγεσίας και νέου κέντρου λήψης αποφάσεων.

Ο κ. Σημίτης κατακεραυνώσε εξ' αρχής τον πρωθυπουργό με τη φαινομενικά κομψή αλλά στην ουσία της εξευτελιστική επισήμανση ότι: «Ακόμα κι ένα άτομο μέτριας αντίληψης θα μπορούσε να καταλάβει ότι το οποιοδήποτε πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής χωρίς προηγούμενη εξέταση Κοσκωτά δεν θα μπορούσε να σταθεί».

Ευθέως δηλαδή ο πρωθυπουργός, που έδωσε την εντολή να συνταχθεί το πόρισμα χωρίς προηγούμενη κατάθεση Κοσκωτά, καλείται να επιλέξει μεταξύ των χαρακτηρισμών του ηλιθίου ή του απατεώνα που συνειδητά διάταξε το κουκούλωμα του σκανδάλου!

Ακόμα ο κ. Σημίτης κατηγορήσε τον Α. Παπανδρέου και τον Μ. Κουτσόγιωργα, ότι σε δεύτερο επίπεδο με τους χειρισμούς τους στο σκάνδαλο Κοσκωτά, το ΠΑΣΟΚ θα χάσει τις εκλογές.

— Αφήνει επίσης να εννοηθεί, χρησιμοποιώντας διπλωματική διγλωσσία, ότι κάποιος στις τάξεις της κυβέρνησης δεν επιθυμούν την

Κ. Σημίτης: *Είμαστε ουραγοί του Κοσκωτά.*



## Πάντα καλά προγραμματισμένος

Η ΧΘΕΣΙΝΗ βίαιη επίθεση κατά του κ. Παπανδρέου δημιουργεί ιδιαίτερη εντύπωση γιατί προέρχεται από τον πρώην υπουργό και μέλος της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ κ. Κώστα Σημίτη.

Ο κ. Σημίτης δεν είναι παρορμητικός, προγραμματίζει πάντα τις κινήσεις του και είναι «τεχνοκράτης» της πολιτικής, μερικοί θα πρόσθεταν σε βαθμό απόλυτου κομφορμισμού.

Ο κ. Σημίτης θεωρείται από πολλούς σαν το αρνητικό του «λαϊκιστή» κ. Κουτσόγιωργα αλλά η δημόσια εικόνα του έχει φθαρεί από το γεγονός ότι υπήρξε

υπουργός Εθνικής Οικονομίας σε μια περίοδο δυναμικής ανάπτυξης του «φαινομένου Κοσκωτά» και μέχρι σήμερα έχει τηρήσει σιγή ιχθύος για το συγκεκριμένο θέμα.

Με ελάχιστη διάθεση για πολιτικό ρίσκο και με στενά περιθώρια ελιγμών λόγω της έμμεσης, τουλάχιστον ανάμιξης του στο σκάνδαλο Κοσκωτά, ο κ. Σημίτης, κινείται ανοιχτά κατά του κ. Παπανδρέου. Αυτό δείχνει πόσο έχει εξασθενήσει η θέση του τελευταίου και πόσο κοντά είναι το ΠΑΣΟΚ σε έναν γενικευμένο εσωκομματικό πόλεμο διαδοχής, ίσως και την πλήρη διάλυση.

κάθαρση και σαμποτάρουν κάθε προσπάθεια ανόρθωσης ή ανανέωσης του ΠΑΣΟΚ.

«Η νέα απόφαση — τόνισε ο κ. Σημίτης — να εξετασθεί ο Κοσκωτάς είναι σωστή αλλά οι συνθήκες κάτω από τις οποίες πάρθηκε, δεν μας τιμούν. Μας δείχνουν ουραγούς των κινήσεων του

Κοσκωτά, των γραμμάτων του, των δηλώσεών του, των ενεργειών των δικηγόρων του. Δημιουργούν ιδίως τη λανθασμένη εντύπωση ότι το ΠΑΣΟΚ δεν ενδιαφέρεται για τη διαπίστωση όλων των γεγονότων και για την κάθαρση. Ολα αυτά δυστυχώς δεν συμβιβάζονται με την προσπάθεια για μια νέα φυ-

σιονομία του ΠΑΣΟΚ».

Νέα φυσιογνωμία του ΠΑΣΟΚ, σημαίνει, νέα ηγεσία, απομάκρυνση όλων όσων εμπλέκονται στα σκάνδαλα και νέα αριστερίζουσα φρασεολογία. Οι θιασώτες «της νέας φυσιογνωμίας» μέσα στο ΠΑΣΟΚ μιλούν για ένα άλλο ΠΑΣΟΚ και προφανώς αυτούς προσαθεί τώρα να προσεγγίσει ο κ. Σημίτης, δημιουργώντας προοπτική για ένα νέο διαφορετικό κέντρο εξουσίας μέσα στο ΠΑΣΟΚ.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο κ. Σημίτης εμφανίζεται κομματικότατος επιβεβαιώνοντας ότι δεν έχει πρόθεση να διαχωρίσει τη θέση του από το ΠΑΣΟΚ (τη βάση του ΠΑΣΟΚ) αλλά από τη σημερινή ηγεσία.

...Και βέβαια δεν είναι τυχαίο ότι επιρρίπτει τις ευθύνες μιας εκλογικής ήττας «σε μερικούς», αυτούς που έχουν ανακατευτεί και χειρίστη την υπόθεση Κοσκωτά. Ουσιαστικά φωτογραφίζει τον κ. Κουτσόγιωργα, όσων συνέπραξαν στην πορεία (Ε.Γ., υπουργοί) και βέβαια τον ίδιο τον Α. Παπανδρέου, ο οποίος ή δεν αντιδρά στις συνεχείς αποκαλύψεις ή αντιδρά προκαλώντας νέα σκάνδαλα...

«Μοιάζει, είπε ο κ. Σημίτης, ότι μερικοί στις τάξεις του ΠΑΣΟΚ, δεν ενδιαφέρονται όσο θα έπρεπε να κερδίσει το Κίνημα τις εκλογές. Και πιστεύω γι' αυτό ότι το Πολιτικό Γραφείο αποφάσισε, η τελευταία σύνοδος της Κεντρικής Επιτροπής, είναι καιρός να ενεργοποιηθεί».

## Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟ ΚΗΔΕΜΟΝΙΑ

Ο ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ και ολισθηρός δρόμος που ακολουθεί ο Α. Παπανδρέου, προκαλεί σοβαρές αντι-

δράσεις και μέσα στο ίδιο το κόμμα του, στελέχη του οποίου θέτουν πλέον ανοιχτά θέμα κηδεμόνευσης

και «χειραγώγησής» του.

Υπό το πρίσμα αυτό, πολιτικοί κύκλοι ερμήνευαν τη χθεσινή δήλωση του πρώην υπουργού Κώστα Σημίτη για την ανάγκη ενεργοποίησης του Πολιτικού Γραφείου του κυβερνώντος κόμματος.

Στελέχη που κινούνται στο ίδιο μήκος κύματος με τον πρώην υπουργό Εθνικής Οικονομίας, προτείνουν ουσιαστικά τη λειτουργία ενός πολιτικού «κογκλάβιου» του οποίου ρόλος θα είναι να περιορίσει σε πρώτη φάση την καταστροφική ασυδοσία και τον απολυταρχισμό του αρχηγού τους.

Οι διεργασίες αυτές που συντελούνται μέσα στο κυβερνών κόμμα, αποδεικνύουν ότι μεταβάλλεται σε κοινή συνείδηση ο κίνδυνος που δημιουργείται για τον τόπο από τον ολοκληρωτισμό και τη διαφθορά του πρωθυπουργού.

## Κόλαφος από Αλευρά

«ΑΥΤΗ τη στιγμή δεν βλέπω ότι έχουμε να πούμε τίποτα μαζί». Αυτό απάντησε σύμφωνα με δημοσιευθείσες πληροφορίες που δεν διαψεύστηκαν, ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Αλευράς σε άτομα του πρωθυπουργικού Γραφείου που του μετέφεραν «επιθυμία» του Α. Παπανδρέου για κατ' ιδίαν συνάντηση.

Σημειώνεται ότι ο κ. Αλευράς έχει πλήρως αποστασιοποιηθεί και έχει δημόσια καταδικάσει το ύψος και ήθος της εξουσίας που εγκαθίδρυσε ο πρωθυπουργός και η παρακυβέρνηση της Εκάλης με επικεφαλής τη Μιμή. Ο κ. Αλευράς έχει διακόψει κάθε σχέση με τον πρωθυπουργό με τον οποίο έχει να συναντηθεί ή να τηλεφωνηθεί έστω, αρκετούς μήνες.

Για να γίνουν απόλυτα κατανοητές οι διαστάσεις της άρνησης Αλευρά να δει τον Ανδρέα, να σημειωθεί ότι ο πρόεδρος της Βουλής συναντήθηκε χθες με τον αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας,

