

Καζάνι που βράζει τώρα το ΠΑΣΟΚ

«ΚΑΖΑΝΙ που βράζει» είναι τις τελευταίες αυτές μέρες ο χώρος του ΠΑΣΟΚ, με κύρια στοιχεία:

● Την αγωνία οπαδών, στελεχών, πολλών βουλευτών και ψηφοφόρων για τη τύχη του κινήματος της αλλαγής, που απειλείται από σκάνδαλα - προσωπικά και πολιτικοκοινωνικά - και από τις κυβερνητικές ανεπάρκειες και παλινωδίες.

● Την οργή όλων αυτών για την αυταρχική και αλαζονική συμπεριφορά του κ. Παπανδρέου και των στενών σημερινών συνεργατών του, για την αναξιοπιστή αντιμετώπιση της χιονοστιβάδας των επιθέσεων που δέχεται το ΠΑΣΟΚ και για την ανεκδιήγητη αντιμετώπιση της υπόθεσης Κοσκωτά.

● Την αποστασιοποίηση, διαφοροποίηση ή και ανοιχτή αντιπαράθεση ετών στελεχών του κόμματος και της κοινοβουλευτικής ομάδας, απέναντι σε άτομα και συμπεριφορές που καλύπτονται από την

ΑΓΩΝΙΑ, ΟΡΓΗ ΚΑΙ ΦΟΒΟΣ ΣΕ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΗ

πρωθυπουργική εύνοια ή και απέναντι σε πράξεις και παραλείψεις του ίδιου του πρωθυπουργού. Είναι χαρακτηριστικές οι περιπτώσεις:

Του Κ. Σημίτη, που ανοιχτά αμφισβητεί, όχι μόνο την ορθότητα ενεργειών αλλά και τη «μονοκαθεδρία» του Α. Παπανδρέου, όπως προκύπτει από τις χθεσινές του δηλώσεις και από την επιστολή του προς τον πρωθυπουργό που αποκαλύπτει σήμερα η «Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία»

Του Προέδρου της Βουλής Γιάννη Αλευρά, που δεν διέψευσε πληροφορίες, περί άρνησής του να ανταποκριθεί σε βολιδοσκοπήσεις, για συνάντηση εργασίας με τον πρωθυπουργό.

Του Κ. Λαλιώτη και του Γ. Παπανδρέου, που με ανακοίνωση του Ε.Γ. ο πρώτος και με δηλώσεις του ο δεύτερος αποδοκίμασαν την τακτική του, Θ. Τόμπρα απέναντι στους μη

κρατικούς ραδιοσταθμούς.

Του υπουργού Βιομηχανίας Α. Πεπονί, που φέρεται ιδιαίτερα δυσαρεστημένος από την αντιμετώπισή του, αν και αποφασισμένος να «παλέψει μέσα από το κίνημα μέχρι τέλους».

Του Α. Τρίτση, που υλοποιεί τη λευκή απεργία του από κάθε κομματικό καθοδηγητικό όργανο.

Του Α. Βερυβάκη και του Γ. Α. Μαγκάκη, που δεν κρύβουν τις διαφωνίες τους και επικρίνουν ανοιχτά.

Της Σύμβα Ακρίτα που τα λέει πλέον «έξω από τα δόντια», αναμένοντας τις επιπτώσεις, όπως προκύπτει από τη συνέντευξή τους, που δημοσιεύει σήμερα η «Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία» στις σελ. 18-19-20. Και άλλων βουλευτών και κομματικών στελεχών (π.χ. Γ. Παπαδημητρίου, Θ. Χαλάτσης, Σ. Μανίκας), που ζητούν ριζικές αλλαγές σε κόμμα και κυβέρνηση.

● Το φόβο για ενδεχόμενη σοβαρή ήττα στις εκλογές, για πιθανό κατακεραματισμό του ΠΑΣΟΚ και για οριστική εξάνεμιση των ελπίδων κοινωνικής αλλαγής για πολλά χρόνια και για

τον απειλούμενο ρεβανσισμό από την πλευρά ακραίων ή ανέλεγκτων στοιχείων της ΝΔ και πιθανές αναταραχές και διχαστικές καταστάσεις.

● Την ελπίδα, παρόλα αυτά, και αναμονή, ότι «κάτι θα γίνει» στο αμέσως προσεχές διάστημα, που αν δεν αναστρέψει το κλίμα, τουλάχιστο θα δώσει στο «στριμωγμένο στη γωνία» κόσμο του ΠΑΣΟΚ ερείσματα μιας αξιόπιστης προεκλογικής απειθίσεως. Πρέπει να σημειωθεί, ότι τον τελευταίο καιρό παρατηρείται μια, αμυντική πάντως, επανασυσπείρωση μελών και στελεχών του ΠΑΣΟΚ στις οργανώσεις βάσης, όπου εμφανίζεται πάλι μια κινητικότητα, ιδιαίτερα στην περιφέρεια. Όλοι όμως πάσχουν από έλλειψη αξιόπιστης κεντρικής κομματικής επιχειρηματολογίας, από τις ανασταλτικές επιπτώσεις των καθημερινών αποκάλυψεων περί το σκάνδαλο Κοσκωτά και από την απουσία κύρους συγκεκριμένων κυβερνητικών στελεχών, που δεν μπορούν πια να εμπνεύσουν τη βάση. Ετσι δεν αποκλείεται αυτή η αμυντική συσπείρωση στις οργανώσεις, αντί να εξελιχθεί σε δυναμική απειθίσεως, να εκ-

φύλισθεί σε απογοήτευση, παράλυση, απραξία και παραίτηση.

Με βάση τα δεδομένα αυτά λοιπόν οι κινήσεις και εκδηλώσεις ετών στελεχών του ΠΑΣΟΚ αλλά και η αμυντική συσπείρωση της οργανωμένης βάσης του, με το «βρόχο» της υποχρεωτικά σιωπηρής αναμονής του αγνώστου, δείχνουν ως εξίσου πιθανές, δύο άμεσες προοπτικές: Αφ' ενός την οριστική απογοήτευση, την παραίτηση και μοιρολατρική απόδοχή ενδεχόμενης ήττας, αλλά ίσως και την ανταρσία στελεχών κατά του Α. Παπανδρέου. Και αφ' ετέρου τη δυναμική και οργανωμένη απειθίσεως σε όλα τα μέτωπα, με σίγχο και πίστη στη νίκη, αν μεσολαβήσει κάτι που θα αναστρέψει το σημερινό κλίμα.

Για την υλοποίηση μιας εκ των δύο προοπτικών, που ακριβώς επειδή είναι εκ διαμέτρου αντίθετες τροφοδοτούν έντονο αναβρασμό στο χώρο του κυβερνώντος κόμματος, τα περιθώρια είναι πλέον πολύ στενά. Και χρονικά δεν φαίνεται να φθάνουν καν μέχρι τα Πάσχα.

Σημίτης: Ετσι τα βλέπω Ανδρέα...

ΚΙΝΟΥΜΕΝΟΣ αυστηρά στο πλαίσιο της κομματικής νομιμότητας - εκθειώντας, άρα, εκείνους που το παραβιάζουν - ο τώως υπουργός Κ. Σημίτης έθεσε εκ νέου επί τάπητος με την προχθεσινή δήλωσή του στον «9.84» και την επιστολή προς τον πρωθυπουργό, που αποκαλύπτει σήμερα η «Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία», θέμα καθοδήγησης στο ΠΑΣΟΚ και ουσιαστικής ενεργοποίησης της οργάνωσης. Ειδικότερα ο κ. Σημίτης υπογράμμισε την ανάγκη ενεργοποίησης του Πολιτικού Γραφείου, που είχε αποφασίσει η Κεντρική Επιτροπή, με στόχο την ευόδωση των προσαθητών για νέα φυσιολογία του ΠΑΣΟΚ.

Ως ανασταλτικούς παράγοντες αυτής της προσπάθειας ο τώως υπουργός ανέφερε ενδεικτικά τις κυβερνητικές παλινωδίες στο θέμα της εξέτασης του Κοσκωτά και γενικότερα στο ζήτημα της κάθαρσης. Και ανέφερε συγκεκριμένα ότι «οι συνθήκες (...) μας δείχνουν ουραγούς των κινήσεων Κοσκωτά...». Στην επιστολή του προς τον πρωθυπουργό ο κ. Σημίτης

ΓΙΑ ΣΤΑΥΡΟ ΚΑΙ ΛΙΣΤΑ

κάνει συγκεκριμένες προτάσεις - με σημείο αναφοράς την οργάνωση του ΠΑΣΟΚ - για την επιλογή των υποψηφίων βουλευτών.

Η επιστολή

Ειδικότερα, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της «Κυριακάτικης Ελευθεροτυπίας», ο Κ. Σημίτης σημειώνει στην επιστολή του προς τον πρωθυπουργό ότι η λίστα αποτελεί μεν σημαντική πρόοδο, αλλά «όπως εφαρμόστηκε έχει οδηγήσει σε προβλήματα». Και ο κ. Σημίτης προσθέτει: «...Τείνει να αποκλείσει την ανανέωση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και να καθιερώσει τη μονιμότητα των βουλευτών, όποια κι αν είναι η απόδοσή τους. Δημιουργεί εξαρτήσεις τις οποίες ο κόσμος αισθάνεται ως αντιδημοκρατικές. Λείπει η συμμετοχή της οργάνωσης στην επιλογή των υποψηφίων βουλευτών και στον καθορισμό της σειράς επιλογής τους...».

Στη συνέχεια ο κ. Σημίτης παραθέτει την πρότασή του



Κώστας Σημίτης

«για την αποκατάσταση της σωστής λειτουργίας της οργάνωσης και της λίστας». Η πρόταση έχει ως ακολούθως:

α) Να καθιερώσει ο πρόεδρος και το Ε.Γ. ορισμένα κριτήρια για την επιλογή των υποψηφίων βουλευτών (π.χ. ηλικίας, χρόνου θητείας στην Κοινοβουλευτική Ομάδα, εκπροσώπησης περιφερειών, κοινωνικών ομάδων κ.λπ.).

β) Να συνέλθουν οι νομαρχιακές συνελεύσεις να επιλέξουν τους υποψηφίους και να καθορίσουν τη σειρά επιλογής τους με βάση τα κριτήρια αυτά (λίστα).

γ) Να διατηρήσει η Κ.Ε. το δικαίωμα να τροποποιήσει τις προτάσεις και να οριστικοποιή-

Απάντηση του ΠΑΣΟΚ

● Διακριτική, αλλά σαφέστατα αποδοκιμαστική επί της ουσίας ήταν η απάντηση του Γραφείου Τύπου του ΠΑΣΟΚ στη δήλωση του Κ. Σημίτη. Ειδικότερα, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, το Γραφείο Τύπου τόνισε:

«Δεν νομίζουμε ότι υπάρχει ανάγκη ειδικού σχολιασμού. Αλλωστε, οι πολιτικές κατευθύνσεις, καθώς και οι διαδικασίες για τη λειτουργία των κομματικών οργάνων σαφώς καθορίζονται τόσο με τις αποφάσεις του προέδρου και του Ε.Γ., όσο και με τις αποφάσεις των πρόσφατων συνόδων της Κ.Ε.».

Από το κείμενο της απάντησης και ειδικά σε ό,τι αφορά την καθοδηγητική λειτουργία, γίνεται σαφής - μέσω της αναφοράς στον πρόεδρο και το Ε.Γ. του ΠΑΣΟΚ - η απόκρουση της άποψης, που διατύπωσε ο Κ. Σημίτης, για την ανάγκη ενεργοποίησης του Πολιτικού Γραφείου. Ερωτηθείς για το ίδιο θέμα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέφυγε να απαντήσει παραπέμποντας στο Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

σει τον κατάλογο και τη σειρά των υποψηφίων.

Σε περίπτωση που δεν ισχύσουν οι ως άνω τρεις προϋποθέσεις, ο κ. Σημίτης προτείνει «να επαναφερθεί ο σταυρός προτίμησης γι' αυτές και μόνο τις εκλογές». Σημειώνει, όμως, ο τώως υπουργός ότι ενδεχόμενη επαναφορά του σταυρού πρέπει, κατά τη γνώμη του, να συνδυαστεί με μια αναγκαία τροποποίηση. Που είναι η ακόλουθη, όπως την εκθέτει στην επιστολή του προς τον πρωθυπουργό:

«Στους νομούς όπου εκλέγονται τέσσερις ή περισσότεροι

βουλευτές, θα πρέπει να ισχύει η διαταυρία ή η πολυσταυρία. Η διαταυρία ή η πολυσταυρία μπορεί να σπάσει τη σχέση που δημιουργεί το ρουσφέτι και να δώσει στον εκλογέα τη δυνατότητα να επιλέξει αξιοκρατικά και όχι μόνο με βάση το στενό του συμφέρον. Το συνηθισμένο επιχείρημα ότι η διαταυρία ή η πολυσταυρία βοηθούν τις συνηθισμένες μεταξύ βουλευτών, έχει περιορισμένη μόνο ισχύ.

Οι εκλογείς που ακολουθούν ένα βουλευτή για προσωπικούς λόγους δεν ακολουθούν και τις υποδείξεις του για άλλα πρόσωπα».