

A.S.1

# Επί- μαχα



Χα, χα...  
Μπορεί ο Αλ. Λυκουρέζος να ασχολείται με το «παιγνιον» της πολιτικής ως «εκπρόσωπος» Κοσκωτά και σε αγαστή συνεργασία με την Ρηγίλλης, αλλά, δεν κατάφερε να πείσει ούτε τη σύζυγό του Ζωή Λάσκαρη. Εξ όσων η στήλη γνωρίζει, η γνωστή ηθοποιός, όχι μόνον διαφωνεί με τους χειρισμούς του συζύγου, αλλά — παρ' ότι φανατική «Καραμανλική» — υποστηρίζει τον Ανδρέα Παπανδρέου και δηλώνει ότι εκτιμά την «ντόμπρα και ειλικρινή στάση του» στο προσωπικό θέμα, που «δείχνει άνθρωπο ο οποίος αναλαμβάνει τις ευθύνες του»...  
Ταυτα, από τη Ζωίτσα, μας και προ καιρού έγινε... «πολιτικό θέμα» η Αλικη...

ΠΕΡΙ «ΕΝΤΙΜΩΝ» ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ...

## Τα του Σημίτη τώ Σημίτη...

Το σημειώνουμε, μετά από πολλά τηλεφωνήματα που έγιναν τις ημέρες αυτές στη στήλη... Και αφορούν τα σχόλια και οι επισημάνσεις τον τέως υπουργό Εθνικής Οικονομίας Κ. Σημίτη, ο οποίος σπευδει σήμερα να αυτοκαταταγεί στις τάξεις των «εντίμων», δακτυλοδειχνοντας όσους «ανέντιμους», αλλά και όσους «ανέχτηκαν» ή έστω δεν έκριναν σωστά το φαινόμενο Κοσκωτά, ζητώντας να σταλούν στην... πυρά των... «οκτάσπηλων».



Σωστά λοιπόν επισημαίνεται ότι ο Κ. Σημίτης, από τα κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ (κάποιοι μάλιστα θεωρούν βέβαιο ότι «σιγοκαίει» η φιλοδοξία του ηγέτη μετά των ευλογιών του Ζακ Ντελόρ), την εποχή της «άνδρωσης» του Κοσκωτά, είχε την ευτυχία και απολάμβανε της προνομίας να προϊστάται του σημαντικότερου υπουργείου και φυσικά να έχει την ουσιαστική ευθύνη για τον έλεγχο των τραπεζών, μηδέ της αμαρτωλής Τράπεζας Κρήτης εξαιρουμένης. Και ΑΝ είχε τη διορατικότητα, τότε, ίσως να μην φτάναμε στο σήμερα. Τι διορατικότητα δηλαδή. Αν είχε εμπιστοσύνη - ελάχιστη, από αυτή που σήμερα δείχνει στον Τύπο - θα ΕΠΡΕΠΕ να επέμβει.

Για να αποδίδονται τα του Καίσαρος τω Καίσαρι και τα του Σημίτη βεβαίως... Διότι, έτσι που προσπαθούν απεγνωσμένα να αναβαπτιστούν μερικοί στην κολυμβήθρα των... «οκτάσπηλων», ξεχνώντας μάλιστα πολλά, κινδυνεύουμε να πληγούμε από ομαδική «παράκρουση».

Και εν πάση περιπτώσει, καλό θα είναι ο Κ. Σημίτης να μην αποστρέφει το πρόσωπο από το παρελθόν, όταν προσκείμενα σε αυτόν στελέχη, τοποθετημένα με δική του ευθύνη στη διοίκηση των οργανισμών, κατηγορήθηκαν για σκάνδαλα, «δωράκια» και άλλα συναφή. Τότε η άποψή του για τη «σκανδαλολογία» ήταν διαφορετική. Αλλωστε απολάμβανε και την αναπαυτική υπουργική πολυθρόνα. Επειτα δεν ήταν από τα κυβερνητικά στελέχη που πίστευαν ότι η Τράπεζα Κρήτης Ελλάδος έπρεπε να δοθεί στον Κοσκωτά... Όλα έχουν και κάποια... όρια τελικά... Η όλη...

ba  
Ολα έχουν και κάποια... όρια τελικά... Η όλη...  
Επιμέλεια: Α. Σ. 1