

ΟΙ «ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟΙ», ΟΙ «ΣΙΓΟΥΡΟΙ», ΟΙ «ΜΕΤΑΤΑ

Η... Λαιμητόμος

Ποιες εισηγήσεις δίνουν εσχάτως στον πρωθυπουργό οι στενοί του συνεργάτες



Η ΩΡΑ ΤΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ «ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟΙ»

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ: Ο αιρόβλεπτος



Είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό για τον πρωθυπουργό, καθώς οι έμμεσες ή πλιν σαφείς διαφοροποιήσεις του σε πολλές πιπκές της εξωτερικής πολιτικής δεν προσφέρουν και τις καλύτερες εγγυήσεις για μία αιρόσκοπιτη συνεργασία στο μέλλον. Ικανός για το καλύτερο και για το χειρότερο.

Θεωρείται ότι αρκετές φορές ακολουθεί, τουλάχιστον σε επίπεδο τακτικών χειρισμών, προσωπικά πολιτικά Προβληματίζονται ακόμη οι κατά καιρούς συμπλεύσεις με τον Λκη Τσοχατζόπουλο και οι αναζητήσεις του στο εσωκομματικό πεδίο. Εκτιμείται πάντως ότι δύσκολα ο κ. Σημίτης θα τον μετακινήσει, αφού οι αντιδράσεις του είναι αιρόβλεπτες.

ΑΚΗΣ ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Ο νομιμόφρων



Κατεξοχήν εϊθραστη ισσοροπία μετά και την ενανερφίνισή του εσχάτως στο «εσωκομματικό σκηνικό» Ο κ. Σημίτης δεν επιθυμεί σύγκρουση μαζί του, δεν τον αντιμετωπίζει όμως ως διδομένο στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Λέχεται εισηγήσεις να τον μεταφέρει σε άλλο μεγάλο

υπουργείο (Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης), ενώ πολλά θα εξαρτηθούν από τις συνολικότερες επιλογές του πρωθυπουργού για συμμετοχή στελεχών της εσωκομματικής αντιπλοττεισης στο νέο σκίμα. Του καταλογίζεται ότι αργά να μπει στο πνεύμα των υπουργών. Η παρουσία του πάντως δεν είναι αρνητική.

ΒΑΣΩ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Η φιλοδοξη



Απασκολεί έντονα τον πρωθυπουργό, αφού η εκτίμησή που υπάρχει είναι ότι δεν έχει να επιδείξει το έργο που αναμενόταν ή που απαιτείται στον κρίσιμο τομέα που της δόθηκε. Τουναντίον, της επιρρίπτεται ότι έχει προκαλέσει κόντρες και εσωκομματικές προβλήματα. Η εσωκομματική της συμπεριφορά με τις άκαιρες φιλοδοξίες είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα της στοιχίσουν. Ο κ. Σημίτης δέχεται ισχυρές εισηγήσεις να περιορίσει το ρόλο της. Άλλωστε και τα τελευταία γκάουπ της στέλνουν άσχημα μηνύματα, αφού είναι φανερό η πίσω της δημοτικότητα της. Το πιθανότερο είναι να της αραιωθεί ο τομέας του Τουρισμού και, αν αντιδράσει, να μετατεθεί στο υπουργείο Εργασίας.

·Οι στενοί συνεργάτες του πρωθυπουργού Γιώργος Πασχαλίδης, Γιώργος Πανταγιάς και Σωκράτης Κοσμίδης αναλασκουν εσχάτως αρκετό χρόνο προκειμένου να βολδοσκοπήσουν τον αντίκτυπο ορισμένων ενεργειών και δλώσεων των υπουργών της κυβέρνησης.

Συγκεντρώνουν τα δημοσιεύματα όλων των εφημερίδων που αναφέρονται σε υπουργικές δραστηριότητες, ρωτούν κομματικά στελέχη, οικονομικούς παράγοντες, συνδικαλιστές, αλλά και διευθυντές εφημερίδων και γνωστούς δημοσιογράφους.

Ανάλυση «δοσιλεία» κάνουν και οι Θόδωρος Τσουκάτος και Δημήτρης Καριίδης, που ανήκουν στο άλλο «στρατόπεδο» της επικοινωνιακής τακτικής της κυβέρνησης και του πρωθυπουργικού επιτελείου.

Οι διαπιστώσεις για την αούδοση των υπουργών, για το εάν πρέπει να παραμείνουν στα υπουργεία που κατέχουν σήμερα ή ακόμα και στην κυβέρνηση, για το ποιες αίσφοκίες ή δλώσεις τους δημιούργησαν «επικοινωνιακό πρόβλημα» στην κυβέρνηση, ακόμα και για τις πιθανές «μεταλλάξεις» τους σε σχέση με τις ενδοκομματικές οριογραμμές, περιλαμβάνονται σε «μακρόσυρτα» memo, που φιλάνουν τις τελευταίες ημέρες στο γραφείο του κ. Σημίτη.

Όλα αυτά δεν γίνονται αυτοβούλους, αλλά κατόπιν σχετικές αιτήσεις του πρωθυπουργού, ο οποίος ζήτησε

πληροφορίες για τον «απόηχο» της δράσης κάθε υπουργού στην κοινωνία και τα μέσα ενημέρωσης. Ο κ. Σημίτης επιθυμεί να έχει στα χέρια του κάθε δυνατή πληροφορία προτού αποφασίσει τι θα πράξει σχετικά με τον ανασχηματισμό.

Η «Ε» αποκάλυψε χτες τις εισηγήσεις που δέχθηκε ο πρωθυπουργός για τους υμθυπουργούς του. Σήμερα δημοσιεύει αντίστοιχες εισηγήσεις που έχει δεχθεί για τους υπουργούς.

Με την κρίση όμως διαφορά πως στις αποφάσεις του κ. Σημίτη για τους υπουργούς στον επικείμενο ανασχηματισμό εμπλοκορούν η προσωπική του εκτίμησή σε πολιτικό και προσωπικό επίπεδο και οι λεπτές εσωκομματικές ισορροπίες, που θα παίξουν υπημενικότατο ρόλο.

Το κυβερνητικό στρατόπεδο, βάσει των εισηγήσεων που έχουν φθάσει στο Μήγαρο Μαξίμου, χωρίζεται για λόγους ευκολίας προεγγισιο σε εκείνους που αποτελούν τους μεγάλους «πονοκεφάλους» του Κώστα Σημίτη, σε εκείνους που θεωρούνται «σίγουροι» στις θέσεις που κατέχουν σήμερα, στους λεγόμενους «μετατάξιμους» (στους οποίους περιλαμβάνονται και εκείνοι που θα μεταταγούν δυσμενώς και εκείνοι που θα προαχθούν) και στους «προς έξωση», εκείνους δηλαδή που θεωρείται πολύ πιθανό να μη μετέχουν στη μετάν ανασχηματισμό κυβέρνησης.

ΟΙ «ΣΙΓΟΥΡΟΙ»

ΑΛΕΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Ο σταθερός



Ο πρωθυπουργός είναι ικανοποιημένος από την παρουσία του. Έχει νομοθετικές προτοβουλίες, δυναμική παρουσία και υπάρχει διάχυτη η αίσθηση ότι «μιαίνει τόξη στο κράτος». Με υψηλή δημοτικότητα, στα αρνητικά του το γεγονός ότι μάλλον παραμένει στη σκιά άλλων ηγετικών στελεχών του Κινήματος. Ο μόνος κίνδυνος που αντιμετωπίζει είναι το σπασίμο του υπερυπουργείου, καθώς θεωρείται ότι η δομή του δεν είναι και η πλέον λειτουργική. Εάν δεν παραμείνει στη θέση που έχει, θα μετακινηθεί σε άλλο σημαντικό υπουργείο (Εθνικής Άμυνας ή Εργασίας).

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ: Το στήριγμα



Άμετακίνητος. Ο Ευάγγελος Γιαννόπουλος μετά από μία δύσκολη αρχή, με συγκρούσεις και περιστατικά που δημιούργησαν άσχημες εντυπώσεις, ανέκαμψε και πλέον έχει ελέγχει το χώρο. Έχει επιδείξει νομοθετικό έργο, έχει συγκρατημένη και αποτελεσματική πολιτική παρουσία, χωρίς αφορμές για δυσμενή σχόλια, και διατηρεί πάντα καλές σχέσεις με τον πρωθυπουργό. Του αναγνωρίζεται ότι έχει καλά αντανασκαστικά και δίνει στην κυβέρνηση το «λαϊκό» τόνο που χρειάζεται σε μία αντιδημοτική γ' αυτήν περίοδο.

ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ: Ο αμετακίνητος



Από τους ισχυρούς του κυβερνώντος κόμματος. Ειδικά η τελευταία περίοδος, κατά την οποία η προσπάθεια προσέγγισής του με τον πρωθυπουργό έχει επιτευχθεί πλήρως, του δίνει τη σιγουριά ότι θα επιδείξει αυτός το ρόλο του. Το έργο του στο υπουργείο, παρά τα προβλήματα και τις κριτικές, θεωρείται ότι προχωρά ικανοποιητικά. Ο πρωθυπουργός του έχει εμπιστοσύνη. Ανοικτός παραμένει, εκτιμώντας πολλά, το ενδεχόμενο να μετακομίσει στη γραμματεία του κόμματος, ανάλογα βέβαια με το χρόνο του ανασχηματισμού και την επιλογή ή όχι του Κ. Σκανδαλίδη για το Δήμο Αθηνών. Εάν πάντως μετακομίσει, πιθανότερος διάδοχός του φέρεται ο Κώστας Γεϊνας.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ: Ο κοσμικός



Είναι από τους υπουργούς που περιμένουν επιβεβαίωση ή και προαγωγή. Το όνομά του παίζει σε πολλά θετικά για τον ίδιο σενάριο. Έχει καταφέρει να αποκαταστήσει τις σχέσεις του με τον πρωθυπουργό, ο οποίος τον θεωρεί από τους ικανούς και ανερχόμενους. Βαριίνεται βεβαίως με μέρος των ευθυνών για τα προβλήματα στην Πολιτιστική Πρωτεύουσα. Πιθανό είναι το σενάριο μαζί με το υπουργείο Πολιτισμού να αναλάβει και τον Τουρισμό, ενώ το όνομά του είναι και στον κατάλογο των υποψηφίων για το υπουργείο Εξωτερικών, εφόσον φέρει ο Θεόδωρος Παγκάλιος.

ΕΙΜΟΙ» ΚΑΙ ΟΙ «ΠΡΟΣ ΕΞΩΣΗ» ΥΠΟΥΡΓΟΙ του ανασχηματισμού και οι σκέψεις Σημίτη

«ΜΕΤΑΤΑΞΙΜΟΙ»

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Ο... δήμαρχος



Το κλίμα έχει βαρύνει τελειναιά με την υποψηφιότητα της βλίας και πολλοί εκτιμούν ότι αυτό θα του στοιχίσει. Στα αρνητικά του, ότι φθβερείται εσαόκιματικά με τους χειρισμούς του «καινού» θέματος των Ελλανοτουρκικών και δεν αποκρίεται να σπικώσει απός το «σπαυρό του μαρτυρίου» στην υποψηφιότητα που έχει ανοίξει. Ίσως η υποψηφιότητα για το Δήμο Αθηναίων είναι ένας καλός δρόμος διαφυγής.

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Ο ξεροκέφαλος



Βαρίνεται με το πολυμίνο «μιάχαλο» στην Παιδεία και επικρίνεται για τις συνεχείς παρεμβάσεις του στα Εθνικά. Ο ίδιος βεβαίως αρνείται να εννοηθεί ότι κάποιος από το «σημτικό στρατόπεδο» τον πν έχουν σπμμένη. Θεωρείται πάντως ότι θα αφρβεί να ολοκληρώσει το έργο του στην Παιδεία με την προώθηση των μεταρρυθμίσεων, καθώς ο κ. Σημίτης δεν φαίνεται να επιθυμεί την οριστική ρήξη μαζί του.

ΧΑΡΗΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ: Ο δουλευτής



Του αναγνωρίζεται ότι καταβάλλει σημαντική και επίπονη προσπάθεια σε ένα δύσκολο χώρο, όπου η πιστοτελεσματικότητα των δημόσιων οργανισμών δεν τον βοηθά. Έχουν πάντως γίνει σημαντικά βήματα και η εικόνα τοίς έχει μεταβληθεί προς το θετικότερο με την πολιτική του υπουργείου. Το αρνητικό είναι ότι οι απορροφήσεις των κοινοτικών κονδυλίων στο χώρο του κινμνούνται σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα. Ο κ. Σημίτης τον εκτιμά προσωπικά και δεν αποκλείεται να τον μεταθέσει στη θέση του κυβερνητικού εκπαισώπου.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΩΜΑΙΟΣ: Ο... μπαλαντέρ



Η παρουσία του στο υπουργείο θεωρείται επιτυχημένη. Το υπουργείο του όμως περιλαμβάνεται στα σχέδια των δομικών αλλαγών που ετοιμάζει ο κ. Σημίτης και αναζητείται για τον ίδιο άλλο ήσσο. Εάν μείνει κενή η θέση του αναπληρωτή υπουργού Εξωτερικών, είναι σχεδόν δεδομένο ότι θα επιστρέψει και πάλι στα παλιά του «λημέρια».

ΔΙΗΜΙΤΡΗΣ ΡΕΠΠΑΣ: Ο mr. Breafing



Οι εκτιμήσεις είναι ποικίλες. Πολλοί υποστηρίζουν ότι δεν είναι και ο καλύτερος κυβερνητικός εκπρόσωπος που πέρασε από το υπουργείο, επιρρησιοντάς του το λάθος της πολυλογίας. Η παρουσία του πάντως δεν κρίνεται αρνητική, ενώ καλές είναι και οι σχέσεις του με τον πρωθυπουργό, ο οποίος τον θεωρεί σπκροτημένο και γνώστη των πραγμάτων. Η θέση του έχει προκαλέσει φθορά.

ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ: Ο... Colgate



Από τις πιο δύσκολες περιπτώσεις. Του αναγνωρίζεται ότι έχει διαχειριστεί επιτυχώς μια σειρά από θέματα που έχουν οδηγήσει στα καλά αποτελέσματα της οικονομίας. Όμως επικρίνεται για την αδύναμία του να παράγει έργο και για την προσέθεσί του να επιβάλει τον τελευταίο λόγο σε όλα τα θέματα.

ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΤΤΟΝΑΣ: Ο... καλός μας γείτονας



Φιλότιμη παρουσία στο υπουργείο Υγείας, του δημιουργεί προβλήματα όμως το γεγονός ότι είναι ξένος με το χώρο. Προσβεί σειρά προγραμμάτων βελτίωσης των υπηρεσιών Υγείας και καταβάλλει σοβαρές προσπάθειες, που δημιουργούν ελπίδες ότι το έργο του θα προχωρήσει. Μεγάλο πρόβλημα υπάρχει ωστόσο με το νομοσχέδιο που ετοίμασε, αλλά αυτό έχει «παγώσει» και η τύχη του είναι άγνωστη. Ο κ. Σημίτης προβληματίζεται για το αν πρέπει να του δώσει πίστωση χρόνου ή να τον μεταθέσει σε άλλο υπουργείο.

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ: Ο αντί... Πρωτόπαπας



Ολα θα εξαρτηθούν από το χειρισμό των προβλημάτων που έχουν ανακύψει με τον περίφημο κοινωνικό διάλογο, καθώς το υπουργείο του βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων. Θεωρείται ότι το «κοινωνικό προφίλ» του βοηθά στη γενικότερη εικόνα της κυβέρνησης, όμως βαρύνεται για την πρόκληση σεψής αντιπαράθεσης στους κόλπους της κυβέρνησης, όπως η διαμάχη για την περίφημη τροπολογία περί των αποθεματικών των ασφαλιστικών ταμείων. Πολλοί συνεργάτες του πρωθυπουργού του καταλογίζουν ότι «ξηλώνει» ανθρώπους της εμπιστοσύνης του κ. Σημίτη.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΟΥΜΑΚΗΣ: Ο... ναυαγός



Θεωρείται ότι δεν αντιμετώπισε με επιτυχή και αποτελεσματικό τρόπο τις εξαιρετικά σπικές συγκυρίες που τον επικράτωσε το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Αν ξεπέρασε το πρόβλημα της σπειρίως και δεν επέδειξε δυναμισμό όταν έπρεπε. Έχει φθορεί και από την απεργία των ναυτεργατών και εκτιμάται ότι μήτκε στα βαθιά νερά ανέτοιμος.

ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΑΠΑΖΩΗ: Η... τρικυμία



Αν θεωρείται ότι προσθέτει κάτι στην κυβέρνηση ούτε ότι έχει επιδείξει ιδιαίτερο έργο. Καθυστερών δε και τα προγράμματα για το Λιγαίο και επικρίνεται για προσπάθεια προσωπικής πολιτικής «Αναλόκιμ» υπουργός. Ανάμεσα στα ανάμεσα που ακούγονται για το υπουργείο είναι και αυτό του Πηλέμαχου Χυτήρη.

ΦΙΛ. ΠΕΤΣΑΛΗΝΙΚΟΣ: Ο... γουνοποιάς



Έντονη η δραστηριότητά του στην εισαγωγή της περιοχής της Βορείου Ελλάδας, ελέγχεται ακρίσο για τον αργό ρυθμό στην υλοποίηση πολλών στόχων και τη ροή των υπερβολικών κονδυλίων προς την εκλογική του περιφέρεια την Καστοριά.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ: Ο χαοτικός



Το φορτίο των ευθυνών για τις αγροτικές κινητοποιήσεις πέφτει βαρύ στους ώμους του και αναμένεται να του στοιχίσει την υπουργική θέση. Του επιρρησιών λαθεμένους χειρισμούς και άγνοια πολλών θεμάτων. Γενικότερα δεν υπάρχει εμπιστοσύνη ότι μπορεί να δώσει τις λύσεις που απαιτούνται στον κρίσιμο τομέα της γεωργίας. Οι δημοσκοπήσεις έχουν απελπιστικά γι' αυτόν νούμερα. Θεωρείται πάντως δυναμικός και δεν αποκλείεται να... ανακύψει.

«ΠΡΟΣ ΕΞΩΣΗ»