



ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΕ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ Ο Κ. ΣΗΜΙΤΗΣ:

Δυναμική, ιδέες και πρόσωπα έχει ο πολιτικός χώρος του ΠΑΣΟΚ

ΑΥΡΙΑΝΗ 15/4/89

«Ο κοινωνικός και πολιτικός χώρος, τον οποίο εκπροσωπεί το ΠΑΣΟΚ, έχει δυναμική, ιδέες και πρόσωπα. Τα σημερινά προβλήματα του ΠΑΣΟΚ προκύπτουν από το γεγονός ότι το ίδιο βρίσκεται σε μια διαδικασία αναμόρφωσης, πράγμα που είναι πολύ θετικό. Γι' αυτό δεν πρέπει να κρίνουμε το χώρο που εκπροσωπεί το ΠΑΣΟΚ από τα θέματα που αφορούν το ένα ή το άλλο άτομο».

Αυτό τόνισε ο καθηγητής κ. Κώστας Σημίτης, βουλευτής Α. Περιοιά, του ΠΑΣΟΚ, πρώην υπουργός, μιλώντας σε δημοτικό ραδιοφωνικό σταθμό.

Ο Κ. Σημίτης μιλώντας στην εκπομπή, επεσήμανε μεταξύ των άλλων:

- Οι κυβερνήσεις εδώ και 100 χρόνια χρησιμοποίησαν τη δημόσια διοίκηση για την εξασφάλιση ψηφοφόρων. Έτσι, η δημόσια διοίκηση λειτουργεί

πελατειάκω.

Όμως ο κ. Μητσοτάκης, λέει ότι δεν θα αναγνωρίσει τις προσλήψεις μόνο και μόνο γιατί θέλει να δώσει ελπίδα για διορισμούς στους δικούς του.

Πάντως, επαναλαμβάνω ότι χρειάζεται δημοψήφισμα για τη δημόσια διοίκηση, ώστε να υπάρχει η μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση για την Αλλαγή σ' αυτήν.

- Οι συμμαχικές κυβερνήσεις στην Ελλάδα, σ' αυτή τη φάση της εξέλιξης, μπορούν να δράσουν πολύ βελτίκα, γιατί θα συσπειρώσουν ένα ευρύτερο κοινό γύρω από μερικές πολύ αναγκαίες αλλαγές, στο Διοικητικό Σύστημα, στην κοινωνική ασφάλιση, στη δομή της ελληνικής κοινωνίας.

- Το εύρος των συμμαχικών κυβερνήσεων μπορεί να είναι πολύ μεγάλο. Ας πούμε ότι μπορεί να πάει από δεξιά

του ΠΑΣΟΚ και να τελειώσει αριστερά του ΠΑΣΟΚ. Εξαρτάται από τις λύσεις που θα προταθούν. Οι συμμαχίες γίνονται με πρόγραμμα. Βεβαίως κάθε κόμμα κατεβαίνει στις εκλογές επιδιώκοντας την αυτοδυναμία.

Το πρόβλημα με την Τράπεζα Κρήτης δεν είναι πρόβλημα προσώπων. Είναι πρόβλημα που αφορά όλη την πολιτική εξουσία και κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Παρόμοια προβλήματα υπήρχαν και παλαιότερα (πριν από το 1981), με τον Ομίλο Ανδρεάδη, την Τράπεζα Κεντρικής Ελλάδας, αλλά και το μεγάλο θέμα των προβληματικών επιχειρήσεων.

Αυτό που θα πρέπει να ξεκαθαριστεί, είναι οι σχέσεις της πολιτικής εξουσίας και των κομμάτων με την οικονομική εξουσία. Θα πρέπει να μην μπορούν να χρησιμοποιούν όσοι έχουν χρήματα, την πολιτική εξουσία, για τους σκοπούς τους.

- Τα ελλείμματα του δημόσιου τομέα είναι πραγματικά πολύ υψηλά και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα της ελληνικής Οικονομίας.

Το πρόβλημα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί δραστικά, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι χρειάζεται ένα πρόγραμμα της ίδιας μορφής με αυτό του 1985.

Το πρόγραμμα χρειάζεται θα εκτιμηθεί από τις εξελίξεις στους επόμενους μήνες. Κυρίως θα πρέπει να εξεταστούν οι δημόσιες δαπάνες και τα δημόσια έσοδα. Από τη μια μεριά θα πρέπει να γίνουν δραστικοί περιορισμοί στις δημόσιες δαπάνες και από την άλλη θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη διασπορά της εισπραχθείσας φόρων, γιατί σήμερα υπάρχουν πολλοί τομείς που δεν εισπράττονται οι φόροι που πρέπει.

Δεν θα πρέπει να υπάρχουν υποσχέσεις οι οποίες δεν θα συμβιβάζονται με τη σημερινή κατάσταση της Οικονομίας.

- Το πρόγραμμα του Συνασπισμού της Αριστεράς και της Προόδου δεν είναι στην ουσία πρόγραμμα. Είναι μια διασάφηση επιθυμιών, μια καταγραφή προθέσεων. Δεν λέει τίποτα όμως πάνω σε συγκεκριμένες θέσεις που θα ακολουθηθούν.

- Δεν είμαι της γνώμης ότι η τηλεόραση πρέπει να κατευθύνεται από ένα κομματικό ολιγοπώλιο. Βεβαίως στις εκλογές πρέπει να υπάρχει μια διακομματική επιτροπή, το ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο, που να εκφέρει γνώμη για τη λειτουργία της τηλεόρασης.

Όμως η άποψη, ότι το τι θα γίνεται στην τηλεόραση πρέπει να καθορίζεται από μια κοινή συμφωνία των κομμάτων, οδηγεί σε μια τηλεόραση των κομμάτων. Εγώ είμαι αντίθετος με την τηλεόραση των κομμάτων. Η τηλεόραση πρέπει να είναι ελεύθερη και να έχουν ο αυτήν πρόσβαση και πάρα πολλοί Έλληνες, οι οποίοι δεν είναι ενταγμένοι στα κόμματα.