

ΜΕΣΗΜΕΡΙΝΗ

18-4-89



1=6210α

# Σημίτης κατά Γεννηματά!

Γιατί αυτοπροβάλλεται  
ως δελφίνος και  
«του κόβει το δρόμο»

Οι αυτοπροβαλλόμενοι δελφίνοι του ΠΑΣΟΚ όπως ο κ. Γιώργος Γεννηματάς, βρέθηκαν χθες στο στόχαστρο του βουλευτή του Κινήματος κ. Κώστα Σημίτη, ο οποίος σκιαγράφησε το δικό του πολιτικό λόγο, σε μια σειρά κρίσιμων θεμάτων, όπως η Τράπεζα Κρήτης, διαφοροποιούμενος κατηγορηματικά από τις επιλογές της σημερινής ηγετικής ομάδας του κυβερνώντος κόμματος.

Στη διάρκεια ραδιοφωνικής του συνέντευξης, ο κ. Σημίτης έκανε σαφές, ότι είναι αποφασισμένος να χαράξει το δικό του πολιτικό προφίλ, απέναντι στο λαϊκισμό και στην αυτοπροβολή ορισμένων άλλων συντρόφων του, αλλά και έδωσε το μήνυμά του, ότι υπάρχει σαν αυτόνομο προσωπικότητα.

Η συνέντευξη, αποκαλυπτική και διευκρινιστική, σε όλα τα θέματα, έρχεται σε μια στιγμή, που πληροφορίες από την εκλογική περιφέρεια του κ. Σημίτη, τον Πειραιά, αναφέρουν ότι οι άλλοι υποψήφιοι του ΠΑΣΟΚ διαδίδουν ανοικτά και δημόσια στους ψηφοφόρους του Κινήματος ότι η γραμμή της ηγεσίας του Χαρίλαου Τρικούπη είναι «όχι στην ψήφο στον Σημίτη».

Με έμμεσο τρόπο, ο κ. Σημίτης αναφέρθηκε στα συντροφικά μαχαίρωμα που δεχεται, τονίζοντας τα εξής:

«Είδα ότι κάποιοι προσπαθούν να περάσουν κάποιο κλίμα το οποίο δεν ανταποκρίνεται σ' αυ-



Ο Σημίτης με τον Γεννηματά σε στάση που δείχνει κάθε άλλο παρά αγαθές προθέσεις

## Μιλάει για συλλογική ηγεσία στο ΠΑΣΟΚ

το το οποίο πραγματικά πιστεύω».

Οι απόψεις που εξέφρασε ο πρώην υπουργός στη διάρκεια της συνέντευξής του σε βασικά προβλήματα και θέματα είναι οι εξής:

Για τη μεθόδευση της κυβέρνησης να σωθεί η Τράπεζα Κρήτης ο κ. Σημίτης διαφώνησε λέγοντας τα εξής:

Δεν συμφωνώ. Δεν συμφωνώ για τον εξής λόγο. Είμαι πάντα για τις καθαρές και απλές λύσεις. Η λύση αυτή δεν είναι απλή και επειδή δεν είναι απλή φοβάμαι ότι θα δημιουργήσει και συνταγματικά προβλήματα και οικονομικά προβλήματα στις διάφορες τράπεζες. Στην περίπτωση της Τράπεζας Κρήτης υπάρχει δυστυχώς μόνο μια καθαρή και α-

πλή λυση.

Η Τράπεζα να πτωχεύσει. Οι εργαζόμενοι να δουλέψουν σε άλλες τράπεζες. Τα περιουσιακά στοιχεία της τράπεζας να αγοραστούν από άλλες τράπεζες και οι μικροκαταθέτες να προστατευθούν. Όλα τα άλλα, τα οποία ξεκινούν με πολύ σωστή πρόθεση, θα φέρουν κατά τη γνώμη μου πρόσθετε δυσκολίες.

### Για τη διαδοχή

Για τον αγώνα διαδοχής που έχουν ήδη αρχίσει διάφορα «πρωτοκλασάτα» στελέχη του Κινήματος, ο κ. Σημίτης έδωσε το μήνυμά του ότι η μετά - Ανδρέα εποχή στο ΠΑΣΟΚ θα είναι συλλογική ηγεσίας και άφησε αιχμές κατά του κ. Γιώργου Γεννηματά

που αυτοπροβάλλεται μέσω των εφημερίδων ως ο επόμενος ηγέτης του Κινήματος.

Είπε συγκεκριμένα ο κ. Σημίτης:

– Ο Ανδρέας Παπανδρέου είναι ο αδιαφιλονικητός ηγέτης του ΠΑΣΟΚ.

Οι ηγέτες του ΠΑΣΟΚ δεν αναδεικνύονται μέσω συζητήσεων και προβολών μέσα από τις εφημερίδες.

Το Κίνημα έχει συλλογικά όργανα τα οποία – αν ο Ανδρέας Παπανδρέου αποφασίσει ο ίδιος να μην ηγείται πλέον του ΠΑΣΟΚ – θα αποφασίσουν ποια θα είναι η συνέχεια.

«Η συνέχεια θα είναι οπωσδήποτε μια συλλογική ηγεσία γιατί αυτό απαιτούν οι καιροί. Συλλογική ηγεσία σημαίνει όργανα τα οποία θα συναποφασίζουν. Και σ' αυτή την περίπτωση δεν έχει τόσο σημασία ποιος παίζει το πρώτο βιολί. Σημασία έχει η ορχήστρα».

Σχετικά με τις συνεργασίες που μπορεί να υπάρξουν στο μέλλον στο πολιτικό σκηνικό της χώρας ο κ. Σημίτης δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο, κάποιο δεξιό κομμάτι του ΠΑΣΟΚ να βρεθεί στους ίδιους προβληματισμούς με κάποιο από τη Νέα Δημοκρατία.

Το πρόγραμμα του Συνασπισμού το χαρακτήρισε πάρα πολύ γενικό.

Δικαιολογώντας την άρνησή του να μετασχηματιστεί στην κυβέρνηση είπε ότι «ο ιδεολογικός και πολιτικός λόγος τον οποίο ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ ορισμένες φορές δεν με βρίσκει σύμφωνο».

Ο κ. Σημίτης τάχθηκε υπέρ της επαναφοράς των διεγραμμένων στελεχών και βουλευτών του ΠΑΣΟΚ.



Πλάγιες βολές  
Σημίτη κατά  
του Γεννηματά