

## Συ είπας...



Τη δική του εξήγηση δίνει ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γ. Δασκαλάκης για τη «διγλωσσία» κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ γύρω από τον πόλεμο στο Ιράκ. «Κρατικοποιήσαμε το κόμμα», έλεγε, θυμίζοντας ότι στο παρελθόν οι δυνάμεις που στήριζαν το Κίνημα και ο λαός που το ψήφιζε μπορούσαν να αυτοπροσδιορίζονται. Συ είπας, σύντροφε Γιώργο...

Πριν αναχωρήσει ο πρωθυπουργός για το εαρινό Συμβούλιο των «15», είχε απορρίψει αίτημα για σύγκληση της Βουλής με θέμα συζήτησης τον πόλεμο του Ιράκ. Όταν γύρισε, όμως, τηλεφωνήθηκε με τον πρόεδρο της Βουλής και όρισαν τη συνεδρίαση της Πέμπτης. Τι άλλαξε; Μα, ήθελε πρώτα να δει τι θα γίνει στις Βρυξέλλες...

## «Παλιός» στις ατάκες



Το είπε προχθές ο Δ. Βλάχος στην... (text partially obscured)



για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ο δήμαρχος Ηλιούπολης μάλλον δε γνώριζε για την εκδήλωση και πολύ περισσότερο για την ομιλία Σημίτη. Άρα, παραμένει άγνωστο τι θα κάνουν ο πρόεδρος της Βουλής και οι υπουργοί — εκτός κι αν παραβρεθούν και στις δύο εκδηλώσεις. Ηλιούπολη και Χίλτον, άλλωστε, δεν είναι και τόσο μακριά...

## Αλλαγής στάσης



Τι σας λέγαμε τις προάλλες; Ότι ο Θ. Πάγκαλος έχει φτιάξει τις σχέσεις του με τον Γ. Παπανδρέου και ότι μαζεύει βουλευτές γύ...





## Απουσία με νόημα

Φουντώνουν και πάλι τα σενάρια για νέα ρήξη μεταξύ Λαλιώτη - Νεονάκη, έπειτα από μια μικρή περίοδο νηνεμίας. Τι συμβαίνει;

Τις σχετικές φήμες ενίσχυσε η απουσία του Μιχάλη Νεονάκη από την προχθεσινή συνεδρίαση της Εκτελεστικής Γραμματείας του ΠΑΣΟΚ, στη Χαριλάου Τρικούπη, η οποία σχολιάστηκε έντονα.

Μάλιστα, κάποιιοι έσπευσαν να «καρφώσουν» τον Μιχάλη, ότι «δεν είχε καμία ανειλημμένη υποχρέωση ή σοβαρό λόγο απουσίας και έλειψε για να στείλει μήνυμα στο γραμματέα».

Το αν ισχύουν όλα αυτά θα το δείξει ο χρόνος. Αλλωστε, στο ΠΑΣΟΚ ο έρωτας και ο... καβγάς δεν κρύβονται!

**ΞΕΡΕΤΕ** πού απέδωσε υψηλός κομματικός παράγοντας του ΠΑΣΟΚ την εμμονή που δείχνει τελευταία ο Χρ. Βερελής, να διατυπώνει την πρότασή του να μην είναι τα μέλη του Ε.Γ. του ΠΑΣΟΚ ταυτόχρονα και μέλη της κυβέρνησης; «**Δεν το ξέρετε** ότι έχει τη στήριξη του Κοσμίδη, που έχει την ίδια άποψη;», μας ρώτησε. **Ε, τώρα το μάθαμε...**



ος συμβούλευσε την κυβέρνηση να μην παίρνει στα σοβαρά τον Σιράκ, όταν λέει... «**Bravo, Costas**», διότι μάλλον πρόκειται για γαλλικό χιούμορ! «**Έχω την εντύ-**

**πωση πως κάνει πλάκα. Γιατί ο Σιράκ έχει κρατήσει μια πιο σοβαρή στάση στο θέμα του πολέμου», σχολίαζε ο Παπαθεμελής. Βέβαια, δεν είναι και να προβληματίζεται κανείς με τον Στέλιο — δεν έχει πει και ποτέ... καλή κουβέντα για τον Σημίτη! Τώρα θα την έλεγε;**

στρατιωτικών δυνάμεων «να περιοριστεί η καταστροφή των σπάνιων μνημείων και θησαυρών της περιοχής». Σημειώτε-  
ον ότι δημοσιογράφοι ενημερώθηκαν για την πρωτοβουλία στις 27 Μαρτίου, μία ακριβώς ημέρα μετά την αιματοχυσία στην αγορά Αλ Σαάτ της Βαγδάτης...

## Για τα μνημεία



## Οικουμενική... Αρσακείαδων!

Τι κοινό έχει η Μιλένα Αποστολάκη με την... Αλέκα Παπαρήγα; Πού συνέπεσαν η Μαρία Καρρά και η Ελένη Κούρκουλα; Και πώς δένει με όλες

