

ΕΘΝΟΣ 30/3

## Εμπιστευτικά

### Εσωκομματικοί προβληματισμοί

ΘΑ γίνουν, δεν θα γίνουν, κι αν δεν γίνουν γιατί να μη γίνουν; Δουλειά δεν... είχαν στο ΠΑΣΟΚ, τώρα τη βρήκαν. Οι εσωκομματικές εκλογές έχουν και πάλι, βλέπετε, «ανησυχήσει» τα κεντρικά στελέχη για το αν πρέπει να γίνουν. Τι τη θέλουμε τώρα την εσωστρέφεια, λένε οι μεν... Μα έχει λάβει σχετική απόφαση το Εκτελεστικό Γραφείο, λένε οι δε... Ο Κώστας Λαλιώτης, πάντως, δεν φαίνεται να αποδέχεται τον... προβληματισμό της αναβολής. Αλήθεια η άποψη του πρωθυπουργού μέσω ποιου θα εκφραστεί αυτήν τη φορά στο Εκτελεστικό Γραφείο; Οι πληροφορίες λένε ότι αυτήν τη φορά γίνεται προσπάθεια να μην εξελιχθεί σε κόντρα εντός της Χαριλάου Τρικούπη... Αν βέβαια τελικώς, υπάρξουν διαφωνίες για τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών στις οργανώσεις του ΠΑΣΟΚ...

Φ.Γ.

### Το ραντεβού των σοσιαλιστών

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ενδιαφέρον αποκτά, λόγω της συγκυρίας, η τετραήμερη τακτική συνεδρίαση της ολομέλειας της Σοσιαλιστικής Ομάδας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ξεκινά αύριο



### Τα άγχη του εγκρατή Χριστοδουλάκη

ΟΣΟ κρατάει ο πόλεμος, τόσο μεγαλώνουν τα ζόρια για τον υπουργό Οικονομίας κ. Νίκο Χριστοδουλάκη, ο οποίος είναι γνωστό ότι δεν φημίζεται για την απλοχεριά του.

Να για παράδειγμα φαίνεται ότι παραπέμπεται για αργότερα η καταβολή των αναδρομικών στους δημοσίους υπαλλήλους, ενώ δεν έχει ακόμα αποφασίσει αν θα προωθηθεί η μερική α-

πασχόληση στο δημόσιο, μέτρο που δημιουργεί θέσεις εργασίας και λειτουργεί και πολιτικά στην πορεία προς τις εκλογές.

Βέβαια, δεν μπορεί κανείς να τον κατηγορήσει για... νεοφιλελευθερισμό, αφού, στην παρούσα συγκυρία, ένας... εγκρατής Χριστοδουλάκης είναι ό,τι χρειάζεται...

Α.ΔΕΛ.

## ΤΥΠΟ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ

### Το σκίτσο της εβδομάδας

ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΜΑΧΟΥΣ...



Του Ηλία Μακρή από την «Καθημερινή», 27/3/03

### Το σχόλιο της εβδομάδας

«Κατά λάθος έπεσαν οι Κρουζ στην αγορά της Βαγδάτης; Αν “ναι”, τότε έχουμε “κατά λάθος νεκρούς” και, συνεπώς, “κατά λάθος θύτες”. Εγγληματίες, δηλαδή, με ελαφρυντικά. Αν “κατά λάθος” έχουμε δεκάδες θύματα, τότε έχουμε διαμελίσει την κοινή λογική καθώς αποσιωπούμε — ακουσίως και διαγράφουμε — τη μητέρα όλων των λαθών. Διότι το “μέγα λάθος” — εκ του οποίου μύρια έπονται — είναι ο ίδιος ο πόλεμος. Διότι μείζον — επίσης — λάθος συνιστά η προσχώρηση στην άγνοια των