

ΑΠΟΨΕΙΣ

Θα καταλογιστούν

ΣΤΗΝ ΑΓΩΝΙΑ της η Κυβέρνηση να κλείσει το θέμα της Τράπεζας Κρήτης, χωρίς να φανεί το μέγεθος των ευθυνών της, κατέφυγε σε μια πραξικοπηματική λύση, με την οποία ήθελε να φορτώσει τις ζημιές της μεγάλης απάτης στις Τράπεζες του δημοσίου τομέα.

ΤΟ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ συνάντησε τις αντιδράσεις των διοικήσεων των Τραπεζών, του Τύπου, αλλά και στελεχών του ΠΑΣΟΚ, που δεν θέλουν να μοιραστούν την ευθύνη της συγκάλυψης με ένα νέο «Κουτσουνόμο».

ΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ μεταφέρθηκαν χθες στη Βουλή από την αντιπολίτευση και η επίμαχη τροπολογία της πραξικοπηματικής λύσης αποσύρθηκε, αλλά προσωρινά!

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Εθνικής Οικονομίας Παναγιώτης Ρουμελιώτης επιμένει, και δήλωσε χθες πως θα ξαναφέρει την τροπολογία, για να την περάσει με άλλο νομοσχέδιο.

Ο κ. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ, που έχει μεγάλες ευθύνες στην προσπάθεια συγκάλυψης του σκανδάλου, αγνόησε ακόμη και τις επιστημονικές του προκατόχου του, Κώστα Σημίτη, ο οποίος συντάχθηκε με την άποψη της «Ε» και δήλωσε χθες κατηγορηματικά: «Δεν συμφωνώ με τη λύση που προτείνεται για τη διάσωση της Τράπεζας Κρήτης. Είμαι πάντα υπέρ των απλών λύσεων. Η λύση αυτή δεν είναι απλή και μπορεί να δημιουργήσει συνταγματικά, αλλά και οικονομικά προβλήματα».

Ο κ. ΣΗΜΙΤΗΣ πρότεινε ως «σωστή και νομικά καθαρή λύση» την πτώχευση της Τράπεζας Κρήτης. Και «να εξασφαλιστεί εργασία σε άλλες Τράπεζες για τους εργαζόμενους σ' αυτήν, τα περιουσιακά της στοιχεία να αγοραστούν από άλλες Τράπεζες και να προστατευτούν οι μικροκαταθέτες».

ΑΥΤΗ την καθαρή λύση την προτείνει από τον Αύγουστο 1988 η «Ε» και πρόσφατα με άρθρα της, στις 7 και 14 Απριλίου, καταγγέλλοντας την πραξικοπηματική λύση-καπέλο που προώθησε και χθες απέσυρε, επιμένοντας να την επαναφέρει, η Κυβέρνηση.

ΘΑ ΕΠΙΜΕΙΝΕΙ, λοιπόν, ο κ. Ρουμελιώτης σε μια αντισυνταγματική λύση; Θα επιμένει σε μια πραξικοπηματική ενέργεια; Και με ποιο στόχο;

ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ευθύνες στο σκάνδαλο Κοσκωτά δεν συγκαλύπτονται με κανενός είδους πραξικοπηματικές ενέργειες, που καταργούν και καταλύουν τους θεσμούς. Οι θεσμοί θα λειτουργήσουν και οι ευθύνες θα καταλογιστούν, κύριε Ρουμελιώτη.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ

← 18.4.89

ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ

18.4.89



Οραμα Σημίτη για πολιτική χωρίς Ανδρέα - Μητσοτάκη

17η ΣΕΛ. 11

↓ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 18.4.89

Σημίτης: Λύση μόνο η πτώχευση

Υπέρ της πτώχευσης της Τράπεζας Κρήτης τάχθηκε χθες ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Κ. Σημίτης, εκφράζοντας την αντίθεσή του στη λύση που προτείνεται για τη διάσωση της Τράπεζας, η οποία, όπως είπε, μπορεί να δημιουργήσει συνταγματικά αλλά και οικονομικά προβλήματα.

Ο κ. Σημίτης, σε συνέντευξη που έδωσε σε ιδιωτικό ραδιοσταθμό, υποστήριξε ότι «η πιο σωστή και νομικά καθαρή λύση για την Τράπεζα Κρήτης είναι η Τράπεζα να πτωχεύσει. Να εξασφαλιστεί εργασία σε άλλες Τράπεζες για τους εργαζόμενους σ' αυτήν, τα περιουσιακά στοιχεία της ν' αγοραστούν από άλλες Τράπεζες και να προστατευθούν οι μικροκαταθέτες».

● Δύο δισ. δρχ. έχουν πληρώσει οι μικρομέτοχοι της Τράπεζας Κρήτης για ν' αγοράσουν 200.000 μετοχές της, οι οποίες μηδενίζονται με το νόμο για τη διάσωση της Τράπεζας Κρήτης.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Ένωσης Μετόχων του Χρηματιστηρίου Δ. Καραγκούνης, «με μια μονοκονδυλιά, οι μικρομέτοχοι χάνουν τα λεφτά τους».

Η δήμευση κατ' αρχήν 20 δισ. δρχ., προσθέτει, από τις Τράπεζες είναι τορπλή στην οικονομική θέση τους, γι' αυτό και οι διοικητές των Τραπεζών πρέπει να προστατεύσουν τους μετόχους και να μην εφαρμόσουν το νόμο.

Ότε η δικαστήρια θα τον εφαρμόσουν, καταλήγει ο κ. Καραγκούνης, «γιατί ευτυχώς υπάρχουν στην Ελλάδα δικαστές που δεν σκύβουν τα κεφάλια».

● Η ΟΤΟΕ, από την πλευρά της, με σχετική ανακοίνωση της ζητεί την κατάργηση του απορρήτου, όχι μόνο έναντι της Τράπεζας της Ελλάδος, αλλά και έναντι των διοικητικών συμβουλίων των πιστωτικών ιδρυμάτων (για τις καταθέσεις των πελατών τους). Προσθέτει, επίσης, ότι η δυνατότητα ελέγχου των καταθέσεων πρέπει να επεκταθεί σε όλους τους καταθέτες.

Ο Σύλλογος Εργαζομένων στην Τράπεζα Κρήτης απηύθυνε έκκληση προς όλα τα πολιτικά κόμματα να υπερψηφίσουν την τροπολογία που προωθείται για τη διάσωση της Τράπεζας Κρήτης.

«Η ΑΠΟΨΗ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΚΗΡΥΧΘΕΙ ΣΕ ΠΤΩΧΕΥΣΗ Η ΚΡΗΤΗΣ»

Αιχμές Σημίτη για Ανδρέα, Μητσοτάκη

ΑΠΕΜΠΛΟΚΗ της δημόσιας ζωής - γιατί το «παίτουν οι καιροί» - από τον Κ. Μητσοτάκη και τον Ανδρέα Παπανδρέου, εμφανίζεται να επιμειν ο τωvus υπουργός και διακεκριμένο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Σημίτης.

Σε συνέντευξη στο «Sky», ο κ. Σημίτης υποστηρίζει ότι «αυτή τη στιγμή ο Ανδρέας Παπανδρέου είναι ο αδιαφιλονκτος ηγέτης του ΠΑΣΟΚ» και ότι συλλογική ηγεσία στο Κίνημα, «που απαιτούν οι καιροί», θα υπάρξει αν ο Ανδρέας Παπανδρέου αποφασίσει ο ίδιος να μην ηγείται πλέον του ΠΑΣΟΚ.

Ως προς τον Κ. Μητσοτάκη και το ενδεχόμενο μελλοντικής συνεργασίας με τη ΝΔ, ο κ. Σημίτης είπε:

«Συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, στη σημερινή της μορφή, δεν είναι δυνατή. Το παρελθόν της ηγεσίας της και ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνεται την κοινωνική εξέλιξη, ο αυταρχισμός της, αποκλείει αυτή τη συνεργασία. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι ο χώρος αυτός, ο οποίος βρίσκεται δεξιά του ΠΑΣΟΚ, δεν είναι χώρος από τον οποίο μπορούν να προκύψουν κάποιοι προβληματισμοί, τους οποίους πρέπει να προσέξω κανείς».

«Δαιμόνια»

Η συνέντευξη του κ. Σημίτη παρουσιάζει και άλλα «καινά δαιμόνια», σε σχέση με την «επίσημη» κυβερνητική πολιτική. ● Για την Τράπεζα Κρήτης: «Δεν συμφωνώ με τη λύση που προτείνεται για τη διάσωση της Τράπεζας Κρήτης. Είμαι πάντα υπέρ των απλών λύσεων. Η λύση αυτή δεν είναι απλή και γι' αυτό μπορεί να δημιουργήσει συνταγματικά, αλλά και οικονομικά προβλήματα. Η πιο σωστή και νομικά καθαρή λύση για την Τράπεζα Κρήτης είναι, η Τράπεζα να πτωχεύσει. Να εξασφαλισθεί εργασία σε άλλες Τράπεζες για τους εργαζόμενους σ' αυτήν, να περιοστικά στοιχεία της να αγορασθούν από άλλες Τράπεζες και να προστατευθούν

οι μικροκαταθέτες». ● Για την κάρωση: «Η πρόταση νόμου περί ευθύνης υπουργών, που καταθέσαμε με άλλους συναδέλφους μου στη Βουλή, είχε σκοπό να βοηθήσει αποφασιστικά τη διαδικασία της κάρωσης. Θέληση μας ήταν να ξεκαθαριστούν οι ασάφειες που υπάρχουν στο σχετικό νόμο, ώστε να προχωρήσει η κάρωση αποφασιστικά.

Να μην υπάρξει περίπτωση, δηλαδή, πίσω από τις ασάφειες και διάφορα νομικά τεχνάσματα, να γίνουν συγκαλύψεις ή να μην τιμωρηθούν οι ένοχοι. Οι ένοχοι πρέπει να τιμωρηθούν».

Οι διαγραφές

● Για τους διαγραφέντες Βουλευτές: «Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να κάνει προσπάθεια ώστε να ξαναεπιταχθούν σ' αυτό όσο το δυνατόν περισσότερα από τα στελέχη που αποχώρησαν. Οι τρεις, τελευταίως, διαγραφέντες (Α. Τρίτσας, Γ. Α. Μαγκάκης και Ρ. Κακλαμανάκης), έκαναν λάθος που δεν ψήφισαν στη Βουλή. Κινούνται όμως μέσα στο πλαίσιο της δημοκρατικής παράταξης και του ΠΑΣΟΚ».

● Γιατί δεν ανέλαβε υπουργία: «Προτίμησα να μην συμμετάσχω στις ευθύνες, να μην είμαι μέλος της κυβέρνησης τον τελευταίο καιρό, γιατί δεν θα συνέβαλα τόσο όσο θα έπρεπε. Κι αυτό επειδή, ο ιδεολογικός και πολιτικός λόγος που ακολουθεί ορισμένες φορές το ΠΑΣΟΚ δεν με βρίσκει σύμφωνο. Επειδή δεν με βρίσκει σύμφωνο η αντιμετώπιση ορισμένων προβλημάτων. Χρειάζεται νέο ύψος εξουσίας, νέα φυσιογνωμία του ΠΑΣΟΚ».

Αναλυτικότερα, ο κ. Σημίτης, αν θα συνεργαζόταν σε περίπτωση συμμαχικών κυβερνήσεων και με τη Ν.Δ., είπε:

«Θα ήθελα, επειδή με ρωτάτε, να παρουσιάσω το πρόβλημα με μια σειρά. Πρώτα από όλα εκείνο που έχει σημασία σε μία συνεργασία είναι το πρόγραμμα. Τι θέλεις να επιδιώξεις, ποια βλέπεις ως κύρια προβλήματα και ποιες είναι οι δυνατότες λύσεων αυτών των προβλημάτων. Ένα δεύτερο σημείο που έχει σημασία στη συνεργασία

είναι τα πρόσωπα, οι κατευθύνσεις, η προηγούμενη πολιτική, η όλη στάση απέναντι στην κοινωνία.

Θέλω μάλιστα να διευκρινίσω ότι ο χώρος αυτός ο οποίος βρίσκεται δεξιά της μορφή κατά τη γνώμη μου δεν είναι δυνατή. Και το παρελθόν της ηγεσίας της και ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνεται την κοινωνική εξέλιξη, ο αυταρχισμός τους αποκλείει αυτή τη συνεργασία. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι ο χώρος αυτός ο οποίος βρίσκεται δεξιά της μορφή δεξιά του ΠΑΣΟΚ, δεν είναι χώρος από τον οποίο μπορούν να προκύψουν κάποιοι προβληματισμοί τους οποίους πρέπει να προσέξω κανείς.

Ο χώρος αυτός δεν είναι χώρος στον οποίο υπάρχουν άτομα με τα οποία μπορεί κανείς να καθίσει να συζητήσει και να έχει κοινούς προβληματισμούς. Επαναλαμβάνω, σήμερα συνεργασία δεν είναι δυνατή, αλλά αύριο μπορεί να καθίσει να συζητήσει και να έχει κοινούς προβληματισμούς. Επαναλαμβάνω, σήμερα συνεργασία δεν είναι δυνατή, αλλά αύριο μπορεί να καθίσει να συζητήσει και να έχει κοινούς προβληματισμούς. Επαναλαμβάνω, σήμερα συνεργασία δεν είναι δυνατή, αλλά αύριο μπορεί να καθίσει να συζητήσει και να έχει κοινούς προβληματισμούς.

Το πρόγραμμα του Συνσυστήματος είναι πάρα πολύ γενικό. Τόσο γενικό ώστε να μην μπορεί κανείς να συμπεράνει ποια θα είναι ή ποια είναι η συγκεκριμένη πολιτική του Συνσυστήματος ως προς ένα θέμα. Συνεργασία σε τέτοια γενικότητα εγώ δεν την βρίσκω σωστή. Διότι αναπόφευκτα θα καταλήξει μετά από βδομάδες ή και μήνες σε πολλά μεγάλες διαφωνίες. Πρέπει να επιταχιστούν τα σημαντικά προβλήματα και οι λύσεις γύρω από τα προβλήματα αυτά».

Θέμα ηγέτη

Σε άλλη ερώτηση, πώς βλέπει τις εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ, αν μετά τις εκλογές τεθεί θέμα ηγεσίας, ο κ. Σημίτης απάντησε: «Αυτή τη στιγμή, τον Ανδρέα Παπανδρέου είναι ο αδιαφιλονκτος ηγέτης του ΠΑΣΟΚ, οδηγεί το ΠΑΣΟΚ στον εκλογικό αγώνα και στην εκλογική μάχη».

Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα με μια οργάνωση. Οι ηγέτες δεν αναδεικνύονται του ΠΑΣΟΚ με συζητήσεις, με προβολές μέσα από τις εφημερίδες. Υπάρχουν συλλογικά όργανα τα οποία θα αποφασίσουν εάν ο Ανδρέας Παπανδρέου αποφασίσει να μην ηγείται πλέον του ΠΑΣΟΚ. Ποια θα είναι η συνέχεια. Η συνέχεια θα προκύψει μέσα από τις ίδιες διαδικασίες του κινήματος. Και η συνέχεια αυτή δεν πρόκειται να είναι η αντικατάσταση του ενός προσώπου με ένα άλλο πρόσωπο.

Μέχρι τώρα είχαμε έναν χαρακτηριστικό ηγέτη, θα βρούμε ένα άλλο πρόσωπο το οποίο θα παίξει, μη όντας ίσως χαρακτηριστικός, το ρόλο του χαρακτηριστικού ηγέτη. Η συνέχεια θα είναι απασχόληση μία συλλογική ηγεσία διότι αυτό απαιτεί το ΠΑΣΟΚ και αυτό απαιτούν οι καιροί.

Συλλογική ηγεσία σημαίνει όργανα τα οποία θα συνταγοφοσιούν. Και εκεί δεν έχει τόση σημασία ποιος παίξει το πρώτο βιολί. Σημασία έχει η ορχήστρα. Την ορχήστρα αυτή θα φτιάξουμε».

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ

18.4.89

