

## Εξυγίανση: Αυτό είναι το όραμα

**ΠΟΡΕΥΕΤΑΙ** επί πολλά χρόνια η Ελλάδα χωρίς όραμα, χωρίς συλλογικό στόχο, που να συγκινεί, να ενεργοποιεί τις δυνάμεις του τόπου και να γεννά ελπίδες για το αύριο. Ήταν μια πρόκληση η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνέχεια στην ΟΝΕ.

**ΠΕΤΥΧΑΜΕ** με πολλές δυσίες την ένταξη, όπως και άλλες χώρες, αλλά το αντίκρισμα για το σύνολο των Ελλήνων δεν φαίνεται, και μάλλον δεν θα φανεί, γιατί δεν υπάρχει όραμα που να αξιοποιεί την προσπάθεια.

**ΙΣΤΟΡΙΚΟ** στέλεχος του ΠΑΣΟΚ ο υπουργός Δημοσίων Έργων, Κώστας Λαλιώτης, δηλώνει ότι μετά την ΟΝΕ «το συνεκτικό μεγάλο σχέδιο και η μεγάλη ιδέα για τον ελληνισμό και την Ελλάδα του 21ου αιώνα ταυτίζονται με τις προκλήσεις, τις ευκαιρίες, τις δυνατότητες και τις ελπίδες που περικλείει το 2004 με τους Ολυμπιακούς Αγώνες».

**ΕΙΝΑΙ** μια μεγάλη πρόκληση η διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να χαρακτηριστεί «νέο όραμα» και πολύ περισσότερο «η μεγάλη ιδέα για τον ελληνισμό». Οι έννοιες του «οράματος» και της «μεγάλης ιδέας» με άλλα ουσιαστικά, ριζοσπαστικά και επαναστατικά, έχουν συνδεθεί, που οδήγησαν προς τα εμπρός τον τόπο, βγάζοντάς τον από το τέλμα του εφησυχασμού, της παράλυσης και της διάλυσης.

**ΔΥΣΤΥΧΩΣ,** σήμερα υπάρχουν φαινόμενα που απαιτούν μια «νέα μεγάλη ιδέα», μια καθολική αφύπνιση. Φαινόμενα, όπως η εκτεταμένη διαφθορά, που διατρέχει ολόκληρο τον κρατικό μηχανισμό ως τις κορυφές, η διαπλοκή, που καθιστά αναξιόπιστο τον πολιτικό κόσμο και υπονομεύει τη δημοκρατία, δεν μπορεί να προσπεραστούν για χάρη των Ολυμπιακών Αγώνων.

**ΟΣΟ ΥΠΑΡΧΕΙ** η κοινωνία «της αρπαχτής», «των κολλητών» και του «έλα να δεις» στη δημόσια διοίκηση, όσο υπάρχει αδιαφάνεια στα οικονομικά των κομμάτων και στις εκλογικές δαπάνες των πολιτικών, είναι άμεσος ο κίνδυνος και οι Ολυμπιακοί Αγώνες να καταλήξουν σε μέγα σκάνδαλο για την Ελλάδα του 21ου αιώνα.

**ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ** στο τέλμα και οι διαπιστωτικές δηλώσεις και από μέρους των υπουργών και του ίδιου του πρωθυπουργού δεν οδηγούν σε έξοδο. Οι πληγές έχουν κακοφορμίσει και αναδίδεται αφόρητη δυσσομία, που λόγω εθισμού δεν φαίνεται να ενοχλεί.

**ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ,** επομένως, η «νέα μεγάλη ιδέα» να είναι άλλη από την εξυγίανση του δημόσιου βίου και της δημόσιας διοίκησης. Και πρέπει η εξυγίανση να αρχίσει από τις κορυφές, από τον πολιτικό κόσμο, που έχει την αποκλειστική ευθύνη της διακυβέρνησης του τόπου.