

ΥΠΟΘΕΣΗ ΣΗΜΙΤΗ

ΑΝΑΛΥΣΗ

Μια πρόκληση που έμεινε... αναπάντη

Ο του ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΥΓΕΡΟΥ ταν την Τρίτη το βράδυ, στην κατάμεστη αίθουσα κεντρικού ξενοδοχείου, ο Κώστας Σημίτης έλεγε ότι δεν αποκλείεται και στο μέλλον το ΠΑΣΟΚ να προτείνει συμμαχική κυβέρνηση χωρίς πρωθυπουργό τον Ανδρέα Παπανδρέου, ίσως δεν φανταζόταν ότι μετά από 24 ωρες θα δεχόταν ένα επόδυνο πολιτικό ράπισμα από το κόμμα του. Κι όμως, από αρχαιοτάτων χρόνων, είναι γνωστή η αρχή, ότι στην πολιτική μεγαλύτερη σημασία από το τι λέγεται, έχει το ποιος και πότε το λέει. Ο κ. Σημίτης λοιπόν, ως έμπειρος και καθόλου επιπόλαιος πολιτικός, θα έπρεπε να περιμένει τη θύελλα.

Η δήλωσή του αυτή καθ' εαυτή, δεν είναι ούτε καινοφανής, ούτε ιδιαιτέρως προκλητική, με δεδομένο το προηγούμενο του Ιουνίου, στο οποίο και έκανε αναφορά. Άλλωστε, ούτε είναι, ούτε θα μπορούσε να είναι θέση αρχής για το ΠΑΣΟΚ η πρωθυπουργία του προέδρου του, προκειμένου να συμμετάσχει σε κυβερνητικό σχήμα.

Το πρόβλημα εντοπίζεται αλλού. Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ υπογραμμίζει και στην αρχή και στο τέλος της, τη χρονική στιγμή: «Μπροστά σε μια από τις πιο κρίσιμες εκλογικές αναμέτρησης μια τέτοια άποψη είναι λαθεμένη». Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η προεκλογική περίοδος είναι περίοδος επιστράτευσης για τις παρατάξεις, με όσα περιοριστικά για τον ενδοκομματικό πλουραλισμό συνεπάγεται αυτή. Είκοσι ημέρες πριν τις εκλογές, κάθε αμφισβήτηση, οτιδήποτε θα μπορούσε να τροφοδοτήσει δημοσιεύματα και να δημιουργήσει αρνητικές εντυπώσεις, θεωρείται, καλώς ή κακώς, απαγορευμένη πολυτέλεια. Κι αυτό όχι μόνο στο ΠΑΣΟΚ, αλλά σ' όλα τα κόμματα.

Η πρόκληση

Δεν είναι τυχαίο, ότι σ' αυτό ακριβώς το σημείο επικέντρωσαν την κριτική τους προς Σημίτη και πολλοί από τους «αμφισβήτησ» του Κινήματος. Άλλωστε, το ίδιο επιχείρημα επικαλεστήκε και ο ίδιος την Πέμπτη το βράδυ, στα εγκαίνια του εκλογικού κέντρου του στον Πειραιά, προκειμένου να αποφύγει μια επί της ουσίας απάντηση στην πρόκληση Παπανδρέου. Γιατί η ανακοίνωση που έξεδωσε την Τετάρτη το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ ήταν ταυτοχρόνως ράπισμα και πρόκληση.

Μια αμφίσημη πρόκληση: πρόκληση για ανασκευή ή πρόκληση για ανοικτή διαφοροποίηση. «Αν αποδόθηκε σωστά — αναφέρει η ανακοίνωση για τη δήλωση Σημίτη — το μόνο που μπορεί να δημιουργήσει είναι σύγχυση και αποπροσαντολισμό». Με άλλα λόγια, του αφορετού ανοικτή δίοδο υποχώρησης, τον κάλεσε, εμμέσως, να ανασκευάσει, επικαλούμενος κακή απόδοση, είτε παρανόηση, όπως τη χαρακτηρίσει ο κ. Γεννηματάς.

Η δημόσια πρόκληση για ανασκευή ήταν σύγιορο ότι θα πέσει στο κενό, αφού ο πρώην υπουργός Εθνικής Οικονομίας προηγουμένως είχε αρνηθεί να κανεί διορθωτική δήλωση, προκειμένου να αποφεύ-



Ο κ. Σημίτης δεν είχε κανένα περιθώριο να αντιπαρατεθεί έστω και συγκρατημένα στον κ. Παπανδρέου, καθώς η υποστήριξη του Εκτελεστικού αποτελούσε «όνειρο...»



Ο κ. Παπανδρέου έριξε το γάντι αλλά ο κ. Κ. Σημίτης απέφυγε να το σπκώσει

χθει η έκδοση της ανακοίνωσης. Απέφυγε όμως και να σηκώσει το γάντι που του έριξε ο πρόεδρος του, αναλαμβάνοντας την ευθύνη μιας ανοικτής πολιτικής διαφοροποίησης. Περιοριστήκε στη δήλωση ότι διάλογος είναι απαραίτητος μέσα στο Κινήματος, αλλά πρόσεχε τη μάχη για την εκλογική νίκη, προσθέτοντας ότι θεωρεί το θέμα κλεισμένο.

Ο κ. Σημίτης περιήλθε σε πολύ δύσκολη θέση. Δεν είχε κανένα περιθώριο να αντιπαρατεθεί, έστω και συγκρατημένα, στον Ανδρέα Παπανδρέου. Για υποστήριξη του Εκτελεστικού σ' ένα τέτοιο θέμα, ούτε λόγος. Ο πρώην υπουργός βρίσκεται μπροστά στη ζωτική γι' αυτόν μάχη του σταυρού, σε μια περίοδο πόλωσης και έντονης καχυποψίας της βάσης απέναντι σε κάθε κίνηση που θα μπορούσε να εκληφθεί σαν απειλή για την ενότητα της παρατάξης. Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ δεν παρέλειψε να τονίσει ότι η δήλωση Σημίτη «μπορεί να δώσει λαβή για την υπονόμευση της ενότητας και της δυναμικής του Κινήματος, σε μια καθοριστική φάση του εκλογικού αγώνα». Το σήμα είναι ευανάγνωστο και για τον ίδιο και για τους ψηφοφόρους του...

Γιατί, όμως, όλες αυτές οι βολές και μάλιστα σε μια φάση, που κανέναν δεν συμφέρει η πρόκληση τριβών; Εδώ ακριβώς «κολλάει» η αρχική μας επισήμανση, ότι δηλαδή, μεγαλύτερη σημασία από το τι λέγεται έχει το ποιος και πότε το λέει. Το Εκτελεστικό Γραφείο επικαλεστήκε την ακαταλλήλωτη της χρονικής στιγμής που έγινε η δήλωση, για να ψέψει το μέλος του. Η αλήθεια είναι, όμως, ότι μεγαλύτερο, ίσως, ρόλο έπαιξε το ποιος έκανε τη δήλωση. Οπως χαρακτηριστικά είπε ο πρώην υπουργός του Κινήματος, καμία αντίδραση δεν θα είχε υπάρξει, αν την ίδια δήλωση έκανε ο Ακης.

Οι σχέσεις Παπανδρέου - Σημίτη έχουν εδώ και κάποια εισέλθη στον αστερισμό της υπόβασκουσας αν-

τιθεσης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θεωρεί ότι ο πρώην υπουργός του επιδίδεται σ' έναν ιδιότυπο «ανταρτοπόλεμο», παίζοντας ανοικτά πια τα παιχνίδι της διαδοχής και μάλιστα με την υποστήριξη έξωκομματικών παραγόντων. Ανωτάστο στέλεχος του Κινήματος, σχολιάζοντας τη συμμετοχή του κ. Σημίτη και στις τρεις διακομματικές συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης που έχουν διοργανώσει συντηρητικής κατεύθυνσης ιδρύματα, αναρωτιόταν με περισσή ειρωνία αν «ο Κώστας είναι φτιαγμένος γι' αυτές τις συζητήσεις ή οι συζητήσεις για τον Κώστα».

Η διαδοχή

Το κλίμα δυσπιστίας και οι πολιτικές διαφοροποίησες μεταξύ των δύο ανδρών δεν είναι τωρινό. Ο κ. Σημίτης τον τελευταίο χρόνο μπήκε δυναμικά στα παιχνίδι της διαδοχής, πρωθυπότατος συστηματικά το ανάλογο προφίλ. Πριν τις εκλογές του Ιουνίου ταξίδεψε στο Λονδίνο και στο Παρίσι για να συναντήσει τον ήγετη των Εργατικών Νιλ Κίνοκ και το Γάλλο πρωθυπουργό Μισέλ Ροκάρ. Αν και το χρίσμα δεν θα έρθει απ' έξω, η προβολή της εικόνας του πολιτικού που χαρεί εκτίμησης και αποδοχής από σημαντικούς Ευρωπαίους γηγετές είναι αναμφισβήτητη πολλαπλά χρήσιμη. Άλλωστε, ο καθεις και τα όπλα του...

Την ίδια περίοδο πραγματοποιείται η προσέγγιση Σημίτη - Γεννηματά, δύο πρωσαποκτήτων με ελαχιστά κοινά σημεία, με διαφορετικές πολιτικές αναφορές και δημόσια εικόνα. Ο Γεργόρος Γεννηματάς θα ασκήσει όλη την επιρροή στον κομματικό μηχανισμό του Πειραιά υπέρ του Κώστα Σημίτη, γεγονός που συνέβαλε στο να καταλάβει ο πρώην υπουργός της Εθνικής Οικονομίας την πρώτη θέση.

Μετά τις εκλογές, στην 29η Σύ-

νοδο της Κεντρικής Επιτροπής, ο κ. Σημίτης θα κάνει μια εντυπωσιακή πολιτική παρέμβαση, με ευρεία απήχηση στον Τύπο, ο οποία κατα κάποιον τρόπο εξέφρασε με συγκροτημένο πολιτικό λόγο την έντονη, αλλά διαχρησική κριτική διάθεση των μελών του οργάνου για τον τρόπο λειτουργίας του προέδρου.

Εκείνες τις μέρες γίνεται εμφανής η απομάκρυνση του από τον Γεργόρο Γεννηματά και την ταυτόχρονη σύμπλευσή του με τον Κώστα Λαλιώτη, το μεγάλο πρωταγωνιστή της Συνόδου, ο οποίος του παρέχει την αμεριστή υποστήριξη του στην ψηφοφορία για την εκλογή νέου Εκτελεστικού. Ο κ. Σημίτης θα εκλεγεί τρίτος, με πρώτον τον κ. Λαλιώτη και εβδόμο τον Γεννηματά. Η εκλογή του πρώην υπουργού Εθνικής Οικονομίας ήταν επιθυμητή και από τον Ανδρέα Παπανδρέου, γεγονός που διαμόρφωσε κλίμα γενικής συναίνεσης απέναντι στην υποψήφιοτήτα του.

Η μεγάλη πλειοψηφία των στελεχών τόσο στον κομματικό μηχανισμό, όσο και στην κοινοβουλευτική ομάδα εκτιμά τον εκσυγχρονιστικό πολιτικό λόγο του Κώστα Σημίτη και τον θεωρεί απαραίτητη συνιστώσα στο πλαίσιο της ηγετικής ομάδας που θα ανασυγκροτήσει το Κινηματογράφησης του Κίνηματος. Ελάχιστοι, όμως, τον θεωρούν κατάλληλο για το ρόλο του μελλοντικού γηγετή.

Η σιωπή

Ο Ανδρέας Παπανδρέου, αναφέρεται στο έωλο των αρχηγικών βλέψεων του κ. Σημίτη, έχει επανειλημμένως επικαλεστεί την εύγλωττη σιωπή του στη Βουλή, καθ' όλη τη διάρκεια του δύσκολου για το ΠΑΣΟΚ τημήνου. Η στάση του πρώην υπουργού Εθνικής Οικονομίας, όμως, έχει προκαλέσει δυσαρέσκεια και σε ευρύτερο κύκλο στελεχών. «Όταν είσαι ανώτατο στέλεχος ενός κόμματος, πολύ περισ-

σότερο όταν εγγράφεις υποθήκες για την ηγεσία του, δεν έχεις δικαίωμα να επιλέγεις ό, τι ευνοεί το προφίλ σου και να απέχεις απ' όσα έχουν κόστος», έλεγε τις προάλλες κοινοβουλευτικός του ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας