

## Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ

### ΥΠΕΡ ΣΗΜΙΤΗ...

Ο κ. Σημίτης είναι ένα από τα πλέον ανεπίληπτα, υψηλά ιστάμενα στελέχη του ΠΑΣΟΚ!

«Περιουσιακό στοιχείο» για την παράταξη του και πολιτικό «κεφάλαιο» για την Ελλάδα...

Ένας από τους ελάχιστους -ελαχιστότατους- υπουργούς, που κατείχαν καίριες θέσεις κατά το μεγαλύτερο μέρος της οκταετίας του ΠΑΣΟΚ, χωρίς ποτέ κανείς να διανοηθεί να αμφισβητήσει την ικανότητα ή την ακεραιότητά του!

• Ανθρωπος ήπιος, αλλά και θαρραλέος!

Ποτέ δεν διακρίθηκε για την αμετροέπεια του λόγου του -όπως τόσοι και τόσοι άλλοι- ούτε για την οξύτητα των εκφράσεών του (όπως οι περισσότεροι άλλοι). Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ήταν διστακτικός ή δειλός! Αντίθετα, ήταν ένας άνθρωπος που αναλάμβανε κρίσιμες θέσεις σε δύσκολες στιγμές κι έβγαζε πάντα την κυβέρνηση «ασπροπρόσωπη»...

Για να αποδειχθεί και μια ακόμα φορά ότι οι θαρραλέοι δεν χρειάζεται να είναι... κραυγαλέοι! Οτι η ηπιότητα του χαρακτήρα και το θάρρος είναι πολιτικές αρετές που, συνήθως, πάνε ΜΑΖΙ...

• Ανθρωπος σεμνός, αλλά και μαχητικός!

Ποτέ δεν διακρίθηκε για την αυτοπροβολή του. Ξέρει να σιωπά. Ξέρει να υποστηρίζει τις απόψεις του με επιμονή. Αλλά δεν ξέρει να μιλάει «κατά παραγγελίαν», ούτε να αλλάζει άποψη ανάλογα με τις ορέξεις της ηγεσίας. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι του έλειψε η μαχητικότητα στην υπεράσπιση των απόψεων της παράταξής

του. Αντίθετα, υπήρξε ένας από τους πιο πειστικούς, πιο έγκυρους και πιο αξιοσέβαστους αγορητές του ΠΑΣΟΚ. Στη Βουλή, και έξω απ' αυτήν...

Για να επιβεβαιωθεί και μια ακόμα φορά ότι η μαχητικότητα δεν συμβαδίζει με την... προκλητικότητα! Αντίθετα, η μαχητικότητα και η σεμνότητα αποτελούν πολιτικές αρετές που, συνήθως, πάνε ΜΑΖΙ...

Τον κ. Σημίτη έχουν σήμερα στο «στόχαστρο» οι «αυριανιστές» του ΠΑΣΟΚ και ένα τμήμα του κομματικού μηχανισμού. Με πρόσχημα ότι έκανε δηλώσεις που «υπονομεύουν» την πολιτική του ΠΑΣΟΚ! Πρόσχημα έωλο και ανυπόστατο...

Διότι δεν είπε τίποτα παραπάνω από όσα έχει πει πολλές φορές στο παρελθόν. Δεν είπε τίποτε διαφορετικό απ' ό,τι αποφάσισε το ίδιο το ΠΑΣΟΚ λίγες μέρες πριν σχηματισθεί η Κυβέρνηση Τζαννετάκη: Να προτείνει Κυβέρνηση συνεργασίας, χωρίς συμμετοχή του κ. Παπανδρέου!

Το πιο σημαντικό: Ο κ. Σημίτης ανέφερε σαν ενδεχόμενο, κάτι στο οποίο πολλοί μέσα από το ΠΑΣΟΚ προσβλέπουν, αρκετοί εύχονται και οι υπόλοιποι ΔΕΝ αποκλείουν. Είπε δημόσια, κάτι που πάρα πολλοί άλλοι στο ΠΑΣΟΚ -οι περισσότεροι, μάλλον- το σκέπτονται χωρίς να το λένε!

Ο κ. Σημίτης είναι στο «στόχαστρο» γιατί είναι ο διαρακτικότερος, ίσως, μέσα στο ΠΑΣΟΚ, ο πιο νηφάλιος και ο πιο ρεαλιστής!

Πολλές φορές κτυπήθηκε σκληρά μέσα στο ΠΑΣΟΚ. Όπως όταν διατύπωσε την άποψη ότι η απόλυτα αρνητική στάση του Κινήματος απέναντι στην ΕΟΚ ήταν λάθος (1978). Ή όπως όταν διαφώνησε με την επιστροφή στην ολέθρια πολιτική των «παροχών», που αναίρεσε τα ευεργετικά αποτελέσματα της δικής του «σταθερο-

ποιητικής» πολιτικής (το 1987).

Την πρώτη φορά καθαιρέθηκε από το Εκτελεστικό Γραφείο! Τη δεύτερη φορά παραιτήθηκε από υπουργός Εθνικής Οικονομίας!

Και τις δυο φορές οι κατοπινές εξελίξεις τον ΔΙΚΑΙΩΣΑΝ απόλυτα!

Το ΠΑΣΟΚ -και κυρίως τις μελλοντικές προοπτικές του- σήμερα το υπονομεύουν όσοι χτυπάνε τον Σημίτη! Όταν «κερδίζεις» έναν Αρσένη, έναν... Μπούτο, ένα Γλέζο και ένα Νικολινάκο, ενώ ταυτόχρονα χάνεις έναν Σημίτη, τελικά βγαίνεις χαμένος! Και εκλογικά και πολιτικά! Και άμεσα και μακροπρόθεσμα...

Ο κ. Σημίτης εκφράζει την «εκσυγχρονιστική τάση» μέσα στο ΠΑΣΟΚ. Αυτή που αποδείχθηκε περισσότερο ωφέλιμη στο παρελθόν. Για το ΠΑΣΟΚ, αλλά και για τον τόπο. Αυτή που είναι πιο ελπιδοφόρα για το μέλλον. Για την Ελλάδα, αλλά και για το ΠΑΣΟΚ...

Η στήλη αυτή ανέκαθεν υποστήριξε τις θέσεις του κ. Σημίτη! Όπως υποστηρίζει τις θέσεις κάθε υγιούς τάσης μέσα σ' οποιοδήποτε κόμμα...

Γιατί η υπόθεση της πολιτικής εξυγίανσης στην Ελλάδα προϋποθέτει την επικράτηση των διορατικών και των ακεραίων ανθρώπων σ' ΟΛΑ τα κόμματα!

Αν σήμερα εξουδετερώσουν τον κ. Σημίτη, αύριο θα έλθει η σειρά του κ. Γεννηματά και μεθαύριο ποιός ξέρεis τίνος άλλου...

Η εξουδετέρωση του κ. Σημίτη σήμερα θα είναι αυτοκτονία για το ΠΑΣΟΚ και πλήγμα για την ελληνική πολιτική ζωή συνολικά!

Γι' αυτό και πρέπει να αποτραπεί!

Σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη φορά.

Γιατί αύριο δεν θα υπάρχουν περιθώρια για μετάνοια...