

"ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΤΥΠΙΑ"

Το μικρό πράσινο βιβλίο Σημίτη



Τη δική του πρόταση για τη νέα διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ μοίρασε πριν από λίγες μέρες στους βουλευτές ο πρώην υπουργός Κώστας Σημίτης. Η πρόταση που εκδόθηκε σε βιβλίο (σε χρώμα σκούρο πράσινο, μάλλον γιατί τα πράγματα είναι σκούρα στο ΠΑΣΟΚ), χωρίζεται σε δέκα κεφάλαια. Το πρώτο φέρει τον τίτλο «ποιοί είμαστε» και κάνει μια σύντομη αναδρομή στη διακήρυξη της «3ης Σεπτεμβρη». Το δεύτερο για τον «κόσμο που ζούμε», αναφέρεται στον υπαρκτό σοσιαλισμό που «δεν απόδειχτηκε ικανός να εξασφαλίσει την ευημερία και ελευθερία που υποσχέθηκε», στην οικολογία, τις νέες τεχνολογίες και την πολιτική προοπτική της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Ακολουθούν τα κεφάλαια για τις «εμπειρίες, τις αξίες, τα οράματα και τις επιδιώξεις» του ΠΑΣΟΚ. «Για την πραγματοποίηση του οράματός μας, λέει ο κ. Σημίτης, δεν προσδιορίζουμε καταληκτικές ημερομηνίες. Οι παλιές προθεσμίες των κοσμοθεωριών και συνολικών λύσεων έχουν εκπνεύσει. Το βιβλίο των έτοιμων συνταγών για το μέλλον έχει πια κλείσει».

Στο κεφάλαιο για τα «μέσα δράσης» γίνεται σύντομη αλλά ουσιαστική αναφορά στον ελιτισμό και το λαϊκισμό, καθώς επίσης και στο ύφος και ήθος της εξουσίας του ΠΑΣΟΚ. «Με τον όρο λαϊκισμό, εννοούμε μια αντίληψη συγκυριακής πολιτικής», λέει το μέλος του Εκτελεστικού Γραφείου.

Οι προτάσεις «για μια ανταγωνιστική Ελλάδα», καταλαμβάνουν μεγάλο μέρος της πρότασης για διακήρυξη. Η επισήμανση για την ελληνική εκπαίδευση που «δεν παρέχει ικανοποιητική παιδεία» αφού «το εκπαιδευτικό μας σύστημα περιορίζεται στην παραγωγή πτυχιούχων κάθε μορφής ανταποκρινόμενο άκριτα στην κοινωνική πίεση» εκτός από σημαντική είναι διαχρονικά επίκαιρη.

Τι μέλλον θα έχει η πρόταση αυτή του κ. Σημίτη; Στην καλύτερη περίπτωση να γίνει σύνθεσή της με αυτή που κατά τα ειωθότα θα «κατεβάσει στο συνέδριο ο πρόεδρος». Και κάτι ακόμη: Με τη συνεχή αύξηση των μελών της ΚΟΕΣ το μικρό πράσινο βιβλίο (προσοχή όχι βιβλος) θα χρειασθεί να κάνει αλληπάλληλες εκδόσεις!

Θ.Ρ.

λή από την οργάνωση αυτή.
 - Έχετε πληροφορίες;
 - Δυστυχώς, η 17 Νοέμβρη δεν κρίνει σκόπιμο να με... ενημερώνει!
 - Ναι, αλλά όπως μου είπαν πηγές της Αστυνομίας είχατε κάποια ανταλλαγή απόψεων για το θέμα.
 - Ε, είπα στην Αστυνομία να έχει το νου της...
 Και όλοι ανακουφιστήκαμε!
 Γ. Λ.

Κακίες

Αγκαλιά με τον Κώστα Λαλιώτη βγήκε στο διάδρομο της Βουλής ο Γιώργος Γεννηματάς χθες το βράδυ στη διάρκεια της συνάντησης Παπανδρέου - Φλωράκη. Ηθελαν, όπως είπαν και οι δύο, να διαψεύσουν έμπρακτα τα καθημερινά δημοσιεύματα που μιλούν για κρίση στις σχέσεις τους.

Μόνο που φαίνεται ότι δεν ήταν πολύ πειστική η παράσταση, εξ ου και το σχόλιο συναδέλφου:
 - Ο Λαλιώτης και ο Γεννηματάς προσπαθούν να πείσουν τον εαυτό τους ότι παραμένουν φίλοι. Οτι δεν μπήκε ανάμεσά τους ο Κώστας Σημίτης.
 Και άλλα κακεντρεχή...
 Κ. Κ.

Πού και πώς...

Χαρ. Φλωράκης: «Δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα για το τι συνέβη στις σοσιαλιστικές χώρες, αφού τα ίδια τα κόμματα δεν έχουν καταλήξει»...
 Ε, όχι και «δεν έχουν καταλήξει» κ. πρόεδρε. Για το πο και το πώς κατέληξαν συζητοίμε (ή συζητείτε) τώρα, αν κατ'λάβατε...
 Π. Μα

Βάλια Κάλντα: Στο αι