

Παραίτηση embargo: 18.30

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο βουλευτής Πειραιά και μέλος του Ε.Γ. του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ. Κώστας Σημίτης υποστήριξε στη σημερινή ανοικτή συζήτηση για τις ιδιωτικοποιήσεις που οργάνωσε το περιοδικό "Κεφάλαιο" μεταξύ άλλων τα εξής:

Η πολιτική της Ν.Δ. για την ιδιωτικοποίηση:

- α) Ξεκινά από λανθασμένες ιδεολογικές προϋποθέσεις. Στη σημερινή κοινωνία η αντίθεση κράτους και ιδιωτικής επιχειρηματικής πρωτοβουλίας έχει ξεπεραστεί. Τα προβλήματα προέρχονται από την υπερβολική εξουσία των μηχανισμών του οικονομικού και του πολιτικοδιοικητικού συστήματος.
- β) Παραβλέπει τη διεθνή εμπειρία. Το θέμα της ιδιοκτησίας, δηλαδή αν μια επιχείρηση είναι δημόσια ή ιδιωτική είναι δευτερεύον για επιχειρήσεις, οι οποίες δρουν υπό καθεστώς εκτεταμένων διοικητικών ρυθμίσεων. Η αλλαγή του φορέα από δημόσιο σε ιδιωτικό ελάχιστα αυξάνει την αποτελεσματικότητα. Η αποτελεσματικότητα αυξάνει με ένα σύνολο μέτρων που αφορούν τρόπο λειτουργίας τόσο της επιχείρησης όσο και της αγοράς. Η κυβέρνηση δεν έχει παρουσιάσει τέτοια μέτρα.
- γ) Χαρακτηρίζεται από έλλειψη σχεδιασμού, προχειρότητα, έλλειψη στόχων και συνολικής αντίληψης του προβλήματος. Η κυβέρνηση συμπεριφέρεται ως μαθητευόμενος μάγος. Ακόμη και στο τελευταίο νομοσχέδιο παραμένει ασαφές ότι θα ιδιωτικοποιηθούν η ΔΕΗ, ο ΟΤΕ ή η Εθνική Τράπεζα.
- δ) Μετατρέπει την ιδιωτικοποίηση από μέτρο διαρθρωτικής πολιτικής σε εισπρακτικό μέτρο με αποτέλεσμα να οδηγήσει η ίδια την πολιτική της σε αποτυχία. Ούτε το τραπεζικό σύστημα, ούτε το χρηματιστήριο, ούτε οι ξένοι επενδυτές δεν είναι σε θέση να στηρίξουν το κυβερνητικό πρόγραμμα. Η κυβέρνηση καλλιέργησε για πολιτικούς λόγους την αντίληψη ότι πτωχεύουμε και συμπεριφέρεται όπως ακριβώς ένας επιχειρηματίας που πτωχεύει. Ξεπουλάει ό,τι μπορεί. Αυξάνει έτσι τους κινδύνους μιας δόλιας πτώχευσης και της καταδολέυσης του ελληνικού λαού.
- ε) Αδιαφορεί για τη τύχη των εργαζομένων και τα προβλήματα επιβίωσης που αντιμετωπίζουν εφησυχάζοντας ότι κάποτε οι μηχανισμοί της αγοράς θα τους απορροφήσουν. Ωστόσο οι κομματικές προσλήψεις συνεχίζονται απρόσκοπτα.

Πρόβλημα με τη λειτουργία και την έκταση του δημόσιου τομέα υπάρχει. Το πρόβλημα αυτό θα το αντιμετωπίσουμε:

Με την ένταξη των δημόσιων επιχειρήσεων στην αγορά και τη συμμετοχή τους στον ανταγωνισμό (π.χ. ανάθεση υπερβολικών).

Με διαφορετικό τρόπο διοίκησης, ο οποίος θα καθορίζεται από επιχειρηματικά κριτήρια (π.χ. μέτρηση της αποδοτικότητας)

Με περιορισμό της κρατικής παρέμβασης. Οι διοικήσεις των δημόσιων επιχειρήσεων πρέπει να επιλέγονται από διακομματική επιτροπή της Βουλής με ανοιχτές διαδικασίες.

Ο δημόσιος τομέας είναι απαραίτητος για την ανάπτυξη για μια κοινωνία με περισσότερη κοινωνική δικαιοσύνη. Η έκτασή του καθορίζεται ανάλογα με τις ανάγκες του τόπου. Σήμερα επιβάλλεται να υπάρχει κοινωνικός έλεγχος και δημόσια πρωτοβουλία σε τομείς στρατηγικούς για την άμυνα, για την οικονομία, εκεί όπου το επιβάλλουν οι ανάγκες αποτελεσματικής λειτουργίας του ανταγωνισμού σε περίπτωση απουσίας πρωτοβουλιών των ιδιωτών σε σημαντικούς τομείς για την ανάπτυξη της χώρας, στους τομείς της κοινής ωφέλειας. Η κυβέρνηση η οποία προχωρεί σε ιδιωτικοποιήσεις σε μαζική κλίμακα θα επιτείνει ακόμη περισσότερο την οικονομική κρίση και τις κοινωνικές διακρίσεις.