

ΑΘΗΝΑ 98.4 FM STEREO

ΕΚΠΟΜΠΗ: "ΤΑ ΑΣΥΝΗΘΗ ΘΑΥΜΑΤΑ"

ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΤΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΤΕΦΑΝΟ ΤΖΑΝΝΑΚΗ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ:

- ΚΩΣΤΑΣ ΣΗΜΙΤΗΣ Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ

ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1995

- ΚΩΣΤΑΣ ΣΗΜΙΤΗΣ Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ

Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Σημίτη, συμπληρώνεται σήμερα ένας χρόνος από το περίφημο, όπως έμεινε στην ιστορία, δείπνο των τεσσάρων. Και το ερώτημα είναι, υπάρχουν σήμερα, ένα χρόνο μετά, οι τέσσερις;

Κ. ΣΗΜΙΤΗΣ: Υπάρχουν οι τέσσερις αλλά υπάρχουν πολύ περισσότεροι. Υπάρχει ένα ρεύμα σκέψης, το οποίο θέλει την ανανέωση του ΠΑΣΟΚ και θέλει να δημιουργήσει μια νέα προοπτική για το χώρο της κεντροαριστεράς και τον προοδευτικό χώρο στην Ελλάδα.

Η συζήτηση για τους τέσσερις στο παρελθόν, και σήμερα ακόμα, πολλές φορές τείνει να δημιουργήσει την εντύπωση ότι οι τέσσερις είναι μία ομάδα, μια φράξια -για να χρησιμοποιήσω ένα παλιό όρο- στο προοδευτικό κίνημα, μια οργανωμένη προσπάθεια για την ανατροπή των πραγμάτων στο ΠΑΣΟΚ.

Οι τέσσερις, δεν είναι μηχανισμός. Οι τέσσερις εκφράζουν μία αντίληψη για την λειτουργία του ΠΑΣΟΚ μ' έναν διαφορετικό τρόπο και έχουν γι' αυτό πάρα πολλούς συμμάχους σ' αυτή την προσπάθεια. Είχα χρησιμοποιήσει τον όρο ρεύμα σκέψης και πιστεύω είναι ένας όρος ακριβής.

Στο ΠΑΣΟΚ υπάρχουν πολλοί που πιστεύουν ότι πρέπει να γίνει κάτι διαφορετικό. Πρέπει το ΠΑΣΟΚ για παράδειγμα να μην είναι συγκεντρωτικό, να είναι αποκεντρωτικό, να έχει δημοκρατικές διαδικασίες, να είναι πιο ελεύθερο, πιο κριτικό, να προσέχει περισσότερο τα κοινωνικά προβλήματα, τις διεθνείς εξελίξεις. Όλα αυτά εκφράζονται από τους τέσσερις και θα έλεγα ότι οι τέσσερις είναι εκείνοι οι οποίοι μαζί με όλους τους άλλους επισημαίνουν ότι το κόμμα σήμερα χρειάζεται να έχει υπόψη του τον σύγχρονο πολίτη, τον πολίτη όπως διαμορφώθηκε στα τελευταία 20 χρόνια μετά την μεταπολίτευση.

Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Ωστόσο κ. Σημίτη, υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι σας κατηγορούν ότι κάνετε εσωκομματική αντιπολίτευση, όχι επειδή σας ενδιαφέρει τόσο πολύ ο εκσυγχρονισμός του ΠΑΣΟΚ αλλά μόνο και μόνο επειδή έχετε κάποιες ηγετικές φιλοδοξίες.

Κ. ΣΗΜΙΤΗΣ: Αυτό είναι αστείο. Το επιχείρημα ότι εκείνο το οποίο ενδιαφέρει εμάς είναι μόνο η διαδοχή, είναι επιχείρημα ορισμένων κύκλων του ΠΑΣΟΚ οι οποίοι είτε δεν μπορούν, είτε δεν θέλουν να καταλάβουν ποιά είναι τα προβλήματα. Θέλουν με τον τρόπο αυτό να υποβαθμίσουν και να συγκαλύψουν

τις διαφορές οι οποίες υπάρχουν σε ιδεολογικά θέματα και σε θέματα πολιτικής.

Εμείς για παράδειγμα, έχουμε στραφεί σαφέστατα κατά μιας πολιτικής η οποία έχει ως επίκεντρο τη νομή της εξουσίας, κατά μιας πολιτικής η οποία δίνει ιδιαίτερη σημασία στις πελατειακές σχέσεις, κατά μιας πολιτικής η οποία δεν δίνει σημασία σε προγράμματα για να μπορεί να καλλιεργεί την πολυσυλλεκτικότητα, κατά μιας πολιτικής υποσχέσεων για να καλλιεργούνται αναμονές.

Εμείς θέλουμε το ΠΑΣΟΚ να έχει μια έκφραση η οποία συγκινεί ευρύτατα στρώματα, με την προοπτική που ανοίγει στη χώρα. Το ΠΑΣΟΚ να έχει μια έκφραση, η οποία συγκινεί όλους εκείνους οι οποίοι δεν αποδέχονται τις παλιές πρακτικές και νοοτροπίες της Δεξιάς. Δεν είναι το θέμα της διαδοχής, καθόλου μάλιστα το θέμα της διαδοχής. Αυτό δημιουργεί τελείως λανθασμένη εντύπωση. Είναι το θέμα του πως θα μεταβάλουμε την ελληνική κοινωνία, πως θα την προσαρμόσουμε στις ευρωπαϊκές εξελίξεις και τις εξελίξεις στον διεθνή χώρο, στην διεθνή οικονομία, πως η Ελλάδα θα παίξει ρόλο, πως η κοινωνία μας θα γίνει ισχυρή και η Ελλάδα ισχυρή.

ΣΤ. ΤΖΑΝΝΑΚΗΣ: Όταν υπάρχει μια επέτειος πέρα από τον απολογισμό συνηθίζουμε να μιλάμε και για τις προοπτικές του πράγματος. Νιώθετε εσείς και οι σύντροφοί σας, που συναπαρτίζετε τους 4, ότι έχει έρθει ίσως η ώρα για μια "μετεξέλιξη" αυτού του ρεύματος σκέψης

Κ. ΣΗΜΙΤΗΣ: Μετεξέλιξη προς τι; Εμείς θεωρούμε ότι είμαστε στη σωστή γραμμή για να εκφράσουμε συνολικά το ΠΑΣΟΚ, το ρεύμα σκέψης πρέπει να γίνει όλο και πλατύτερο και να επηρεάσει την πορεία του ΠΑΣΟΚ.

Εμείς θέλουμε να εκφράσουμε τις αγωνίες, τους προβληματισμούς, τις σκέψεις των οπαδών και μελών του ΠΑΣΟΚ, ώστε να υπάρχει ένα νικηφόρο ΠΑΣΟΚ στο μέλλον.

Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Φαντάζομαι ότι αυτό το οποίο θέλει να πει ο Στέφανος είναι ότι είναι γνωστό ήδη ότι επεξεργάζεστε κάποιες κοινές θέσεις εν όψει της Κεντρικής Επιτροπής. Θα μπορούσαν αυτές οι κοινές θέσεις να μετεξελιχθούν σε μια κοινή πολιτική πλατφόρμα;

Κ. ΣΗΜΙΤΗΣ: Οχι, διότι η πολιτική μας πλατφόρμα είναι η πλατφόρμα του ΠΑΣΟΚ. Οι θέσεις μας εντάσσονται μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο των θέσεων του ΠΑΣΟΚ.

Εκείνο το οποίο θέλουμε να κάνουμε και έχουμε κάνει στο παρελθόν και θα κάνουμε στο μέλλον και θα επισημάνουμε και στην ΚΕ είναι ότι οι θέσεις αυτές χρειάζονται προσαρμογές, βελτιώσεις, ότι χρειάζονται νέες αναζητήσεις, ότι ένα κόμμα δεν μπορεί να μείνει στατικό.

Ο κίνδυνος στο ΠΑΣΟΚ είναι ότι δεν αναζητά το καινούργιο, δεν δίνει ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες της εποχής, ότι δεν βλέπει ποιές εξελίξεις γίνονται γύρω μας και αρκείται σε αυτό το οποίο του χάρισε στο παρελθόν την επιτυχία.

Η επιτυχία για το μέλλον θέλει καινούργιες προοπτικές. Κι αυτές τις καινούργιες προοπτικές θέλουμε να δημιουργήσουμε. Εμείς - για να

το πω απλά - θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα κόμμα το οποίο θα μπορέσει να κερδίσει τη μάχη απέναντι στη Δεξιά, που εκπροσωπεί τη συντήρηση και την αποτελμάτωση στον τόπο.

Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Με την παραίτησή σας αλλά και με τη μετέπειτα στάση σας θέσατε κάποια καυτά θέματα μέσα στο ΠΑΣΟΚ. Από θέματα νοοτροπίας μέχρι θέματα ηγεσίας.

Σε όλα αυτά τα ζητήματα υπάρχει η αντίληψη ότι η ΚΕ θα προσπαθήσει να τα απαντήσει με ψηφοφορίες. Δεδομένων των διαμορφωμένων αρνητικών συσχετισμών, πώς σκέφτεστε να αντιδράσετε σε μια τέτοια περίπτωση;

Κ. ΣΗΜΙΤΗΣ: Οι ψηφοφορίες δεν είναι κάτι αρνητικό. Οι ψηφοφορίες καταδεικνύουν πλειοψηφίες και μειοψηφίες, καταδεικνύουν επίσης ότι οι πλειοψηφίες αναλαμβάνουν τις ευθύνες για την πολιτική που αποφασίζουν.

Και πολλές φορές καλό είναι να είναι ξεκάθαρο ποιοί έχουν την ευθύνη και να μην διαχέεται η ευθύνη. Εμείς στην ΚΕ, όλοι αυτοί οι οποίοι θέλουν κάποιες αλλαγές στην πορεία του ΠΑΣΟΚ, θέλουμε να καταδείξουμε προβλήματα και να γίνει συζήτηση.

Αν οι άλλοι σύντροφοι κρίνουν ότι οι διαφορές πρέπει να αποφασιστούν με ψηφοφορίες καλώς, να γίνουν ψηφοφορίες. Το θέμα όμως δεν είναι να φανεί προς τα έξω πόσα κουκιά έχει ο ένας και πόσα κουκιά έχει ο άλλος.

Το θέμα είναι να αλλάξουμε την πορεία του κόμματος ή να κατοχυρώσουμε μια πορεία του κόμματος τέτοια ώστε το κόμμα να κερδίσει τις επόμενες εκλογές και να συμβάλει σε μια δικαιότερη ελληνική κοινωνία.

Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Γίνεται πολύς λόγος τελευταία και θα γίνει και σήμερα λόγος στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ, στη συνεδρίασή της, για το περίφημο κοινωνικό πρόσωπο του ΠΑΣΟΚ. Περισσότερο πράσινο χρώμα είπε ο γραμματέας του κόμματος.

Εσείς κάνατε πρόσφατα μια ομιλία που χαρακτηρίστηκε ως σημαντική για την κοινωνική πολιτική και μάλιστα μια νέα οπτική για την κοινωνική πολιτική.

Όλη αυτή η συζήτηση για το κοινωνικό πρόσωπο του ΠΑΣΟΚ πιστεύετε ότι θα οδηγήσει τελικά και σε μια αλλαγή πολιτικής;

Κ. ΣΗΜΙΤΗΣ: Αυτή τη στιγμή η χώρα πρέπει να προσαρμοστεί στις εξελίξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις εξελίξεις που οδηγούν στη δημιουργία της οικονομικής και νομισματικής ένωσης της Ευρώπης.

Και γι' αυτό το πάνω χέρι στη συζήτηση έχουν πάρει θέματα όπως η οικονομική πολιτική, το πρόγραμμα σταθεροποίησης, η σύγκλιση, ο περιορισμός των μακροοικονομικών ανισορροπιών.

Μέσα σ' αυτή τη συζήτηση πολλές φορές ξεχνιέται ότι ένα σοσιαλιστικό κόμμα έχει να επιδιώξει και κάποιες άλλες αξίες, κάποιες άλλες αρχές, κοινωνική αλληλεγγύη, κοινωνική δικαιοσύνη, να διαμορφώσει μια κοινωνία η οποία χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη ισότητα, από περισσότερη δικαιοσύνη.

Το κοινωνικό θέμα είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να είναι πάντα επίκαιρο και πάντα μέσα στο επίκεντρο των αναζητήσεων του ΠΑΣΟΚ. Πρέπει να καταφέρουμε να παντρέψουμε, να βρούμε μια ισορροπία ανάμεσα στις προσπάθειες για οικονομική ανάπτυξη και τις προσπάθειες για μια δικαιότερη κοινωνία.

Η θέση της ΝΔ, η οποία είναι μια θέση που ίσως έχει γίνει ευρύτερα αποδεκτή, έχει περάσει, είναι ότι πρώτα πρέπει να γίνει η ανάπτυξη και μετά να επακολουθήσει κοινωνική πολιτική.

Εμείς πιστεύουμε και πρέπει να πιστεύουμε ότι η κοινωνική πολιτική δεν έρχεται δεύτερη, δεν είναι η συνέχεια μιας επιτυχημένης ανάπτυξης. Η κοινωνική πολιτική είναι προϋπόθεση μιας σωστής ανάπτυξης γιατί έτσι θα κινητοποιηθούν μεγάλες δυνάμεις του πληθυσμού, θα κινητοποιηθούν οι εργαζόμενοι για να πετύχουν την ανάπτυξη.

Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται πάντα μπροστά στο πρόβλημα όπως κάθε σοσιαλιστικό κόμμα πώς θα πετύχει αυτή την ισορροπία. Γι' αυτό χρειάζεται συνεχής συζήτηση και αναζήτηση.

ΣΤ. ΤΖΑΝΝΑΚΗΣ: Απ' ό,τι αντιλαμβάνομαι πάντως πιστεύετε ότι υπάρχουν ανεκμετάλλετες δυνατότητες στο πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής στο ζήτημα αυτό.

Κ. ΣΗΜΙΤΗΣ: Πιστεύω ότι υπάρχουν ανεκμετάλλετες δυνατότητες γιατί πολλές φορές οι πολιτικές επιλογές οι οποίες έχουν γίνει στο παρελθόν δεν έδωσαν σημασία σ' αυτές τις πλευρές.

Και οι ανεκμετάλλετες δυνατότητες αφορούν την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής για παράδειγμα, αφορούν τις δαπάνες ενός συστήματος κοινωνικής ασφάλισης που είναι πολυδάπανο σε λάθος κατεύθυνση, ξοδεύουμε πολλά για να πετύχουμε λίγα ενώ θα μπορούσαμε να ξοδεύουμε τα ίδια σε διαφορετικούς στόχους και να πετυχαίνουμε περισσότερο, αφορούν και ορισμένες άλλες πολιτικές.

Ανέφερα σε μια τελευταία μου ομιλία ότι θα έπρεπε για παράδειγμα και οι δαπάνες της εθνικής άμυνας να εξεταστούν για να έχουμε μια ισχυρή άμυνα, αλλά χωρίς να κατασπαταλώνται πόροι σε πολλές κατευθύνσεις, πόροι οι οποίοι μπορεί να μην εξυπηρετούν το στόχο μιας ισχυρής άμυνας.

Θα πρέπει όλα αυτά να εξεταστούν γιατί το ΠΑΣΟΚ αν θέλει να αλλάξει τις λειτουργίες της κοινωνίας, αν θέλει περισσότερη δικαιοσύνη πρέπει να αντλήσει πόρους μέσα στο υφιστάμενο οικονομικό πλαίσιο από πολλές κατευθύνσεις, μπορεί να αντλήσει πόρους.

Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Ο μέσος πολίτης ύστερα από τόσα χρόνια λιτότητας, αντιμετωπίζει τους πολιτικούς με κάποια καχυποψία και δεν μπορεί να καταλάβει που οδηγεί αυτή η θυσία. Μια θυσία, η οποία κυρίως χτυπάει τους μικρούς, τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους. Τι απαντάτε σ' αυτό τον μέσο πολίτη;

Κ. ΣΗΜΙΤΗΣ: Κύριε Παπαδόπουλε, η καχυποψία η οποία υπάρχει απέναντι στους πολιτικούς και την πολιτική, δεν οφείλεται μόνο ή δεν οφείλεται κύρια στην

οικονομική πολιτική. Το 1985, όταν άρχισε η πολιτική σταθεροποίησης, θυμάμαι ότι υπήρχε μια συνολική θα έλεγα σχεδόν άρνηση σ' αυτή την πολιτική, επειδή κανένας δεν ήταν προετοιμασμένος. Και μετά από τα 2 χρόνια σταθεροποίησης, όταν φάνηκαν τα αποτελέσματα, η πτώση του πληθωρισμού, η βελτίωση κατά πολύ του ισοζυγίου πληρωμών, τότε η πολιτική άρχισε να γίνεται αποδεκτή.

Και όταν άλλαξε η πολιτική, κακώς, το 1987, υπήρχε στην ελληνική κοινή γνώμη ένα μεγάλο ερωτηματικό, εάν αυτή η αλλαγή ήταν σωστή γιατί είχαν φανεί τα ορθά αποτελέσματα. Η πολιτική της αλλαγής εάν ήταν σωστή, γιατί είχαν φανεί τα ορθά αποτελέσματα της πολιτικής της σταθεροποίησης.

Εκτοτε, η άποψη ότι χρειάζεται μια σταθερή οικονομία για να επιτευχθεί η ανάπτυξη, έχει εμπεδωθεί. Εκείνο το οποίο θέλουν οι πολίτες και δικαίως, είναι να μην υπάρχουν πίσω-μπρος και κάθε λίγο και λιγάκι να εγκαταλείπεται μια πολιτική σταθεροποίησης για εκλογικούς λόγους και ξανά μετά να αρχίζει η πολιτική σταθεροποίησης η οποία επειδή έχει εγκαταλειφθεί είναι πιο σκληρή.

Εκείνο όμως το οποίο θέλουν οι πολίτες κυρίως, πιστεύω, είναι η συνέπεια, η συνέχεια, η παρουσίαση των γεγονότων έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Εκείνο που τους ενοχλεί είναι ότι τα κόμματα και οι πολιτικοί πολλές φορές λένε ή παρουσιάζουν εικόνες οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στα πράγματα. Οτι δίνουν υποσχέσεις, οι οποίες δεν μπορούν να εκπληρωθούν. Λένε πολλά αλλά κάνουν λίγα. Οτι ο λόγος δεν συμφωνεί με την πράξη.

Η άρνηση δεν έχει επίκεντρο την οικονομική πολιτική. Η άρνηση έχει επίκεντρο μια στάση, η οποία χαρακτηρίζεται από ανειλικρίνεια. Και εκείνο που πρέπει να επιδιώξουμε και εμείς κυρίως, γιατί θα έλεγα η διγλωσσία είναι χαρακτηριστικό της συντηρητικής παράταξης στο παρελθόν, εκείνο το οποίο εμείς πρέπει να επιδιώξουμε είναι να είμαστε σαφείς, ειλικρινείς απέναντι στον ελληνικό λαό, να δείχνουμε τις δυσκολίες και να καταδεικνύουμε και τους τρόπους με τους οποίους θα αντιμετωπίσουμε αυτές τις δυσκολίες.

Εάν το κάνουμε αυτό, θα κερδίσουμε και το στοιχείο της εμπιστοσύνης, θα κερδίσουμε επίσης απέναντι στην πολιτική μια θετική τοποθέτηση, δηλαδή θα αλλάξουμε την εικόνα που έχει σήμερα η κοινή γνώμη.

Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Ήταν η εκπομπή "Τα Ασύνηθα Θαύματα" στον ΑΘΗΝΑ 98.4 με τον Νότη Παπαδόπουλο και τον Στέφανο Τζαννάκη.

