

**ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ**

Οι ελληνικές περιφέρειες ισότιμοι πόλοι ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Να πολεμήσουμε όλοι την ανεργία, καθένας από την θέση του:

- ✓ Η κυβέρνηση με την πολιτική ανάπτυξης, την κατάρτιση, το Γ' ΚΠΣ, τα έργα
- ✓ Η κάθε επιχείρηση με νέες επενδύσεις και νέες θέσεις απασχόλησης
- ✓ Οι εργαζόμενοι με την αύξηση της παραγωγικότητας
- ✓ Οι άνεργοι με την μεγαλύτερη κινητικότητα για την αναζήτηση εργασίας

Οι θεσμοί σε όλα τα επίπεδα διοίκησης και αυτοδιοίκησης, σε όλες τις περιοχές ευθύνης, με τήρηση της ανεξαρτησίας τους να λειτουργούν γρήγορα και αποτελεσματικά. Να μην γίνονται εργαλεία προσωπικής και συντεχνιακής στρατηγικής με κεκαλυμμένο στόχο να πληγεί η κυβέρνηση και η εκτελεστική εξουσία .

Υπέρτατος στόχος μίας σύγχρονης προοδευτικής πολιτικής στην οικονομία είναι η ταυτόχρονη ικανότητα να δημιουργείς κοινωνικό πλεόνασμα και η βούληση να το διανέμεις, με όρους κοινωνική αποδοτικότητα και δικαιοσύνης.

Πως συνδυάζεται για μας το δίπτυχο «Διαρθρωτικές αλλαγές και κοινωνική πολιτική;» Για εμάς πολιτική σημαίνει:

- ✓ Καλύτερες υπηρεσίες στον πολίτη
- ✓ Μεγαλύτερος ανταγωνισμός των επιχειρήσεων
- ✓ Χαμηλότερες τιμές στον καταναλωτή

✓ Περισσότερες θέσεις απασχόλησης στον άνεργο

Έτσι μόνο, μπορεί η ισχυρότερη Ανάπτυξη να οδηγεί σε μεγαλύτερη χρηματοδότηση του κοινωνικού κράτους

Η κοινωνική πολιτική δεν μπορεί να οικοδομηθεί σε μία αντίληψη **εκταμίευσης** εδώ και τώρα, όλου του οφέλους της ΟΝΕ για να ικανοποιηθεί μία **δημαγωγική** πολιτική, η οποία ακούγεται σήμερα ευχάριστα, αλλά υπονομεύει την ίδια την βιωσιμότητα και την σοβαρότητα της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Οικοδομείται σε μία αντίληψη προόδου, συμμετοχής, συμμετρικής ανάπτυξης για όλους

Η επιτυχία της οικονομικής πολιτικής κρίνεται μόνο από τα αποτελέσματά της, και όχι από τα ιδεολογήματα των αντιπάλων της.

Κρίνοντας λοιπόν από το αποτέλεσμα, η οικονομική πολιτικής της κυβέρνησης μόνο επιτυχής μπορεί να θεωρηθεί μέχρι τώρα. Πετύχαμε την σταθεροποίηση της οικονομίας, την ένταξη στην ΟΝΕ, την εγγύηση του σταθερού νομίσματος, την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, την γρήγορη ανάπτυξη, πετυχαίνουμε διαρκώς και περισσότερο την πραγματική σύγκλιση.

Σε καμία περίπτωση δεν εφησυχάζουμε πάνω σε μία επιτυχία του παρελθόντος, αναζητώντας τη θαλπωρή των αναμνήσεων.

Συνεχώς θέτουμε υψηλότερους στόχους και αγωνιζόμαστε για πιο γρήγορη αύξηση της ευημερίας των πολιτών, για τη δημιουργία της Ελλάδας του αύριο.

Χρειαζόμαστε ένα ποιοτικό άλμα της οικονομίας, μία ριζοσπαστική αλλαγή αντιλήψεων, συμπεριφορών, διάρθρωσης.

Μόνο έτσι μπορούμε να πετύχουμε μία μακροχρόνια αύξηση της ανταγωνιστικότητας, μία συστηματική επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης, μία μαζική αύξηση της απασχόλησης.

Για μας, η κάθε οικονομική πολιτική οφείλει να έχει ένα ορατό κοινωνικό σκοπό.

Η βελτίωση των οικονομικών δεικτών δεν αποτελεί αυτοσκοπό. Δικαιολογείται μόνο αν εξυπηρετεί κάποιους κοινωνικούς σκοπούς. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για μια κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Η οικονομική πολιτική οφείλει να δημιουργεί τις προϋποθέσεις για κοινωνική άνοδο στα πλατιά λαϊκά στρώματα, για αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων, για παροχή ολοένα και πιο ικανοποιητικών υπηρεσιών υγείας, παιδείας, στήριξης και αλληλεγγύης.

Για να διανεμηθεί το πλεόνασμα πρέπει πρώτα να έχει δημιουργηθεί.

Αυτό σημαίνει πως ορισμένες πολιτικές ανάπτυξης πρέπει να έχουν προηγηθεί και να εφαρμόζονται συστηματικά. Διαφορετικά η αναδιανομή θα γίνεται από θέση στασιμότητας και ύφεσης και θα οδηγήσει σε ακόμα μεγαλύτερη στασιμότητα και ύφεση. Για μας η παραγωγή και η αναδιανομή του πλεονάσματος είναι ταυτόχρονες, αλληλένδετες και διατηρήσιμες πολιτικές. Αυτό που μετράει για τα ασθενέστερα κοινωνικά στρώματα είναι να έχουν τεθεί τα θεμέλια για μία συνεχή παραγωγή πλεονάσματος, για μία συνεχή κοινωνική πρόοδο, για μία διαρκή διεύρυνση της συμμετοχής στην διαδικασία ευημερίας.

Η ταχύτητα πρόωθησης των διαρθρωτικών αλλαγών γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγονται έντονες κοινωνικές επιφυλάξεις, αβεβαιότητες και προβλήματα.

Η προτεραιότητα την οποία δίνουμε στον παράγοντα άνθρωπο μας επιβάλλει να εξηγούμε διαρκώς την πολιτική μας, να την αντιπαραθέτουμε στην πολιτική της Δεξιάς και να επιλέγουμε την ώριμη προσαρμογή σε νέα δεδομένα.

Η Πολιτεία οφείλει να παίρνει διαρκώς πρωτοβουλίες που ενισχύουν τον αυτοσεβασμό και την αξιοπρέπεια του πολίτη.

Αυτό απαιτεί από μέρους μας σκληρή δουλειά, ήθος και σεβασμό προς τον πολίτη. Χρειάζεται να βελτιώσουμε τους χώρους όπου δοκιμάζεται η αξιοπρέπεια, όπως η παροχή υπηρεσιών υγείας. Να ενισχύσουμε διαρκώς τους τομείς που καλλιεργείται η ελπίδα όπως ή εκπαίδευση.

Υπάρχουν ακόμα προβλήματα. Υπάρχει όμως και σημαντική πρόοδος.

Δεν πρέπει να χάνουμε ευκαιρίες. Οι Ολυμπιακοί αγώνες του 2004 πρέπει να χρησιμοποιηθούν για ένα Ολυμπιακό λήφτινγκ της χώρας.

Η Ελλάδα να γίνει πρωταθλητής της ανάπτυξης και της κοινωνικής αλληλεγγύης, της ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης, του πολιτισμού και της παιδείας.