

ΤΙ ΘΕΛΟΥΜΕ

1. Οι τέσσερις άμεσες μεγάλες εξελίξεις

Στις επόμενες εβδομάδες η χώρα μας βρίσκεται αντιμέτωπη με τέσσερις θεμελιακές εξελίξεις.

Η πρώτη θεμελιακή εξέλιξη αφορά στις μεγάλες πολιτικές επιλογές που θα καθοριστούν από τις εκλογές του Απριλίου. Οι εκλογές αυτές θα αναδείξουν την κυβέρνηση που θα οδηγήσει τη χώρα στο ξεκίνημα ενός νέου αναπτυξιακού και κοινωνικού κύκλου. Πρακτικά αυτό σημαίνει, ότι θα καθορίσουν τις αξίες, τις επιλογές και τη μορφή της κοινωνίας μας στις αρχές του νέου αιώνα. Θα καθορίσουν τι ισορροπίες θα κυριαρχήσουν μεταξύ οικονομικού και κοινωνικού στοιχείου, μεταξύ Αγοράς και Κοινωνίας, μεταξύ Ατομισμού και Αλληλεγγύης.

Η δεύτερη θεμελιακή εξέλιξη αφορά στην ένταξη στο ενιαίο ευρωπαϊκό νόμισμα και στις πολλαπλές συνέπειες που αυτό συνεπάγεται όχι μόνο για την οικονομία, αλλά και για την κοινωνική και πολιτική ζωή του τόπου. Συνέπειες που δημιουργούν ένα πρωτόγνωρο κλίμα οικονομικής βεβαιότητας και εμπιστοσύνης μέσα στο οποίο θα πορευτεί στη συνέχεια η χώρα.

Τρίτη θεμελιακή εξέλιξη αφορά στο φαινόμενο και στις συνέπειες της παγκοσμιοποίησης που δημιουργεί νέες σχέσεις, νέα προβλήματα, νέα πολιτικά ερωτήματα και προκλήσεις στις οποίες πρέπει να δώσουμε απάντηση.

Τα τρία αυτά σημεία προσδιορίζουν και την τέταρτη βασική εξέλιξη, η οποία αφορά στο περιεχόμενο, στις αξίες της πολιτικής στη νέα αυτή φάση. Η νέα εποχή θα οδηγήσει τη χώρα στην ευημερία μόνο αν το όραμα που θα κυριαρχήσει σ' αυτήν είναι καθαρό, είναι κοινωνικό, είναι δημοκρατικό.

2. Το τετράπτυχο ενός νέου οράματος

Οι εκλογές, το πέρασμα στο νέο ιστορικό κύκλο χρειάζονται μια ξεκάθαρη προοπτική για το πού και πώς θα πορευτεί η κοινωνία μας. Η πορεία αυτή για μας προσδιορίζεται από την απάντηση στο πολύ απλό ερώτημα "Πού θέλουμε να φτάσουμε;"

Το ΠΑΣΟΚ ανέπτυξε σε κάθε φάση τις δυνάμεις εκείνες με τις οποίες συλλαμβάνοντας τις ανάγκες της κοινωνίας δημιούργησε ένα σφαιρικό και ολοκληρωμένο όραμα για το πού θέλουμε να οδηγήσουμε τη χώρα, για το ποιές αξίες θέλουμε να υλοποιήσουμε. Στη δεκαετία του 1980 με επίκεντρο την κοινωνική αλλαγή, την πολιτική συμφιλίωση, το άνοιγμα σε όλο το βάθος της

κοινωνίας και της ελληνικής περιφέρειας. Στη δεκαετία του 1990 με επίκεντρο την προετοιμασία της χώρας για συμμετοχή στη νέα αρχιτεκτονική της Ευρώπης, την ισχυροποίηση της χώρας για την αντιμετώπιση των αλλαγών στην Ευρώπη, στα Βαλκάνια, στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία.

Σήμερα, με το βλέμμα στραμμένο προς τα εμπρός, το όραμά μας για την πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα για την Ελλάδα οριοθετείται από το τετράπτυχο:

Ανάπτυξη - Κοινωνική Ασφάλεια - Δημοκρατία - Ποιότητα ζωής

3. Ο προοδευτικός χαρακτήρας των αναπτυξιακών μας επιλογών

Η ανάπτυξη αποτελεί για μας πρωταρχικό εργαλείο στην πορεία που θέλουμε να δώσουμε στην Ελλάδα στα επόμενα χρόνια. Η ανάπτυξη για μας δεν εξαντλείται στο να πετύχουμε κάποιους υψηλότερους ρυθμούς μεγέθυνσης του ΑΕΠ, ούτε καν στο να πετύχουμε απλώς τον αφηρημένο στόχο της σύγκλισης του βιοτικού μας επιπέδου με αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το κέντρο βάρους για μας πέφτει στο περιεχόμενο που θα δώσουμε στην ανάπτυξη, στις αξίες που υλοποιούμε μέσα από την ανάπτυξη.

Ανάπτυξη μπορεί να υπάρξει σε συντηρητική και σε προοδευτική εκδοχή. Έτσι, ο στόχος της ανάπτυξης μπορεί λεκτικά να αναφέρεται και από τις συντηρητικές ή άλλες δυνάμεις, αλλά υπάρχει μια θεμελιακή πολιτική διαφορά στην ποιότητα και το περιεχόμενο της ανάπτυξης, όπως την υλοποιούμε εμείς και όπως την βλέπουν άλλες πολιτικές δυνάμεις. Για μας, κρίσιμα σημεία αναφοράς της πολιτικής των αξιών μας αποτελεί το πώς θα πετύχουμε ανάπτυξη, ποιές κοινωνικές δυνάμεις θα βγουν οφελημένες ή όχι, πώς μετέχει ο εργαζόμενος, ο αγρότης, ο συνταξιούχος, πόσο ανθεκτική και δυναμική είναι η διαδικασία που εξασφαλίζουμε, πόσο περιφερειακά ισόρροπη ή όχι είναι η ευημερία που δημιουργούμε, τί προοπτικές ανοίγουν για τη νεολαία, τις γυναίκες που θέλουν να εργαστούν, τους άνεργους.

Ανάπτυξη για μας είναι η διαδικασία δημιουργίας και κατανομής εισοδήματος, πλούτου, ευκαιριών, και προοπτικής που συστρατεύει όσο γίνεται ευρύτερα τμήματα της κοινωνίας, που δεν περιθωριοποιεί, που δεν εντείνει ανισότητες, που λειτουργεί δημιουργικά και συνολικά.

Μέσα σε συνθήκες παγκοσμιοποίησης, εντεινόμενων ανισοτήτων, ανατροπής ισορροπιών που δημιουργούν οι νέες τεχνολογίες, διαρκών συγκρούσεων σε πολλά πεδία για τη δημιουργία και την κατανομή πλούτου και ευημερίας, εμείς, στην Ελλάδα, πρέπει να είμαστε σταθεροί. Να ξέρουμε πού βαδίζουμε, πώς βαδίζουμε και γιατί βαδίζουμε έτσι.

Στις επικείμενες εκλογές όλο το περιεχόμενο της ανάπτυξης και οι αξίες που θα καθορίσουν τη μορφή της επόμενης δεκαετίας θα τεθούν στη ζυγαριά της εκλογικής επιλογής του ελληνικού λαού. Το αποτέλεσμα δεν θα είναι ουδέτερο. Θα σφραγίσει τα χαρακτηριστικά της ελληνικής κοινωνίας προς τη συντηρητική ή την κοινωνική κατεύθυνση.

Στρατηγικά εργαλεία της αναπτυξιακής πολιτικής μας είναι το μακροχρόνιο επενδυτικό μας πρόγραμμα για το 2000-2006 με πόρους περίπου 16 τρις δρχ., οι συνθήκες εμπιστοσύνης και σταθερότητας που δημιουργούνται από την ένταξή μας στη ζώνη Ευρώ, η διαρθρωτική μας πολιτική στον αγροτικό, στο βιομηχανικό, τον τραπεζικό τομέα, στην τεχνολογία, στις υπηρεσίες, η περιφερειακή μας πολιτική, οι θεσμικές αλλαγές, οι διασυνδέσεις τις οποίες εμείς δημιουργούμε μεταξύ ανάπτυξης και εκπαίδευσης, μεταξύ απασχόλησης, Κοινωνικού Κράτους και Δημοκρατίας.

Επιπλέον όμως, το 2000 αποτελεί μια χρονιά, κατά την οποία και οι αλλαγές στις εξωτερικές σχέσεις μας θα υποβοηθήσουν την αναπτυξιακή διαδικασία. Οι νέες συνθήκες σταθερότητας και οι προοπτικές στο εξωτερικό περιβάλλον στην περιοχή μας ανοίγουν ένα νέο μεγάλο κεφάλαιο για την πορεία της χώρας.

Δημιουργήθηκαν προϋποθέσεις, οι οποίες εφόσον αξιοποιηθούν σωστά από όλες τις πλευρές θα εξασφαλίσουν ένα κλίμα ομαλότητας, ένα συναίσθημα ασφάλειας και συνθήκες συνεργασίας στην περιοχή. Η σημασία μιας τέτοιας αλλαγής θα είναι πολύ σοβαρή για την οικονομία και τη θέση της χώρας τόσο στην ευρύτερη περιοχή, όσο και συνολικά στην Ευρώπη.

4. Η ασφάλεια της κοινωνίας μας σε συνθήκες παγκοσμιοποίησης

Η Κοινωνική Ασφάλεια αποτελεί τη δεύτερη μεγάλη πολιτική μας επιλογή για την επόμενη δεκαετία. Στην πορεία αυτή δεν ξεχνάμε ότι έχουμε ένα διμέτωπο αγώνα. Το ένα μέτωπο είναι η σύγκλιση, ο μετασχηματισμός, η ανάπτυξη, οι προοπτικές μιας ισχυρής Ελλάδας.

Το δεύτερο μέτωπο είναι το μέτωπο των αδύναμων, εκείνων που πρέπει να βοηθηθούν για να μη μείνουν έξω από τους καρπούς της προόδου. Το κόμμα μας ποτέ δεν ξεχνά αυτή την άλλη Ελλάδα. Τους άνεργους, τους εργαζόμενους που μοχθούν μέσα στην αβεβαιότητα και με χαμηλές αμοιβές, την αγροτική Ελλάδα, ιδιαίτερα τις μειονεκτικές, απόμακρες, ορεινές περιοχές.

Για το λόγο αυτό, η πολιτική μας περιείχε συστηματικά το στοιχείο της αναδιανομής εισοδημάτων και πλούτου προς την κατεύθυνση μιας πιο ισόρροπης και δίκαιης κοινωνίας.

Θεωρούμε ότι η απελευθέρωση των αγορών, η παγκοσμιοποίηση, η παραγωγική αναδιάρθρωση και η

τεχνολογική αλλαγή αποτελούν κινητήριες δυνάμεις της ανάπτυξης. Ταυτόχρονα δημιουργούν κινδύνους και αστάθειες στις κοινωνικές σχέσεις. Οι παραγωγικές και κοινωνικές σχέσεις δεν μπορεί να κλυδωνίζονται περιοδικά από ανεξέλεγκτα στοιχεία και φαινόμενα που ανατρέπουν κεκτημένα, θυσίες, προοπτικές. Που οδηγούν κοινωνικά στρώματα στο αδιέξοδο, στο άγνωστο. Που δημιουργούν αβεβαιότητες για θεμελιακά κοινωνικά δικαιώματα, όπως η απασχόληση, το εισόδημα, η αξιοπρέπεια, η συμμετοχή στη γενική ευημερία.

Ρόλος του Κράτους και της κυβέρνησής μας είναι να κατανοήσει το νέο περιβάλλον και τη δυναμική των πραγμάτων. Να θέσει έγκαιρα τους κανόνες εκείνους που θα διασφαλίζουν τους κοινωνικούς και πολιτικούς στόχους που η δική μας ιδεολογία και πολιτική εκφράζει.

Η ενσωμάτωση σε ένα μεγάλο και σταθερό διεθνή νομισματικό πόλο με σταθερούς κανόνες παιχνιδιού θα εντείνει τη σταθερότητα και την εμπιστοσύνη στην πολιτική διαχείριση της οικονομίας. Το στοιχείο αυτό μπορεί να μην καθαρά οικονομικό, οι οικονομικές του επιπτώσεις όμως είναι εξαιρετικά σημαντικές. Η σταθερότητα και η εμπιστοσύνη στην πορεία της χώρας, την οικονομική και συνολικότερη πολιτική θα αυξηθούν σημαντικά. Ήδη τα τελευταία τέσσερα χρόνια αυτό έχει γίνει. Η κοινωνία θα γνωρίζει ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν ανατροπές είτε για λόγους μικροπολιτικούς, είτε προεκλογικούς, είτε ακόμα και λόγω αδυναμιών κυβερνητικής διαχείρισης ή ειδικών σκοπιμοτήτων. Κι αυτό είναι ένα στοιχείο εξαιρετικά καθοριστικό για την ομαλή και δυναμική αναπτυξιακή πορεία της οικονομίας.

Εμπιστοσύνη και σταθερό κοινωνικό περιβάλλον αποτελούν για μας, για τις αξίες μας αυτοτελείς στόχους για τον Έλληνα πολίτη. Ταυτόχρονα αποτελούν και μείζονες προϋποθέσεις, βασικά εργαλεία για να οικοδομήσουμε στη χώρα μας το αναπτυξιακό και κοινωνικό μοντέλο που οραματιζόμαστε.

Η οικονομική ευημερία είναι για μας άρρηκτα δεμένη με την κοινωνική βεβαιότητα, την εμπιστοσύνη στους θεσμούς, στις σχέσεις. Είναι το στοιχείο που διαφοροποιεί την πολιτική μας τόσο από συντηρητικές, όσο και από ουτοπικές και επίπλαστες επιλογές. Ζητάμε ν' αλλάξουμε την πραγματικότητα, σε πλαίσια εφικτά, στα οποία το στοιχείο της συναίνεσης θα είναι καθοριστικό, στα οποία οι ισχυρές συγκρουσιακές καταστάσεις, - καταστάσεις που μπλοκάρουν την πρόοδο - θα έχουν, ει δυνατόν, μηδενικό βάρος.

Εμπιστοσύνη οικοδομείται όταν ισχύουν σταθεροί κανόνες κοινωνικής αλληλεγγύης, συμμετοχής, όταν υπάρχει εγγύηση του ισχυρού συνόλου για το αδύναμο άτομο, για συλλογικές αξίες και στόχους.

5. Τα πεδία - κλειδιά της πολιτικής μας μάχης

Οι επιλογές αυτές, στο πολιτικό πεδίο μεταφράζονται στις εξής στρατηγικές:

Στρατηγική απασχόλησης, με δημιουργία τόσων νέων θέσεων εργασίας που όχι μόνο να απορροφούν τη νέα προσφορά εργασίας, αλλά και να μειώνουν την ανεργία που υποσκάπτει τα θεμέλια της κοινωνίας μας.

Στρατηγική δημόσιας εκπαίδευσης, με στόχο τη δημιουργία νέων που να μπορούν να ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα της τεχνολογίας και της γνώσης, να οικοδομήσουν με εμπιστοσύνη το μέλλον τους, να αποτρέψουν το φάσμα της μιζέριας, των συγκρούσεων, του στείρου τοπίου που δημιουργεί η οπισθοδρόμηση, η αδυναμία να υποκαταστήσει κανείς το τυχαίο από το οργανωμένο σε ότι αφορά την οικοδόμηση του μέλλοντός του.

Εκπαίδευση, πληροφόρηση-γνώση, ανάπτυξη, τεχνολογικός εκσυγχρονισμός αποτελούν τους άξονες γύρω από τους οποίους θα στηρίζουμε την πολιτική μας για την απασχόληση. Στη νέα αυτή φάση, στην οποία και ο διεθνής ανταγωνισμός γίνεται όλο και πιο έντονος, ο κάθε πολίτης δικαιούται να βρει τη θέση του στην κοινωνική και παραγωγική διαδικασία. Δικαιούται να συμμετέχει στα οφέλη του εκσυγχρονισμού, της προόδου, της ανόδου του βιοτικού επίπεδου. Αν η κοινωνία δεν πετύχει στο στόχο αυτό, κάθε άλλη επιτυχία στην οικονομία θα είναι ελλιπής.

Η μορφή της Δημοκρατίας μας προσδιορίζεται καθοριστικά από την επιτυχία μας στα μέτωπα της απασχόλησης, της εκπαίδευσης, της ανισότητας και του αποκλεισμού.

Στρατηγική κοινωνικής πολιτικής στους χώρους της υγείας, της πρόνοιας, της κοινωνικής ασφάλισης. Ο ισχυρότερος μοχλός της κοινωνικής μας πολιτικής είναι η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισμός της οικονομίας μας και του δημόσιου τομέα. Οι αλλαγές αυτές δημιουργούν πλεονάσματα ή εξοικονομούν πόρους που στηρίζουν την κοινωνική πολιτική.

Το γενικό πολιτικό πλαίσιο

- Το 2000 είναι ένα πραγματικό ορόσημο για την Ελλάδα. Συμβολίζει την Ελλάδα που πετυχαίνει τους στόχους της, την ισχυρή και ισότιμη Ελλάδα που εντάχθηκε στον σκληρό πυρήνα του Ευρωπαϊκού γίγνεσθαι, της ONE, μ' ό,τι αυτό σημαίνει για κάθε Έλληνα και κάθε Ελληνίδα αλλά και για την εθνική οικονομία συνολικά.

Η μετά ONE
εποχή

Το τρίπτυχο «σταθεροποίηση – ανάπτυξη – κοινωνική προστασία» που συνόψισε την στρατηγική της περιόδου 1993 – 2000 οδήγησε σε ένα μεγάλο επίτευγμα. Την ένταξη στην ONE χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς, με αύξηση των κοινωνικών δαπανών, με επέκταση του κοινωνικού κράτους, με πλήρη αξιοποίηση των πόρων του Β' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.

Τώρα, το 2000 σηματοδοτεί την έναρξη της μετά ONE εποχής, μιας εποχής νέων προκλήσεων, νέων ευκαιριών, νέων δυνατοτήτων.

Η Ελλάδα της νέας αυτής εποχής είναι η Ελλάδα της ανάπτυξης, της κοινωνικής αλληλεγγύης, της απασχόλησης.

Για πρώτη ίσως φορά το παρόν προβάλλεται τόσο έντονα στο μέλλον. Το ΠΑΣΟΚ οργανώνει και σχεδιάζει το μέλλον αυτό πατώντας γερά στο έργο του, αλλά και στις ιδέες, τις αρχές και τις αξίες που μας εμπνέουν: Τη Δημοκρατία, τις πολιτικές ελευθερίες και το κράτος δικαίου, την κοινωνική αλληλεγγύη και συνοχή, την πλήρη απασχόληση.

Στόχος μας και σύνθημά μας είναι το δίπτυχο: Πρώτα η Ελλάδα – Πρώτα ο Πολίτης.

- Η περίοδος 2000 – 2004 ανοίγει τις πύλες του επόμενου αιώνα:
 - Η Ελλάδα αρχίζει την πορεία της μέσα στην ONE

Ευκαιρίες

και

Προκλήσεις

- Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2004 και η Πολιτιστική Ολυμπιάδα δίνουν ρυθμό, τόνο και συγκεκριμένο ορίζοντα στις προσπάθειές μας.
 - Τα 15,7 τρις. του Γ΄ ΚΠΣ προσφέρουν την ευκαιρία αλλά και την πρόκληση για την ολοκλήρωση των υποδομών.
 - Τα 45 τρις. του εθνικού κοινωνικού προϋπολογισμού διασφαλίζουν τη συγκρότηση ισχυρών κοινωνικών δικτύων αλληλεγγύης και συνοχής.
- Τα 9 τρις. για την χρηματοδότηση της ελληνικής Γεωργίας επιτρέπουν την αναδιάρθρωση και τη στροφή της σε πολιτικές ποιότητας ώστε τα ελληνικά αγροτικά προϊόντα να γίνουν ανταγωνιστικά σε διεθνές επίπεδο και το αγροτικό εισόδημα να εξασφαλίσει ένα βελτιωμένο επίπεδο ζωής στην ύπαιθρο.

Εκπαίδευση και
Απασχόληση οι
μεγάλες
προτεραιότητες

- Η ισχυρή και ισότιμη Ελλάδα είναι έτοιμη να κινηθεί μέσα στο νέο διεθνές περιβάλλον, να ζήσει στην εποχή της κοινωνίας της πληροφορίας και της ψηφιακής οικονομίας της γνώσης. Είναι έτοιμη να διαχειριστεί το πιο κρίσιμο και σημαντικό κεφάλαιο που υπάρχει, το κεφάλαιο της γνώσης και της καινοτομίας, το «νοητικό κεφάλαιο».

Δύο είναι οι μεγάλες προτεραιότητες της νέας αυτής εποχής: η εκπαίδευση και η απασχόληση.

ατηγική
ικής
αγωνιστικότητας

- Η ισχυρή και ισότιμη Ελλάδα οφείλει και μπορεί να συγκροτήσει μια στρατηγική Εθνικής ανταγωνιστικότητας. Μία στρατηγική ανάδειξης των ανταγωνιστικών μας πλεονεκτημάτων σ' όλους τους δυνατούς τομείς. Τομείς «συμβατικούς» όπως η γεωργία, ο τουρισμός, το πολιτιστικό μας κεφάλαιο, η βιομηχανία, οι υπηρεσίες. Αλλά και τομείς που αναδεικνύει η κοινωνία της πληροφορίας, οι τηλεπικοινωνίες, τα ενεργειακά δίκτυα.

Κοινός παρανομαστής όλων αυτών των δυνατοτήτων είναι η ποιότητα και η καινοτομία ως μέθοδος οργάνωσης της παραγωγής.

Μέσα στη νέα αυτή εποχή, η Ελλάδα ξεκινά από την καλύτερη δυνατή αφετηρία και ανταγωνίζεται με ίσους όρους.

Ολοκληρωμένο
και λειτουργικό
κοινωνικό
κράτος

- Αυτή η πολιτική εθνικής ανταγωνιστικότητας αφορά το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, την «ακέραιη κοινωνία» των τριών τρίτων και όχι των δύο τρίτων.

Το νέο μοντέλο ανάπτυξης στην Ελλάδα του 21^{ου} αιώνα βαδίζει παράλληλα και ταυτόχρονα με το ολοκληρωμένο, λειτουργικό και κοινωνικό κράτος που αξιοποιεί και κατανέμει δίκαια το κοινωνικό πλεόνασμα, ένα κοινωνικό κράτος που σχηματίζει ένα Δίκτυο Ασφάλειας για κάθε Έλληνα και κάθε Ελληνίδα, ένα Κοινωνικό Κράτος που δείχνει το ενδιαφέρον και τη μέριμνα του, ατομικά και εξατομικευμένα για κάθε πολίτη.

Κράτος στην
υπηρεσία του πολίτη

- Η τετραετία 2000 – 2004 είναι και η τετραετία της αναθεώρησης του Συντάγματος. Ανοίγει έτσι η ιστορική δυνατότητα να διαμορφωθεί στο επίπεδο του ίδιου του Συντάγματος το κράτος του 21^{ου} αιώνα. Ένα λειτουργικό κράτος στην υπηρεσία του πολίτη. Ένα σύγχρονο κράτος δικαίου που σέβεται και θωρακίζει τον πολίτη. Ένα σύνταγμα που ανανεώνει το κοινοβουλευτικό σύστημα και το δημόσιο βίο, που περιβάλλει με νέες εγγυήσεις διαφάνειας την κοινωνία των πολιτών. Ένα σύνταγμα που εδραιώνει τις προοδευτικές αρχές στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται.

Για το ΠΑΣΟΚ η αναθεώρηση του Συντάγματος είναι η υπέρτατη στιγμή ιστορικής και πολιτικής ευθύνης. Στόχος μας είναι να επιτευχθεί μια ευρεία αλλά και

συναινετική αναθεώρηση. Πρότασή μας προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης είναι – και στη επόμενη Βουλή – η σύναψη μίας συνταγματικής συμφωνίας που να εκφράζει όλους τους Έλληνες και όλες τις Ελληνίδες.

- Αυτή η Ελλάδα, η ισχυρή και ισότιμη Ελλάδα, είναι ταυτόχρονα και η Ελλάδα της Ειρήνης, της σταθερότητας, της συνεργασίας των λαών, της ανασυγκρότησης των Βαλκανίων.
Μια Ελλάδα με διεθνές κύρος που υπερασπίζεται τα κυριαρχικά της δικαιώματα, μετέχει ισότιμα στο Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι, αξιοποιεί όλες τις περιφερειακές της δυνατότητες.

· Η Ελλάδα του νέου αιώνα είναι μία Ελλάδα που διασφαλίζει <u>διαρκώς ευκαιρίες για όλους</u> . Ευκαιρίες στην εκπαίδευση, στην απασχόληση, στην επιχειρηματικότητα, στην κοινωνική φροντίδα.
· Μία Ελλάδα που απαιτεί και προϋποθέτει τη συμμετοχή, τη συνεργασία και την <u>κοινή δράση όλων μας</u> .
· Μία Ελλάδα που στηρίζει, ενισχύει και <u>προστατεύει όλους εκείνους που έχουν ανάγκη</u> .
· Πρώτα η Ελλάδα!

- Το ΠΑΣΟΚ βαδίζει στις εκλογές την 9^η Απριλίου του 2000 με βάση το έργο του, τα πεπραγμένα του, τον πλούσιο απολογισμό του.
- Το ΠΑΣΟΚ βαδίζει στις εκλογές την 9^η Απριλίου οργανώνοντας το μέλλον. Με νέες ιδέες, νέες προτάσεις, με ένα συγκροτημένο και υπεύθυνο σχέδιο για την χώρα, όλες τις περιφέρειες, όλους τους τομείς της οικονομίας, όλους τους χώρους κοινωνικής δράσης.

Πρώτα η Ελλάδα
-
Πρώτα ο Πολίτης

- Το Κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για την περίοδο 2000 – 2004 είναι ένα

συμβόλαιο με το μέλλον. Ένα συμβόλαιο που συνάπτουν όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες χωρίς καμία εξαίρεση.

- Το ΠΑΣΟΚ μάχεται για το γενικό συμφέρον του Ελληνικού λαού με τρόπο δίκαιο και ισορροπημένο. Μόνο έτσι το γενικό συμφέρον γίνεται η σύνθεση του ατομικού συμφέροντος, των προσωπικών αναγκών και των προσδοκιών κάθε πολίτη.
- Πρώτα η Ελλάδα – Πρώτα ο Πολίτης.