



ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ

ΧΑΡΙΔ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 50
106 80 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛΕΦ. 36 09 831-7
FAX: 36 06 958

Παρασκευή
2 Ιουνίου 2001

Αθήνα, 2 Ιουνίου 2001

ΑΠΟΦΑΣΗ Της Ειδικής Συνόδου της Κ.Ε

**Θέμα : Το Κοινωνικό Κράτος
Και η μεταρρύθμιση του
Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης**

1. Είμαστε πάντοτε προσηλωμένοι στις διαχρονικές αρχές και αξίες για μια κοινωνία με δικαιοσύνη και αλληλεγγύη που σηματοδοτούν τη φυσιογνωμία και τη στρατηγική της προοδευτικής μας παράταξης και μας συνοδεύουν σε όλη την ιστορική μας διαδρομή Στόχος μας ήταν, είναι και θα είναι πάντοτε η ασφάλεια και η ευημερία των πολιτών, η αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής τους σε μια κοινωνία ανοικτών ευκαιριών και οριζόντων. Γιατί πιστεύουμε ότι στη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα εκείνο που αληθινά δικαιούται και προσδοκά ο πολίτης είναι μια καλύτερη και πιο αξιοβίωτη καθημερινότητα με λιγότερους κινδύνους και περιορισμούς, με μεγαλύτερη ελευθερία και περισσότερες εγγυήσεις κατοχύρωσης και ασφάλειας. Ο στόχος της δικαιότερης κατανομής των καρπών της προόδου και της ευημερίας, κατά συνέπεια, δεν είναι ένα συμπληρωματικό στοιχείο της πολιτικής μας, αλλά συνιστά τη διακριτή μας στρατηγική ως σύγχρονου σοσιαλιστικού κόμματος από τη συντηρητική παράταξη με όποια μορφή κι αν εμφανίζεται αυτή.
2. Στην κατεύθυνση αυτή πολύτιμη παρακαταθήκη έχουμε το ιστορικό και δημιουργικό μας έργο στο χώρο της κοινωνικής πολιτικής και της κοινωνικής προστασίας. Ας προσπαθήσουμε να φανταστούμε πως θα ήταν η Ελλάδα :
 - ~ χωρίς Εθνικό Σύστημα Υγείας
 - ~ χωρίς στοιχειώδεις συντάξεις και προνοιακές πολιτικές
 - ~ χωρίς ανάπλαση του κοινωνικού ιστού σε όλη τη χώρα και προπαντός στην ύπαιθρο
 - ~ χωρίς θεσμούς κοινωνικής φροντίδας

~ χωρίς έμπρακτη αλληλεγγύη στους μη προνομιούχους έλληνες.
Εμείς δημιουργήσαμε για πρώτη φορά στη χώρα Κράτος Πρόνοιας με υστέρηση ολόκληρων δεκαετιών.

Ακόμη και στην πιο πρόσφατη περίοδο, που οι διεθνείς και ευρωπαϊκές εξελίξεις μας επέβαλαν την ανάγκη να καλύψουμε την απόσταση που μας χώριζε από τις αναπτυγμένες χώρες για να επιβιώσουμε στον κόσμο του ανταγωνισμού, ποτέ δεν υποστείλαμε τη σημαία, δεν χάσαμε την κοινωνική μας ευαισθησία. Προσπαθήσαμε πάντοτε να εξαντλούμε όλες τις δυνατότητες, όχι πάντα χωρίς λάθη ή παραλείψεις, για να αυξήσουμε την κοινωνική προστασία.

Για να φτάσουμε σήμερα εδώ, με τη χώρα να εισέρχεται στη νέα εποχή με σταθερό βιηματισμό και την κοινωνία μας να είναι πια σε θέση να παράγει το αναπτυξιακό και οικονομικό εκείνο πλεόνασμα που μπορεί να διασφαλίσει τη συγκρότηση του κοινωνικού κράτους σε ευρύτερη βάση, με ταχύτερους ρυθμούς και δικαιότερους τρόπους.

3. Γι' αυτό ακριβώς από την πρώτη στιγμή θέσαμε για την πρώτη τετραετία μετά την ιστορική ένταξη της χώρας στην ONE ως πρωταρχική και κατεπείγουσα προτεραιότητα **να οικοδομήσουμε το σύγχρονο Κοινωνικό Κράτος σε μια κοινωνία ισχυρή με συνοχή και αλληλεγγύη.**

Στο σύγχρονο Κοινωνικό Κράτος συμπεριλαμβάνονται :

- ~ Η αντιμετώπιση της ανεργίας και η αύξηση της απασχόλησης
- ~ Η αναδιανομή του εισοδήματος υπέρ των ασθενέστερων τάξεων
- ~ Η ανακατανομή του πλούτου υπέρ των φτωχότερων περιοχών
- ~ Το σύγχρονο και αποτελεσματικό σύστημα δημόσιας υγείας
- ~ Η κοινωνική ασφάλιση της υγείας και της εργασίας
- ~ Η πολιτική υπέρ των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού
- ~ Η αναβάθμιση των ανθρωπίνων πόρων.

Θεμέλιο του σύγχρονου Κοινωνικού Κράτους είναι μια δυναμική και αυτοτροφοδοτούμενη ανάπτυξη με ισχυρή και ανταγωνιστική οικονομία που δίνει ευκαιρίες και εφόδια σε όλους τους πολίτες.

Το μέσο και η προϋπόθεση που οδηγεί στο σύγχρονο Κοινωνικό Κράτος είναι μια κοινωνική πολιτική σταθερά προσανατολισμένη στη δικαιότερη διανομή του πλεονάσματος, στη δικαιότερη και αναλογικότερη κατανομή της ευημερίας.

Κι αυτό με τη σειρά του προϋποθέτει μια κοινωνική πολιτική με σταθερή αύξηση των συντάξεων, των μισθών και των ημερομισθίων, τη θεσμοθέτηση αποτελεσματικού δικτύου προστασίας των κοινωνικά αποκλεισμένων και των ανέργων και κοινωνικά δίκαιο φορολογικό σύστημα. Πολιτική μας, τέλος, είναι η προϊόντα μείωση του χρόνου εργασίας να γίνεται χωρίς μείωση του εισοδήματος με συμπίεση του μη μισθολογικού κόστους. Επαναβεβαιώνουμε γι' αυτό ότι το 35ώρο αποτελεί στόχο και επιλογή στην οποία πρέπει να μεταβούμε σταδιακά και να βρούμε τους αξιόπιστους και αποτελεσματικούς τρόπους γι' αυτό.

4. Οι πολιτικές επιλογές που υπηρετούν αυτό το στόχο και που πηγάζουν από τις προεκλογικές και προγραμματικές μας δεσμεύσεις είναι διακριτές, έχουν όνομα :

- ✓ **Εισοδηματική Πολιτική** για τους εργαζόμενους και συνταξιούχους που διανέμει σταθερά την παραγωγικότητα σε όλους
- ✓ **Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Απασχόληση** και ενεργητικές πολιτικές αντιμετώπισης της ανεργίας και των διακρίσεων στην αγορά εργασίας.
- ✓ **Εθνικό Σχέδιο Κοινωνικής Αλληλεγγύης** για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.
- ✓ **Μεταρρύθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας.**
- ✓ **Ισόρροπη Περιφερειακή Ανάπτυξη** με γενναία αποκέντρωση πόρων και ειδικές πολιτικές στις ορεινές και τις νησιωτικές περιοχές.
- ✓ **Πολιτική Κοινωνικής Ενσωμάτωσης** των οικονομικών μεταναστών.
- ✓ **Ισχυρή και επείγουσα επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό**, μέσω της παιδείας, της κατάρτισης, της επιμόρφωσης κυρίως στη νέα γενιά.
- ✓ **Μεταρρύθμιση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης** σε συνθήκες κοινωνικής δικαιοσύνης και αλληλεγγύης.
- ✓ **Βασικές υποδομές** που ενισχύουν την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.
- ✓ **Συνεχής αύξηση των πόρων που στηρίζουν κοινωνικές πολιτικές** όπως το ΕΚΑΣ, άλλα επιδόματα, φορολογικές απαλλαγές, τις αγροτικές συντάξεις κ.α
- ✓ **Μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος** για να ενισχυθεί η ανάπτυξη και η κοινωνική δικαιοσύνη.

Οι πόροι που διατίθενται για τις πολιτικές μας είναι πρωτοφανείς στην ιστορία του τόπου και είναι πέρα από τις μόνιμες επιλογές που αφορούν την προστασία και την αύξηση των πραγματικών εισοδημάτων, την φορολογική δικαιοσύνη, τη μείωση των επιτοκίων, την ενίσχυση των παραγωγικών τομέων, την ανάπτυξη της υπαίθρου, τη θέσπιση κινήτρων για επενδύσεις.

Το συνολικό κοινωνικό πακέτο της τετραετίας οδηγεί σε πραγματική αναδιανομή, αύξηση της απασχόλησης, κοινωνική προστασία και αναβάθμιση της ποιότητας ζωής.

Οι αριθμοί μιλούν μόνοι τους. Έχουν αντίκρισμα αλήθειας γιατί συνδέονται με την εξέλιξη και τις προοπτικές της ζωής των πολιτών. Συνδέονται με τους όρους προστασίας και διασφάλισης συγκεκριμένων κοινωνικών δυνάμεων. Συνδέονται με τις προοπτικές μιας προοδευτικής Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

- 5.** Απέναντι στην προοδευτική στρατηγική της συγκρότησης του σύγχρονου Κοινωνικού Κράτους που έχει έντονο και οριθμητικό το χρώμα της κοινωνικής δικαιοσύνης, **βρίσκεται πάντοτε η νεοφιλελεύθερη αντίληψη και πρακτική**.

Η Ν.Δ, ο πιο αυθεντικός εκφραστής αυτής της αντίληψης στον τόπο μας αντιπαραθέτει άρνηση, μηδενισμό και υποκρισία.

Αρνείται συστηματικά κάθε πρόταση, κάθε λύση, κάθε προοπτική στο όνομα μιας «αντιπολίτευσης για την αντιπολίτευση» πλειοδοτώντας σε υποσχέσεις που έχουν το χαρακτήρα «επιταγών χωρίς αντίκρισμα».

Μηδενίζει κάθε προσπάθεια που μπορεί να οδηγήσει τα πράγματα μπροστά ενώ η ίδια ούτε επεξεργάζεται, ούτε προτείνει, ούτε δεσμεύεται σε πολιτικές πέρα από γενικόλογες διακηρύξεις.

Υποκρύπτει τις πραγματικές προθέσεις των νεοφιλελεύθερων συνταγών και της κοινωνικής αναλγησίας προβάλλοντας υποκριτικά ένα λαϊκίστικο προσωπείο σε άμεση αντίθεση με τις κεντρικές πολιτικές της επιλογές και αυτή καθ' αυτή την ιδεολογία της. Αυτή που βλέπει ως μονόδρομο την κατάργηση και ιδιωτικοποίηση όλων των κοινωνικών παροχών με τη λογική της ανταποδοτικότητας και της χωρίς όρους και όρια κερδοφορίας. Αυτή που αποδομεί και υπονομεύει το κοινωνικό κράτος. Αυτή που διασφαλίζει τη μεγαλύτερη, ταχύτερη και ευκολότερη κερδοσκοπική δραστηριότητα ιδιωτικών επιχειρήσεων στο χώρο του κοινωνικού κράτους.

Η διασάφηση και οριθέτηση των δύο διαφορετικών γραμμών και πολιτικών είναι αναγκαία προϋπόθεση για την ουσιαστική συνειδητοποίηση και ανάδειξη των προβλημάτων, για τον ορθό προσανατολισμό των κοινωνικών δυνάμεων, για την πραγματική συστράτευση στην προοδευτική στρατηγική. Σήμερα μπορούμε και πρέπει να σηκώσουμε ξανά την ίδια σημαία της κοινωνικής μας ευαισθησίας και πολιτικής και να δώσουμε τη μάχη για ότι ενώνει το λαό και αναβαθμίζει τη ζωή του.

- 6.** Η μεταρρύθμιση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης αποτελεί για μας κορυφαίο ζήτημα τόσο για τους όρους και τις προϋποθέσεις που διασφαλίζουν την κοινωνική δικαιοσύνη και συνοχή όσο και για την ίδια την αλληλεγγύη των γενεών. **Το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης πέρα από την ανάγκη να είναι βιώσιμο, ανταποδοτικό και σύγχρονο αποτελεί βασικό στυλοβάτη του σύγχρονου κοινωνικού κράτους. Είναι όργανο κοινωνικής δικαιοσύνης.**

Οφείλει κατά συνέπεια να είναι **αναδιανεμητικό**. Εμείς αρνούμαστε κάθε ιδέα ιδιωτικοποίησης και άκριτης αποδοχής των κανόνων της αγοράς. Γι' αυτό πιστεύουμε στο δημόσιο χαρακτήρα του συστήματος, σε ένα Κράτος που εγγυάται τις συντάξεις και το δίκτυο κοινωνικής προστασίας, σε μια πολιτεία που ρυθμίζει τις διαδικασίες της δικαιοτερης κατανομής των βαρών και της απολαβής των ωφελημάτων από την εργασία των πολιτών της.

Πρέπει όμως επίσης να δούμε όλες τις ευκαιρίες που ανοίγονται σήμερα παντού και επιτρέπουν νέους αποτελεσματικότερους τρόπους διαχείρισης των πόρων των

ταμείων και των αποταμιεύσεων των ασφαλισμένων. Να συζητήσουμε για τις νέες δυνατότητες κάλυψης των αναγκών του ασφαλιστικού συστήματος.

7. Στο ερώτημα γιατί τώρα η μεταρρύθμιση αφού για μια δεκαετία είναι διασφαλισμένη η πορεία του συστήματος η απάντηση είναι απλή και καθαρή: Γιατί χωρίς συνθήκες εμπιστοσύνης και ασφάλειας στους εργαζομένους για το μέλλον, μέσα σε σενάρια αβεβαιότητας και ανησυχίας, δεν μπορεί να διασφαλιστεί η ευρύτερη αναπτυξιακή μας πορεία και η κοινωνική συνοχή. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε να μετατραπεί η σημερινή δυσμενής δημογραφική εξέλιξη σε κατάρρευση αύριο του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης. Γιατί αν αφήσουμε το θέμα ανοικτό, θα αναπτυχθούν αρνητικές επιπτώσεις στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας και αυτό με τη σειρά του θα επηρεάσει αρνητικά την παραγωγή, τα εισοδήματα, την απασχόληση, την ανεργία και το ύψος των συντάξεων.

Πρέπει να αναδείξουμε το πρόβλημα σε όλες τις όψεις και στις πραγματικές του διαστάσεις :

- ✓ Η ροή και η εκροή πόρων προς και από το σύστημα γίνεται συνεχώς δυσμενέστερη με αποτέλεσμα το σταδιακά αυξανόμενο σημερινό έλλειμμα να μην είναι αντιμετωπίσιμο για μετά το 2012 περίπου.
- ✓ Πολλά ασφαλιστικά ταμεία δεν είναι βιώσιμα ενώ ο κατακερματισμός του συστήματος και το φαινόμενο των πολλαπλών συντάξεων δεν επιτρέπουν μια ορθολογική διαχείριση και παραγωγική αξιοποίηση των πόρων ούτε την βελτίωση της ποιότητας υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους.
- ✓ Είναι εμφανής η έλλειψη αναλογικότητας και δικαιοσύνης στο εσωτερικό του συστήματος με αποτέλεσμα να διευρύνονται οι κοινωνικές ανισότητες.
- ✓ Μη ξεχνάμε και τα τεράστια προβλήματα που προκάλεσε η για τρεις δεκαετίες προβληματική διαχείριση των αποθεματικών των ταμείων.

Πρέπει να σημειώσουμε ότι η ανάγκη της μεταρρύθμισης αποτελεί κοινό ευρωπαϊκό πρόβλημα, συνδέεται με τις εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και συμπεριλαμβάνεται στο περίγραμμα των βασικών διαρθρωτικών αλλαγών. Περίγραμμα που προσδιορίζει την ανάγκη της βιωσιμότητας, της ανταποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας. Όμως είναι εθνική καθαρά υπόθεση το πώς κάθε κυβέρνηση θα διαμορφώσει τη δική της πρόταση που να ανταποκρίνεται στις ιδιαιτερότητες της κάθε χώρας. Πολλές χώρες πέτυχαν αξιόλογα αποτέλεσματα μέσα από διαδικασίες εποικοδομητικού διαλόγου. Η εμπειρία αυτή είναι χρήσιμη και για μας, και είναι

8. Είναι φανερό ότι η όποια τελική κατάληξη της μεταρρύθμισης τους συστήματος **απαιτεί την ευρύτερη δυνατή συναίνεση στη διαμόρφωση και την ψήφιση της αλλά κυρίως στην εφαρμογή της**. Οι πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις, κόμματα και συνδικάτα, παραγωγικοί και κοινωνικοί φορείς, η ίδια η κοινωνία, να συμβάλλουν με την υπεύθυνη στάση και πρότασή τους για να αντιμετωπιστεί αυτό το βαθύτατα κοινωνικό, οικονομικό και θεσμικό ζήτημα.

Εμείς, ως Κυβέρνηση, ανοίξαμε το θέμα, δημοσιοποιήσαμε τη μελέτη, τις προτεινόμενες λύσεις και με αναφορά σε μέτρα που θα μπορούσαν να αποτελέσουν αφετηρία διαλόγου. Τις προτάσεις αυτές κι αφού τόσο στην Κυβέρνηση όσο και στο Κίνημα έγιναν πολύ ουσιαστικές και γόνιμες συζητήσεις και αντιπαραθέσεις τις αποσύραμε με δική μας πρωτοβουλία. Κι αυτό γιατί θέλουμε να προχωρήσουμε στη μεταρρύθμιση μαζί με την Κοινωνία σε κλίμα συνεννόησης και δημιουργικού διαλόγου.

Προσκαλούμε τους εκπροσώπους των εργαζομένων και τους κοινωνικούς φορείς **σ' ένα διάλογο από μηδενική βάση, χωρίς προαπαιτούμενα και υπεκφυγές**. Είμαστε ανοιχτοί σε όλες τις προτάσεις που υπεύθυνα κατατίθενται. Ο χρόνος του διαλόγου θα είναι επαρκής έτσι ώστε να διασφαλίζεται η νηφάλια και εποικοδομητική παράθεση όλων των απόψεων. Με θέληση να συμφωνήσουμε βήμα με βήμα και να νομοθετήσουμε ξεκινώντας από την συναντίληψη για τη σημερινή πραγματικότητα, την ανάδειξη των διαστάσεων του προβλήματος και την αντιμετώπιση των επιμέρους πλευρών του. Να αποκτήσουμε κοινή βάση για τα δεδομένα του προβλήματος, το ρόλο του δημογραφικού, την επίδραση της μετανάστευσης, της απασχόλησης και άλλων παραγόντων.

Γνωρίζουμε καλά ότι αυτός ο δρόμος δεν είναι εύκολος. Πέρα από τις συνδικαλιστικές διεκδικήσεις τις θεμιτές και δίκαιες **σ' ένα βαθμό υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις αλλά και αντίρροπες κοινωνικές δυνάμεις που συστηματικά θα προβάλλουν εμπόδια**.

Εμείς έχουμε χρέος να προχωρήσουμε αποφασιστικά με εμπιστοσύνη στο προοδευτικό πλαίσιο των στόχων μας, να ενημερώνουμε κάθε στιγμή την κοινωνία, να εξαντλούμε όλες τις δυνατότητες διαλόγου.

Η εξέλιξη των τελευταίων εβδομάδων δείχνει καθαρά ότι το ΠΑΣΟΚ διαθέτει την εσωτερική δυναμική να συνθέτει στην προοδευτική κατεύθυνση τις διαφορετικές απόψεις και να εγγυηθεί την πορεία προς τη μεταρρύθμιση. Πάνω στο πλαίσιο που συμφωνήσαμε στο Ε.Γ θέλουμε να ανασυντάξουμε το μέτωπο των κοινωνικών δυνάμεων, να ανοίξουμε δρόμους στο διάλογο, να διαμορφώσουμε θετική γνώμη στην κοινωνία. Γιατί μεταρρύθμιση που δεν ακουμπά σε συνειδητοποιημένους και ενεργούς πολίτες μπορεί να αποδειχθεί «άσκηση επί χάρτου».

9. Οι βασικές θέσεις τις οποίες θα στηρίζουμε ως το επιθυμητό για μας πλαίσιο αρχών και στόχων στο πλαίσιο ενός εθνικού κοινωνικού διαλόγου είναι οι ακόλουθες :

- I. Η κοινωνική ασφάλιση είναι δημόσια, καθολική και υποχρεωτική για όλους τους έλληνες εργαζόμενους και τους νόμιμα εγκατεστημένους μετανάστες. Το κράτος εγγυάται με την πολιτική του τις συντάξεις. Η μεταρρύθμιση εξελίσσεται μέσα σε ένα περιβάλλον οικονομικής σταθερότητας και ταχύρυθμης ανάπτυξης που διασφαλίζει και τη διαρκή διεύρυνση της κοινωνικής προστασίας. Η μεταρρύθμιση επιτρέπει ταυτόχρονα μια ισχυρή και πιο στέρεη ανάπτυξη, μια ενισχυμένη παραγωγική δράση και ένα αυξημένο κοινωνικό πλεόνασμα που πρέπει να κατανέμεται δικαιότερα, ψηλότερους μισθούς και συντάξεις, μεγαλύτερη κοινωνική ευημερία.

- II.** Σ' αυτό το περιβάλλον, η πάταξη της παραοικονομίας και της μαύρης εργασίας, η δημογραφική ανάκαμψη, η κοινωνική ασφάλιση των μεταναστών, η μείωση της ανεργίας επιβάλλουν μόνιμες και αναπτυσσόμενες πολιτικές και μέτρα που τροφοδοτούν όχι μόνο την κοινωνική συνοχή αλλά και τη βιωσιμότητα του συστήματος.
- III.** Διασφαλίζεται ο δημόσιος και κοινωνικός χαρακτήρας του συστήματος. Το κράτος εξασφαλίζει με την πολιτική του τους αναγκαίους πρόσθετους πόρους για τη χρηματοδότησή του. Το κράτος στο πλαίσιο της τριμερούς χρηματοδότησης ή και άλλων μορφών χρηματοδοτικής στήριξης διασφαλίζει και ενισχύει τον αναδιανεμητικό και κοινωνικό χαρακτήρα του ασφαλιστικού συστήματος. Στις τελικές νομοθετικές ρυθμίσεις θα υπάρχουν συγκεκριμένες και δεσμευτικές αναφορές στη χρηματοδότηση και τις πηγές της.
- IV.** Μέσα από τη διαδικασία του διαλόγου προσδοκούμε να προχωρήσουμε στην ενοποίηση και αναδιάρθρωση των ταμείων που θα καταστήσουν το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης ορθολογικό, δίκαιο, βιώσιμο, σύγχρονο και εξυπηρετικό προς τον πολίτη. Η μεταρρύθμιση δίνει τη δυνατότητα να προσφέρουμε νέες και ποιοτικές υπηρεσίες στους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους.
- V.** Με βάση το κριτήριο της κοινωνικής δικαιοσύνης εγγυόμαστε τα σημερινά κατώτατα όρια των συντάξεων για όλους τους εργαζόμενους. Στηρίζουμε και ενισχύουμε σταδιακά τις κατώτερες και κατώτατες συντάξεις και γενικότερα το σύστημα των συντάξεων. Ταυτόχρονα αποκαθιστούμε στο εσωτερικό του συστήματος αναλογικότερες και δικαιότερες ισορροπίες καταργώντας τους κοινωνικά άδικους και άνισους όρους συνταξιοδότησης όπου υπάρχουν. Στο πλαίσιο αυτό θέλουμε να διασφαλίσουμε :
- ~ την αναλογικότερη ισορροπία εισροών και εκροών στο σύστημα
 - ~ την διάφανη, αποδοτική και αποτελεσματική χρήση των αποθεματικών και της περιουσίας των ταμείων.
 - ~ την αποφασιστική αντιμετώπιση των φαινομένων κακοδιοίκησης
 - ~ την πάταξη της εισφοροδιαφυγής
- VI.** Στο πλαίσιο του κοινωνικού διαλόγου θα πρέπει να αντιμετωπιστούν η 35ετία και τα όρια ηλικίας στην συνταξιοδότηση με γνώμονα τόσο τα ώριμα δικαιώματα των ασφαλισμένων όσο και τη δικαιότερη αξιολόγηση του περιεχομένου και των όρων της εργασίας. Ο διάλογος αφορά και τη θέση της γυναίκας στην ανάπτυξη και την αγορά εργασίας σε συνδυασμό με το δημογραφικό πρόβλημα
- VII.** Διασφαλίζεται εύλογο μεταβατικό διάστημα για να νιώσουν ασφάλεια όσοι τώρα και τα επόμενα χρόνια κατοχυρώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα.
- VIII.** Κατηγορηματικά επισημαίνεται ότι οι όποιες αλλαγές στο ασφαλιστικό :
- 1) Δεν αφορούν τους σημερινούς συνταξιούχους
 - 2) Τους δικαιούχους κατώτατων συντάξεων
 - 3) Τους ασφαλισμένους του ΟΓΑ
- Εμείς σε κάθε περίπτωση εγγυόμαστε την καταβολή και απόδοση των συντάξεων όλων των ταμείων για όλα τα επόμενα χρόνια

10. Με την απόφασή μας αυτή θέλουμε να δώσουμε τέλος σε κάθε ερμηνεία που επιχειρεί να θέσει σε αμφισβήτηση την καθοριστική συμβολή της παράταξής μας στην οικοδόμηση του κοινωνικού κεκτημένου στη χώρα μας. Θέλουμε να αναδείξουμε μια νέα σχέση αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης με το σύνολο των ελλήνων εργαζομένων και των φορέων τους. Θέλουμε να επιβεβαιώσουμε την απόφασή μας να δώσουμε λύση σε ένα πρόβλημα ζωής και ασφάλειας που αφορά σχεδόν όλους τους Έλληνες με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης και αλληλεγγύης.

Έχουμε πίστη στη δύναμη των ιδεών και της δημιουργικής μας πράξης αλλά και εμπιστοσύνη στην δύναμη των κοινωνικών δυνάμεων να οικοδομήσουμε μαζί ένα Κοινωνικό Κράτος που ανταποκρίνεται στους διαχρονικούς στόχους και τις αμετάθετες αξίες μας.