

# Η μεγάλη απάτη με τις αναδασώσεις

**Τ**α στοιχεία που συνέλεξε η «Ε» για το καθεστώς τριών επικρατειών αναδασώσεις καμένων σικάν εκτάσεων κατά την τελευταία 15ετία είναι συγκλονικά και αιχμηρά δείχνουν τη μεγαλύτερη απάτη του ελληνικού λα-

οίτου. Δε και απάντηση ως υπουργός της κυβέρνησης Σημίτη που εμφανίστηκε για να ισχυριστεί πως δεν άρχουν πολιτικές ευθύνες για τη τέρσασια καταστροφή που συνέβησε τις τελευταίες ημέρες.

Ποιοι είναι οι υπεύθυνοι; Ορίστε: εννέα εκατομμύρια δέματα δασικής έκτασης παραβλήθηκαν στις πυρκαγιές από 1982 μέχρι σήμερα. Από αυτά αρμόδιες υπηρεσίες του κρατικού μηχανισμού καθάρωσαν αναδασώσεων μόνο 1.013.024 δέματα!

Δεχτούμε ως ακριβή (παρ' αμφισβητείται εντόμως) την αξία ότι ένα αρκετά μεγάλο μέρος των καμένων εκτάσεων αναδασώθηκαν με τη βοήθεια της φυσικής αδιάσωσης, γίνεται εύκολα αληθινό ότι τα προγράμματα αναδασώσεων δεν καλύπτουν παρά ένα πολύ μικρό μέρος των κα-

τεστραμμένων δασών. Όσο λοιπόν κι αν ορισμένοι υπουργοί διατείνονται πως δεν έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια αποκατακαταρτημοί καμένων δασικών εκτάσεων, οι αριθμοί τους διαψεύδουν. Τους διαψεύδει όμως πρωτίστως η ίδια η εικόνα των περιοχών τις οποίες έπληξαν οι πυρκαγιές.

Θα έπρεπε να κατοικούμε σε άλλη χώρα για να μη γνωρίζουμε πως η Πελοπόννησος, η Θεσσαλία, η Σταμάτα και τόσες άλλες περιοχές διέθεταν τεράστια δάση, μεγάλα κομμάτια των οποίων «κοσμούνται» πλέον από εξοχικές κατοικίες.

Το ζητούμενο λοιπόν δεν είναι αν γίνονται επαρκείς αναδασώσεις. Αυτό το γνωρίζουν όλοι.

Η υπεύθυνη «αναδασωση» στη χώρα μας είναι μία μεγάλη απάτη, για την οποία φέρουν ευθύνες όλες οι κυβερνήσεις της τελευταίας εικοσαετίας, και φυσικά η σημερινή κυβέρνηση του Κ. Σημίτη.

Το ζητούμενο είναι ΠΛΗΤΙ δεν γίνονται αναδασώσεις.

Αλλά και επ' αυτού οι αριθμοί-στόχοι οποίους τόσο ερρασιέται να εντυφεί η κυβέρνηση, είναι αμελητικοί.

Μόνο για την Αττική τα κονδύ-

λια που ζήτησαν οι αρμόδιοι φορείς προκειμένου να αρχίσει η αναδασωση εκτάσεων που κάηκαν το 1997 ήταν 3 δισεκατομμύρια δραχμές.

Όσο κι αν ορισμένες υπηρεσίες εφόσον να «φουσκώνουν» τα αιτούμενα κονδύλια, δεν μπορεί να νοηθεί κυβέρνηση που αντί του ποσού των 3 δισ. εγκρίνει τελικά το ποσό των 380 εκατομμυρίων, δηλαδή περίπου το 8% των αναγκαίων κονδυλίων.

Παρόμοια είναι τα εγκεκριμένα κονδύλια για αναδασώσεις σε πολλές ακόμα περιοχές της χώρας, γεγονός που αποκαλύπτει το εύρος της διαφοράς του κράτους έναντι της βιολογικής καταστροφής του δασικού πλούτου της χώρας.

Δεν είναι όμως μόνο η αδιαφορία των ιδιωντών που «σκοτώνει» τα δάση.

**1** Οι Διευθύνσεις Αναδασώσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης επί της ουσίας υπολείπονται, χωρίς προσωπικό και κονδύλια.

**2** Τα δασαρχεία δεν υφίστανται τον έλεγχο των κεντρικών υπηρεσιών του υπουργείου Γεωργίας, δίχως να γίνεται όμως και αποδέκτης κάποιου προγραμματισμού αναδασώσεων. Είναι ακόμα ναυγός ο καταγγελλόμενος του αρμόδιου υπουργού κ. Τζουμάκα για «παρακράτους», καταγγελίες που ωστόσο θα

**Όσο κι αν ορισμένοι υπουργοί διατείνονται πως δεν έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια αποκατακαταρτημοί καμένων δασικών εκτάσεων, οι αριθμοί τους διαψεύδουν.**

πυρσόβραση.

Όπως επίσης αποκαλύπτει σήμερα η «Ε», υπάρχουν στα συρτάκια των αρμόδιων υπουργών μελέτες αρκετών χρόνων που κραθούν τον κώδωνα του κινδύνου για τα υπάρχοντα «γηρασμένα» αεροσκάφη δασοπύρσωσης και ζητούν επείγονως την προμήθεια σύγχρονων αεροσκα-

φών, που θα μπορούσαν να «προσβάλλουν» τις πυρκαγιές στο μισό ή και λιγότερο χρόνο.

Αντ' αυτού η κυβέρνηση προχώρησε στην αγορά τεσσάρων εξίσου «γηρασμένων» με τα υπάρχοντα αεροσκάφη από τη Γουαταμαλά, καθιστώντας ουσιαστικά μη ενεργό το σύστημα πυρσόβρασης από αέρας.

Όλα αυτά τα στοιχεία είναι σαφώς πως «φωτογραφίζουν» τους υπευθύνους των καταστροφών που ζούμε. Το ερώτημα είναι αν η κυβέρνηση θα απαντήσει απιτέλους να δράσει και να προχωρήσει στις αγορές των πυρσόβραση μεσάνητος εκεί ανάγει η χώρα.

Αν μάλιστα αναλογιστούμε πως εν όψει της Ολυμπιάδας του 2004 οι καταπατιές θα «αρχίσουν» στις περιοχές κλειστά κοινά σε αθλητικές εγκαταστάσεις και περιφερειακές οδικές αρτηρίες (δεν ήταν τυχαία η... επιλογή των σημείων επιβίωσης των τελευταίων πυρκαγιών...) και πως η πολιτική ηγεσία βλέπει ως «προεκλογικές» αναγνωρίσεις καταπατιών και αιχμηρών δομησεων, τότε τα χειρότερα δεν τα έχουμε βει ακόμα.

