

ΠΑΣΟΚ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Α

ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ - ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

ΚΩΣΤΑ ΣΗΜΙΤΗ

ΣΤΗΝ 6η ΣΥΝΟΔΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σάββατο 7 Οκτωβρίου 2000

Κ. Παπαϊωάννου



Σολωμού 46 - 10682 Αθήνα - τηλ. 3838.597 (8 γραμμές) - fax: 3847.447
E-mail: praktika@praktika.gr - Internet: www.praktika.gr

ΠΑΣΟΚ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΟΛΟΓΙΑ

ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ - ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

ΚΩΣΤΑ ΣΗΜΙΤΗ

ΣΤΗΝ 6η ΣΥΝΟΔΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2000

Συντρόφισσες, σύντροφοι,

Ευχαριστώ όλους για τις συμβολές τους και τις παρατηρήσεις τους στη συζήτηση. Πιστεύω βοήθησαν να δούμε με θάρρος την κατάσταση, να εκτιμήσουμε τι πρέπει να γίνει, να σχεδιάσουμε δράσεις και να κάνουμε παρεμβάσεις.

Δεν θα επανέλθω στα θέματα της εισήγησής μου. Θα ήθελα μονάχα, όπως και στην εισήγηση, να αναφερθώ στην αρχή στις τελευταίες εξελίξεις του Γιουγκοσλαβικού.

Ο κ. Παπανδρέου συναντήθηκε σήμερα με τον Πρόεδρο της Γιουγκοσλαβίας, τον κ. Κοστουνίτσα. Όπως με πληροφορούν, ο κ. Κοστουνίτσα πριν από λίγο ευχαρίστησε την Ελλάδα για τη συμβολή της στην επίλυση της κρίσης και για τη βοήθεια την οποία παρέσχε στη Γιουγκοσλαβία καθ' όλη τη διάρκεια των τελευταίων ετών.

Ο κ. Παπανδρέου, ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, είναι ο πρώτος υπουργός Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο οποίος επισκέπτεται το Βελιγράδι και η επίσκεψη αυτή έγινε μετά από τη συζήτηση που έκαναν οι "15" στο Λουξεμβούργο.

Η Ελλάδα, τη Δευτέρα (9.10.) στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων, θα συμβάλει, ώστε να αρθούν άμεσα οι κυρώσεις στο πετρέλαιο, στις επενδύσεις, στην απαγόρευση των πτήσεων και οι όποιες άλλες. Να αποδεσμευτούν 2,3 δισεκατομμύρια ΕΥΡΩ για τη Σερβία. Να ενταχθεί άμεσα η Γιουγκοσλαβία στο Σύμφωνο Σταθερότητας. Να ενεργοποιηθεί η συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση για σύνδεση και σταθεροποίηση, που σημαίνει στην πρώτη φάση μία ευρωπαϊκή προοπτική της Γιουγκοσλαβίας.

Και, τέλος, θέλω να αναφέρω ότι θα προτείνουμε ο Οργανισμός Ανασυγκρότησης, ο οποίος εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και έχει τώρα αρμοδιότητες για το Κόσοβο, να αναλάβει και αρμοδιότητες για τη Γιουγκοσλαβία.

Θα μου επιτρέψετε να θυμίσω ότι στις αρχές του Σεπτεμβρίου ο κ. Παπανδρέου, μετά από συνεννόηση με τη γαλλική προεδρία, πήγε στο Βελιγράδι. Όταν έγινε αυτή η επίσκεψη, από αρκετούς συντρόφους του δικού μας χώρου ελέγχθη ότι "κακώς πάει", "πάει ως εντολοδόχος εντολών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής", "πάει χωρίς να έχει συμβουλευθεί τον Μιλόσεβιτς. Πάει χωρίς να έχει συνεννοηθεί με την προεδρία", κ.ο.κ.. Τίποτε από αυτά δεν ήταν αληθινά. Και υπήρχε συνεννόηση με τη γαλλική προεδρία.

Αλλά θυμίζω αυτό το δυσάρεστο γεγονός, για να έρθω στη συνεδρίαση και να πω ότι πάρα πολύ εύκολα ορισμένοι φίλοι και σύντροφοι θεωρούν ότι ό,τι κάνει η Κυβέρνηση είναι διατεταγμένο από άλλους, ότι δεν έχουμε δική μας πολιτική ή, όπως ακούστηκε αυτές τις μέρες, οι πολιτικές επιλογές μας δεν διαφέρουν σε τίποτα από τις πολιτικές επιλογές που θα μπορούσε να ασκήσει μία Δεξιά κυβέρνηση.

Πιστεύω ότι όσοι ισχυρίζονται κάτι τέτοιο διαπράττουν μεγάλο πολιτικό λάθος. Διαπράττουν μεγάλο πολιτικό λάθος γιατί δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν τις εξελίξεις και να δουν διαχρονικά ποιες ήταν οι εξελίξεις και στον τόπο μας, αλλά και στον περιβάλλοντα χώρο.

Πάρα πολύ σύντομα θα πω: Υπάρχει ένα ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο. Το ευρωπαϊκό αυτό κοινωνικό μοντέλο δημιουργήθηκε από τα σοσιαλιστικά και σοσιαλδημοκρατικά κόμματα σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Η πολιτική την οποία εφαρμόζουμε εμείς, είναι μία πολιτική η οποία έχει τη βάση της, στηρίζεται, έχει την έμπνευσή της σε αυτό το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο, στο δημιούργημα των σοσιαλιστικών και σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων. Δεν είναι δικής μας έμπνευσης. Δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο. Υπάρχει και διαμορφώθηκε σε όλη την Ευρώπη και υπάρχουν εμπειρίες, υπάρχει ιστορία, υπάρχουν σχέδια.

Τι έδειξε αυτό το μοντέλο; Έδειξε ότι ήταν πολύ πιο ανθεκτικό από το σοσιαλιστικό μοντέλο το οποίο εφαρμόστηκε στην Ανατολική Ευρώπη και άφησε πίσω του χάος, θρύψαλα. Έδειξε, επίσης, ότι ήταν πολύ πιο πετυχημένο από το μοντέλο της Δεξιάς, γιατί επικράτησε στην Ευρώπη. Αν υπάρχουν Δεξιές κυβερνήσεις ή αν κερδίζουν μερικές φορές Δεξιά κόμματα τις εκλογές, δεν αλλάζουν τα κεκτημένα, δεν αλλάζουν τα πλαίσια τα οποία δημιουργήθηκαν. Αυτά είναι δεδομένα. Και αυτά δημιουργήθηκαν από σοσιαλιστές, οι οποίοι αναγνώρισαν κάτι: Ότι η αγορά είναι ένα μέσο οργάνωσης της κοινωνίας. Η αγορά την οποία δαμάζουμε, την οποία ελέγχουμε, στην οποία βάζουμε κανόνες, την οποία χρησιμοποιούμε στη δική μας κατεύθυνση.

Αυτό κάνουμε εδώ στην Ελλάδα από το 1981 και μετά και θέλουμε να συνεχίσουμε να κάνουμε, υπό τις νέες συνθήκες. Γιατί όπως τότε αναγνωρίστηκε στις αρχές του αιώνα από τα σοσιαλιστικά κόμματα ότι χρειάζεται η αποκέντρωση και η αγοραία διαδικασία, έτσι και τώρα αναγνωρίζεται ότι χρειάζεται η νέα οικονομία, η κοινωνία της πληροφορίας, ότι η διασύνδεση των οικονομιών είναι ένα παγκόσμιο δεδομένο και δεν μπορούμε να το ανατρέψουμε.

Αρα, πρέπει να είμαστε παρόντες. Αρα, πρέπει να εφαρμόζουμε λύσεις, να παίρνουμε πρωτοβουλίες. Δεν μπορούμε να πούμε "στεκόμαστε πίσω, δεν θέλουμε αυτές τις εξελίξεις, δεν μας αρέσει, εφαρμόζουμε τις παλιές συνταγές".

Ποιες παλιές συνταγές; Εγώ δεν ξέρω ποιες παλιές συνταγές μας συνιστούν. Εγώ ξέρω ότι η χώρα είχε πληθωρισμό κάποτε 25% και τον πληρώνει ο εργαζόμενος τον πληθωρισμό. Εγώ ξέρω ότι η χώρα έχει τεράστιες ελλείψεις σε υποδομές. Και ποιος πληρώνει τις ελλείψεις σε υποδομές; Ο εργαζόμενος, ο άνθρωπος ο οποίος πασχίζει για να ζήσει. Γιατί οι άλλοι μπορεί να έχουν τα δικά τους νοσοκομεία, μπορεί να έχουν τη δική τους ασφάλεια, μπορεί να κάθονται αλλού, όπου είναι ωραίο το περιβάλλον. Τους πολλούς, όμως, αφορά πώς είναι η χώρα στο 98%. Και η χώρα στο 98% πρέπει να είναι μια χώρα σύγχρονη, που ανταποκρίνεται στη θέληση, στις επιθυμίες, στα αιτήματα του ελληνικού λαού.

Αρα, δεν μπορούμε να σταθούμε πίσω. Δεν μπορούμε να ερμηνεύσουμε την εντολή της 9ης Απριλίου ως μία εντολή για παλιές συνταγές. Να εφαρμόσουμε τι; Η εντολή είναι ξεκάθαρη: Πορευθήκατε 4 χρόνια, πετύχατε την Οικονομική και Νομισματική Ένωση, διορθώσατε την οικονομία. Συνέχεια σε αυτό, για μια Ελλάδα με ισχυρή κοινωνία, για μια Ελλάδα με κοινωνική πολιτική, για μια Ελλάδα πιο αναπτυγμένη.

Αυτά είναι τα μέσα. Δυσάρεστα ίσως. Μέσα τα οποία ενοχλούν, μέσα τα οποία χρειάζονται κατεργασία για να προσαρμοστούν, να ενταχθούν στο κοινωνικό πλαίσιο, αλλά πρέπει να τα εφαρμόσουμε. Δεν μπορούμε να αποστασιοποιηθούμε τώρα και να λέμε ότι "αυτά τα μέσα δεν μας εκφράζουν, δεν εκφράζουν την κοινωνική βάση του ΠΑΣΟΚ". Δεν ψήφισε ο ελληνικός λαός; Τους άλλους ψήφισε; Ψήφισε εμάς.

Όταν συζητήσαμε το εκλογικό αποτέλεσμα είπαμε πιστεύω όλοι, ότι ήταν η πιο πολιτική αναμέτρηση που έγινε τα τελευταία 30 χρόνια, γιατί ήταν καθαρά τα διαφορετικά μοντέλα, καθαρές οι διαφορετικές κατευθύνσεις. Η Δεξιά και Εμείς. Γι' αυτό πήραμε 44%, γι' αυτό πήραμε παραπάνω ψήφους από τις εκλογές του '96, διότι ένα τμήμα του ελληνικού λαού είπε "αυτή είναι η κατεύθυνση". Εχουμε υποχρέωση να την εφαρμόσουμε και θα την εφαρμόσουμε.

Γι' αυτό είμαι επικεφαλής της Κυβέρνησης και του Κινήματος. Δεν έχω άλλο λόγο, παρά να κάνω αυτό το οποίο υποσχεθήκαμε και το οποίο θέλει ο ελληνικός λαός.

Αρα, πρέπει να δούμε τα θέματα με ανοιχτό μάτι. Το ασφαλιστικό για να είναι βιώσιμο, τα εργασιακά, η ανεργία αφορά όλους. Είπαμε, πρώτο μέλημά μας να την περιορίσουμε. Πρέπει να την περιορίσουμε.

Και βέβαια το δίκτυο ενάντια στη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, τη λειτουργία των δημοσίων επιχειρήσεων. Πρέπει να προχωρήσουμε σε όλα αυτά. Γιατί ο ελληνικός λαός απέρριψε την ατολμία, την απραξία, το πολιτικό τέλμα. Και βεβαίως απέρριψε και την παραδοχή της δεξιάς, ότι οι δυνάμεις της αγοράς πρέπει να είναι καθοριστικές. Πρέπει να τις ελέγξουμε

και βέβαια οι δυνάμεις της αγοράς ελέγχονται κάθε εποχή με νέους τρόπους. Και πρέπει να συζητάμε αυτούς τους νέους τρόπους, να τους βρίσκουμε.

Συντρόφισσες και σύντροφοι, νομίζω ότι το να προβάλλονται τέτοιες απόψεις είναι μεγάλο πολιτικό λάθος. Και θα μου επιτρέψτε επίσης να πω, αναφέρθηκα πριν στο παράδειγμα της Γιουγκοσλαβίας, ότι έχω συμμετάσχει σε πολλές συνεδριάσεις της Κεντρικής Επιτροπής όπου έχω ακούσει, ότι προσέχουμε μόνο τους αριθμούς, ότι προχωρεί η ονομαστική σύγκλιση, ότι δεν βλέπουμε τον κόσμο πώς αντιδρά, ότι οι στόχοι τους οποίους έχουμε είναι στόχοι εξωπραγματικοί, είναι στόχοι μη κοινωνικοί.

Εγώ ρωτάω, δεν είναι το επίπεδο ζωής καλύτερο απ' ότι ήταν πριν τέσσερα χρόνια, δεν υπάρχουν περισσότεροι πόροι για επενδύσεις, δεν υπάρχουν περισσότεροι πόροι για υποδομές, δεν πληρώνουμε λιγότερους τόκους τώρα και πάνε περισσότερα λεφτά σε υγεία, παιδεία, απασχόληση;

Πού είναι αυτή η πολιτική η οποία αδιαφορεί για τον άνθρωπο; Ενδιαφερόμαστε για τον άνθρωπο. Δεν ενδιαφερόμαστε για εντυπώσεις, δεν ενδιαφερόμαστε να πουλάμε κοινωνική ευαισθησία, ενδιαφερόμαστε να έχουμε πραγματική κοινωνική ευαισθησία.

Και δεν δέχομαι να ισχυρίζεται κανείς, ότι υπάρχουν κάποιοι στο ΠΑΣΟΚ που δεν είναι κοινωνικά ευαίσθητοι και υπάρχουν άλλοι οι οποίοι εκπροσωπούν την κοινωνική ευαισθησία. Μπορεί να έχουμε διαφορετικές προσεγγίσεις, διαφορετικές αντιλήψεις, να γίνονται προσπάθειες για σύνθεση, αλλά δεν υπάρχουν δύο κατηγορίες συντρόφων εδώ. Μία είναι η κατηγορία, όλοι την ίδια ευαισθησία έχουμε και τις ίδιες επιδιώξεις.

Και όσον αφορά τώρα, θέλω να πω και το εξής σε σχέση με τη διαπλοκολογία. Μίλησα στην εισήγησή μου, αλλά θέλω να σας επιστήσω την προσοχή στο εξής: Αλλάζει η χώρα. Απελευθερώσαμε την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, απελευθερώσαμε την αγορά των τηλεπικοινωνιών.

Οι επιχειρήσεις θέλουν να μπουν σ' αυτές τις αγορές. Υπάρχει ο κύριος "Α" ο οποίος σήμερα έχει δεσπόζουσα θέση, θέλει και ο κύριος "Β" ένα μερτικό, θέλει και ο κύριος "Γ" ένα μερτικό και υπάρχει συμπλοκή, υπάρχει διαμάχη.

Ξεχάσατε μήπως, ότι οι τέσσερις κύριοι εκδότες είχαν δημοσιεύσει στις εφημερίδες ένα γράμμα με το οποίο κατήγγειλαν την Κυβέρνηση για το θέμα της ψηφιακής τηλεόρασης; Γιατί ακριβώς εμείς δεν θελήσαμε τα σχήματα τα οποία πρότειναν διάφοροι. Και είπαμε, νέος νόμος για την ψηφιακή τηλεόραση, καθαροί κανόνες του παιχνιδιού και θα πάρουν τις άδειες ή την άδεια όποιοι εκπληρούν τους όρους και έτσι έγινε.

Είμαστε η πρώτη χώρα στην Ευρώπη που έχει νόμο για την ψηφιακή τηλεόραση. Αυτή η διαμάχη όμως θα συνεχιστεί και για τις άλλες αγορές, για τις άλλες δυνατότητες, για το ποιός θα κυριαρχήσει. Και εμείς επεμβαίνουμε και προσπαθούμε να επεμβαίνουμε.

Ρυθμιστική Αρχή για τα θέματα των τηλεπικοινωνιών. Ρυθμιστική Αρχή για τα θέματα ενέργειας. Κανόνες, διαγωνισμοί και θα γίνουν διαγωνισμοί και θα υπάρχει ανταγωνισμός και θα πάρει εκείνος τη δουλειά ο οποίος έχει τα εχέγγυα, οικονομικά και κοινωνικά, για να κάνει τη δουλειά. Δεν θα την πάρει κανείς από την πίσω πόρτα.

Και θα επαναλάβω, δεν μοιράζουμε πίτες, δεν είμαστε διαχειριστές των διαφορών τους. Γιατί, όπως είπε κάποιος σύντροφος, τι θέλουν; Θέλουν πολλές φορές το κράτος να βάζει τα λεφτά κι αυτοί να διαχειρίζονται την υπόθεση. Ε, το κράτος δεν θα βάζει τα λεφτά. Θα βάλουν οι κεφαλαιούχοι τα λεφτά, αυτοί έχουν τη δυνατότητα, αυτοί θα έχουν το ρίσκο. Δεν θα διατρέχει τον κίνδυνο το κοινωνικό σύνολο.

Και θα ακουστούν πολλά, διότι ο κάθε ένας ο οποίος χάνει το διαγωνισμό, γράφει αμέσως σε μία εφημερίδα. Διότι κάθε ένας ο οποίος δεν παίρνει μία διαγωνιστική διαδικασία διαμαρτύρεται. Διαμαρτύρεται γιατί έγινε, πώς και τι.

Υπάρχουν δικαστήρια, μπορεί να πάει στα δικαστήρια. Υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία τα εξετάζει. Αυτές είναι οι διαδικασίες. Μην ενοχοποιούμαστε εμείς. Βεβαίως, πρέπει να προσέχουμε, πρέπει να ελέγχουμε, πρέπει να γίνονται όλα σωστά με ακρίβεια. Δεν πρέπει να δίνουμε την αφορμή σε καμιά απολύτως υποψία. Αλλά με διαδικασίες θα γίνουν όλα, θα γίνουν με διαφάνεια, θα γίνουν με τρόπο καθαρό και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να γίνουν. Και πρέπει να υπάρχει η στήριξη σ' αυτή την προσπάθεια.

Κάποτε στη Βουλή με ρώτησε ένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, το Υπουργείο Εθνικής Αμυνας έδωσε το διαγωνισμό εκεί. Και εγώ είχα ένα γράμμα -μου λέει- από την εταιρεία τάδε, η οποία αναφέρει τα εξής σε σχέση με το διαγωνισμό. Και εγώ απάντησα, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας είναι αντιπρόσωπος, εκπρόσωπος της επιχείρησης και μιλάει στη Βουλή ως πράκτορας της επιχείρησης; Και εθίγησαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και ο συγκεκριμένος βουλευτής.

Όμως αυτή είναι η πραγματικότητα, ότι βεβαίως θα κινητοποιηθούν πολλοί, Μέσα Ενημέρωσης, πολιτικοί για να γίνει αυτό το οποίο θέλουν να κάνουμε, το λεγόμενο «μοίρασμα της πίτας». Και στη μάχη αυτή επειδή είναι μια περίοδος δύσκολη, πρέπει να σταθούμε μαζί και να επιβάλουμε βέβαια διαφάνεια, να επιβάλουμε κανόνες.

Συντρόφισσες και σύντροφοι, στην εισήγησή μου διέγραψα το στόχο για το 2000-2010. Είπα, ισχυρή κοινωνία, Ελλάδα πιο ανεπτυγμένη χώρα.

Η σύγχρονη, η ισχυρή Ελλάδα -ας το εκφράσω έτσι- είναι ένα ταξίδι σε ανοιχτούς ορίζοντες. Ένα ταξίδι δημιουργίας σε εξέλιξη. Και σε ένα τέτοιο ταξίδι δεν υπάρχουν απόλυτες βεβαιότητες. Χρειάζεται αναζήτηση, χρειάζεται στάθμιση των εξελίξεων, χρειάζεται χάραγμα της πορείας. Λάθη γίνονται. Διορθώσεις είναι αναγκαίες. Παραλείψεις υπάρχουν. Αποτελέσματα δεν έρχονται στο βαθμό που θα θέλαμε και πρέπει να ξαναδούμε τα πράγματα.

Ομως, υπάρχει υποχρέωση να προχωρούμε. Και αν δούμε από το 1981 και μετά, αυτό είναι το ιδιαίτερο γνώρισμά μας, που επέτρεψε σε μας, στο ΠΑΣΟΚ, να είμαστε ένα κόμμα, που έχει τον μακρύτερο χρόνο διακυβέρνησης στα 20 τελευταία χρόνια. Γιατί είδε ο ελληνικός λαός ότι πασχίζουμε, ότι αλλάζουμε, ότι προχωρούμε.

Αυτό σημαίνει και συζήτηση για τους μεγάλους άξονες της πολιτικής, τα κοινωνικά θέματα, Απασχόληση, Υγεία, Παιδεία, τα θέματα των θεσμών, η Δημοκρατία, το Σύνταγμα, το πολιτικό χρήμα, για τη Δημόσια Διοίκηση, για την αποτελεσματικότητα του κράτους, για την ασφάλεια των πολιτών, για το Γ' ΚΠΣ. Πρέπει να επεξεργαστούμε θέσεις.

Με τον σύντροφο Σκανδαλίδη, είπα αμέσως μετά τις εκλογές, θα πρέπει να λειτουργήσουν οι τομείς. Οι τομείς δεν είμαι εγώ. Οι τομείς δεν είναι μόνο οι Υπουργοί. Οι τομείς είστε όλοι εσείς. Συμμετέχετε στους τομείς. Εάν δεν συνεργαστείτε και σεις σε αυτή την κατεύθυνση, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σωστά.

Γενικά, πρέπει να πω ότι έχει σημασία να είμαστε επιθετικά παρόντες. Να αφιερωθούμε στην διαμόρφωση της πολιτικής. Να δώσουμε ότι περισσότερο από τον εαυτό μας. Γιατί ο λαός θέλει έργο και αποτέλεσμα, να αλλάξουν τα πράγματα. Και θέλει να είναι κάτι χειροπιαστό αυτό το οποίο θα γίνει. Οχι λέξεις. Οχι ωραίες περιγραφές. Να αλλάζει η ζωή του!

Εγώ αισθάνομαι την υποχρέωση να είμαι συγκεκριμένος στο προϊόν της πολιτικής. Τις δύο αυτές μέρες ορισμένοι σύντροφοι μας συνέστησαν ατέρμονη εσωστρέφεια, εσωτερικές συζητήσεις, Εξεταστική Επιτροπή άκουσα ή πρόταση για έκτακτο Συνέδριο, να ψάξουμε τώρα τι φταίει, ποιός έκανε λάθος, ποιά είναι η φύση του ΠΑΣΟΚ, αν συμβιβάζεται αυτό με την ιστορία μας, πού πάμε και πώς, «να κλειστούμε στο καβούκι».

Ε, δεν θέλω να κλειστούμε στο καβούκι. Και σας διαβεβαιώνω, ότι ο ελληνικός λαός δεν θέλει να κλειστούμε στο καβούκι. Εάν μας ασκεί κριτική, μας ασκεί κριτική γιατί αισθάνεται ότι δεν είμαστε μπροστά, ότι δεν τρέχουμε, ότι δεν υπάρχει αποτέλεσμα, ότι υπάρχουν αρνητικές εξελίξεις και αφήσαμε να πάει η εξέλιξη προς τα εκεί, ότι δεν επεμβήκαμε έγκαιρα.

Κι αυτό δεν θα το κάνουμε, αν υπάρχει μόνο κλίμα εσωστρέφειας, κλίμα αντιπαραθέσεων και δίνουμε ένα μήνυμα στην κοινωνία, ότι υπάρχει αμηχανία, ότι ψάχνουμε το δρόμο μας.

Οι Θεματικές Συνδιασκέψεις είναι αναγκαίες. Αλλά όχι αρκετές. Οφείλουμε να έχουμε επιθετική παρουσία για τις απόψεις μας στα Μαζικά Μέσα Ενημέρωσης, σε ευρύτερες συζητήσεις. Στην εποχή των θεμελιωδών προκλήσεων όπου ζούμε, είναι καθοριστικό να αναβαθμίσουμε την επαφή μας με την κοινωνία. Πρώτιστο καθήκον είναι η επικοινωνία μας με τους πολίτες.

Και για να κλείσω, συντρόφισσες και σύντροφοι, θα επαναλάβω κάτι που είπα και άλλες φορές και θέλω να το έχουμε συνείδηση αυτό. Είπα στην εισήγησή μου, ότι έχουμε μία μοναδική ιστορική ευκαιρία για την Ελλάδα. Και

πολλοί μπορούν να θεωρούν ότι αυτή είναι μία μπαρούφα, λέγεται έτσι για να εντυπωσιάσει τον κόσμο.

Ε, δεν είναι έτσι. Ποτέ η Ελλάδα δεν είχε τόσους πόρους στη διάθεσή της για επενδύσεις στις υποδομές, για αλλαγές στις δράσεις και στις πολιτικές όσο τώρα. Και δεν είναι πιθανό μετά το 2006 να έχει πάλι τόσους πόρους. 17,5 τρισεκατομμύρια δραχμές είναι το Γ' ΚΠΣ, χωρίς τις δράσεις της γεωργίας ή τους πόρους για τη γεωργία.

Μπορούμε να κάνουμε ριζικές αλλαγές, να αλλάξουμε το πρόσωπο της χώρας, να δημιουργήσουμε μία διαφορετική Ελλάδα. Τώρα είναι η στιγμή και θα την χάσουμε; Πιστεύω ότι δεν πρέπει να τη χάσουμε, ότι πρέπει να έχουμε άγχος να εκμεταλλευτούμε αυτή τη δυνατότητα.

Κι αυτό θα το κάνουμε, αν έχουμε αυτοπεποίθηση, αν έχουμε βεβαιότητα στους εαυτούς μας, αν ξέρουμε ότι πορευόμαστε την ορθή πορεία. Και αν είμαστε κριτικοί στον εαυτό μας, είμαστε κριτικοί στην εξέλιξη. Αλλά πάντα θαρρετοί για το νέο, το καλό, γι' αυτό που εξυπηρετεί το κοινωνικό συμφέρον και τον ελληνικό λαό.

Αυτή είναι η εντολή μας και να την εκτελέσουμε. Ευχαριστώ.