
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

Συνέντευξη του
Πρωθυπουργού και Προέδρου του ΠΑΣΟΚ

ΚΩΣΤΑ ΣΗΜΙΤΗ

Στο ραδιοφωνικό σταθμό FLASH 96.1
και το δημοσιογράφο
Νίκο Κακαουνάκη

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΚΩΣΤΑ ΣΗΜΙΤΗ

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ

ΣΤΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ FLASH 96.1
ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ ΝΙΚΟ ΚΑΚΑΟΥΝΑΚΗ

ΠΕΜΠΤΗ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1996

Ν. ΚΑΚΑΟΥΝΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κατ' αρχήν να σας ευχαριστήσω για την καλοσύνη που είχατε να μου δώσετε τη συνέντευξη. Να δω αν θα είμαστε κι εσείς κι εγώ ευχαριστημένοι στο τέλος.

Κ. ΣΗΜΙΤΗΣ: Θα είμαστε και οι δύο. Είναι πάντα χρήσιμη μια συζήτηση μαζί σας.

Ν. ΚΑΚΑΟΥΝΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε είστε γιός μεγάλου αγωνιστή της Εθνικής Αντίστασης, αλλά ποτέ δεν σας άκουσα να το λέτε. Κάνετε κι εσείς αντίσταση με βόμβες και όχι με τρακατρούκες, όπως είπατε προχθές. Είστε λιτός στην προσωπική σας ζωή, χωρίς προκλήσεις και όμως έχετε καταφέρει να έχετε την εικόνα του συντηρητικού στο ΠΑΣΟΚ. Πώς τα καταφέρατε αλήθεια;

Κ. ΣΗΜΙΤΗΣ: Πράγματι για ορισμένους έχω την εικόνα του συντηρητικού, για άλλους όμως όχι, έχω την εικόνα ενός αριστερού, προοδευτικού, ενός ανθρώπου που πρεσβεύει και εφαρμόζει τις αρχές του δημοκρατικού σοσιαλισμού.

Στο ΠΑΣΟΚ της δεκαετίας του 1970 και στις αρχές του 1980 υπήρχε η άποψη ότι είναι δυνατή μια επανάσταση, ότι το κόμμα μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, αρκεί να το θελήσει. Υπήρχε δηλαδή η άποψη ότι δεν υπάρχουν νομοτέλειες στην κοινωνία, ότι μπορούμε να κινηθούμε και εκτός ενός πλαισίου που καθορίζεται από την ιστορία, την νοοτροπία μας, τις διεθνείς εξελίξεις.

Εγώ είχα υποστηρίξει τότε ότι έχουμε ελευθερία, αυτή η ελευθερία όμως υπάρχει μέσα σε ένα πλαίσιο. Θα πρέπει να έχουμε πάντα υπόψη μας αυτό το πλαίσιο, θα πρέπει να έχουμε πάντα υπόψη μας τι μας επιτρέπουν οι διεθνείς εξελίξεις, η κοινωνική δομή την οποία έχουμε, η κοινωνία η οποία έχει διαμορφωθεί, οι δυνάμεις οι οποίες υπάρχουν.

Όπως είχε πει ο Μαρξ, η ελευθερία είναι η εκμετάλλευση των

νομοτελειών που υπάρχουν. Πρέπει να ξέρουμε πού είμαστε δεσμευμένοι, για να μπορούμε να πετύχουμε αυτό που θέλουμε. Γι' αυτό και είχα μιλήσει για μια ρεαλιστική ουτοπία που πρέπει να εφαρμόσει το ΠΑΣΟΚ.

Δηλαδή να έχει τους σοσιαλιστικούς στόχους και τις σοσιαλιστικές αξίες, αλλά ταυτόχρονα να βλέπει με ρεαλισμό την πραγματικότητα. Πιστεύω ότι αυτή είναι μια πραγματική αριστερή πολιτική.

Ν.ΚΑΚΑΟΥΝΑΚΗΣ: Αυτό το ουτοπία βέβαια έγινε αντικείμενο εκμετάλλευσης, τρυκ τηλεοπτικό κλπ.

Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Ναι, αλλά είναι μια έκφραση την οποία παράλληλα με μένα - αυτό είναι η σύνθεση - τη χρησιμοποίησαν και σε άλλες χώρες και μεγάλοι στοχαστές. Και στην Ιταλία το κόμμα το οποίο βρίσκεται τώρα στην κυβέρνηση και στη Γερμανία ο κ.Χάβερμαν στα βιβλία του.

Δηλαδή αυτή την άποψη ότι χρειάζεται ταυτόχρονα το όραμα αλλά και ο ρεαλισμός.

Ν.ΚΑΚΑΟΥΝΑΚΗΣ: Και όταν χρειάστηκε, ο Σημίτης έπιασε και τη βόμβα.

Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Μάλιστα. Εχω μια αρκετή εμπειρία πρέπει να πω, σ' αυτό το θέμα, την οποία βεβαίως θα καταγράψω πολύ αργότερα, όταν δεν θα ασχολούμαι πια με την πολιτική.

Ν.ΚΑΚΑΟΥΝΑΚΗΣ: Γίνετε Πρωθυπουργός. Ονειρο ζωής για κάθε πολιτικό. Εχετε πει ότι δεν θα θέλατε να μείνετε στην ιστορία ως διαχειριστής. Θα προτιμούσατε να μείνετε στην ιστορία ως ακαδημαϊκός, ως δάσκαλος, ως καθηγητής, ως τεχνοκράτης ή ως άνθρωπος που στάθηκε κοντά στην αδικία, στον ανθρώπινο πόνο;

Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Θα προτιμούσα να μείνω στην ιστορία ως Πρωθυπουργός που στάθηκε κοντά στον πολίτη. Στον πολίτη ο οποίος αδικείται, στον πολίτη ο οποίος έχει προβλήματα, ο οποίος πονά, μοχθεί, αλλά και στον πολίτη εκείνο ο οποίος αισθάνεται την ανάγκη να έχει περισσότερες δυνατότητες, περισσότερες ελευθερίες, θέλει την ανάπτυξη, θέλει το περιβάλλον του, να του δίνει την ευκαιρία για να μπορέσει να δραστηριοποιηθεί πολύ περισσότερο και να αναπτύξει την προσωπικότητά του.

Θέλω να μείνω ως ένας άνθρωπος ο οποίος οδήγησε σε μια περισσότερο ανοιχτή κοινωνία, σε μια κοινωνία με περισσότερη ελευθερία, που εξασφαλίζει περισσότερες δυνατότητες. Το κράτος πρέπει να καταπολεμά την εξασθλίωση και τη δυστυχία, αλλά όχι μόνο. Πρέπει να έχει σαν στόχο και την περισσότερη δημοκρατία και την ανάπτυξη του ανθρώπου, γιατί ο άνθρωπος είναι το επίκεντρο της σοσιαλιστικής ιδεολογίας.

Ν. ΚΑΚΑΟΥΝΑΚΗΣ: Μου δώσατε αφορμή να σας πω κάτι, θα σας κουράσω λίγο αλλά θα μου επιτρέψετε. Πήρα σήμερα το πρωί ένα FAX, θα σας το διαβάσω και θα σας παρακαλούσα να απαντήσετε, όχι στον Κακαουνάκη αλλά σ' αυτό τον πολίτη. Ακούστε κ. Πρόεδρε τι γράφει:

"Λέγομαι Χρήστος Μανιάτης, είμαι 54 χρονών και έχω αναπηρία 80% από καρδιά. Εργαζόμασταν με τη γυναίκα μου στο εργοστάσιο ΑΙΓΑΙΟ, που έκλεισε το 1990. Εγώ έβγαλα αναπηρική σύνταξη λόγω της κατάστασης της υγείας μου, αλλά η σύζυγός μου από το 1990 παραμένει άνεργη.

Έχω μια κόρη απόφοιτη λυκείου, 29 χρονών σήμερα, επίσης άνεργη. Ανήκω στο χώρο του ΠΑΣΟΚ από το 1974, από τότε που ακούγαμε τους υποψήφιους κρυμένοι στις γωνίες από το φόβο μην μας δει κανένα μάτι και μας κάνουν φάκελο.

Βρισκόμενος από το 1983 σε οικονομικό αδιέξοδο πήγα και παρακάλεσα το βουλευτή που ψηφίζω (αναφέρει το όνομά του, αλλά δεν έχει σημασία) να βάλει είτε την κόρη μου, είτε τη γυναίκα μου καθαρίστρια κάπου, να βγάζει 5 δεκάρες. Μου το υποσχέθηκε ο βουλευτής, κράτησε τα στοιχεία μου και από τότε ούτε που τον ξαναείδα. Σε ρωτώ κ. Κακαουνάκη, εγώ σήμερα ποιόν να ψηφίσω και γιατί;"

Κύριε Σημίτη, γιατί να σας ψηφίσει ο Χρήστος Μανιάτης από το Λαύριο και οι χιλιάδες Χρ. Μανιάτες, που απογοητεύτηκαν, πικράθηκαν, σε όλη την Ελλάδα;

Κ. ΣΗΜΙΤΗΣ: Το πρόβλημα που έχει ο κ. Μανιάτης είναι ένα πρόβλημα που το έχουν πολλοί Έλληνες. Πολλοί Έλληνες δυστυχώς γνωρίζουν δυστυχία, βρίσκονται σε οικονομική ανέχεια, αισθάνονται ότι η καθημερινή ζωή ενέχει απειλές και δεν υπάρχει βοήθεια.

Αλλά αν στον κάθε ένα που ζει αυτή την πολύ δυσάρεστη εμπειρία προσέφερε κάποιος ακροδεξιός πολιτευτής μια θέση εργασίας θα ψήφισαν ακροδεξιά παράταξη; Πιστεύω ότι πρέπει να διακρίνει ανάμεσα στη δυστυχία του σήμερα και στο πώς μπορούμε να βελτιώσουμε και μέσα από την πολιτική δράση τη λειτουργία της κοινωνίας.

Πρέπει να εξετάσουν ποιά είναι εκείνη η παράταξη η οποία εφαρμόζει μια πολιτική, που στέκεται κοντά στον πιο φτωχό, που στέκεται κοντά στον άνεργο, που μπορεί να εξασφαλίσει περισσότερες θέσεις εργασίας.

Η αλήθεια είναι ότι το ΠΑΣΟΚ τα τρία χρόνια που πέρασαν αύξησε τα επιδόματα ανεργίας. Οτι στο πρόγραμμά του προβλέπεται η αύξηση των επιδομάτων ανεργίας, έτσι ώστε να φθάσει σε ένα επίπεδο 80% του μισθού του ανειδίκευτου εργάτη.

Η αλήθεια είναι ότι το ΠΑΣΟΚ τα τρία τελευταία χρόνια δημιούργησε 130.000 θέσεις εργασίας κι έτσι, δεν αυξήθηκε η ανεργία.

Η αλήθεια είναι ότι το ΠΑΣΟΚ αρχίζει να εφαρμόζει ένα εκτεταμένο πρόγραμμα ενεργητικής καταπολέμησης της ανεργίας. Δηλαδή, εκπαιδεύσεων, ενισχύσεων των επιχειρήσεων για να προσλαμβάνουν ανέργους, ενισχύσεων των επιχειρήσεων εκείνων οι οποίες προσλαμβάνουν νέους ανέργους, εκπαίδευσης εργαζομένων και ενίσχυσης εκείνων οι οποίοι προσλαμβάνουν εκπαιδευμένους ανέργους.

Δηλαδή το ΠΑΣΟΚ εφαρμόζει μια πολιτική που τείνει να περιορίσει την ανεργία κι εμείς πιστεύουμε ότι χάρη και στα έργα και στις επενδύσεις που γίνονται η ανεργία θα περιοριστεί τα επόμενα χρόνια. Υπολογίζουμε ότι θα υπάρξουν και άλλες θέσεις εργασίας, που ξεπερνάνε τις 100.000.

Κοντολογίς και στο πρόβλημα του κ.Μανιάτη πρέπει να σταθούμε, κοντά στον κ.Μανιάτη, αλλά πρέπει να δούμε και ευρύτερα πώς διορθώνουμε τέτοιες καταστάσεις.

Ν.ΚΑΚΑΟΥΝΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, σας προβληματίζει, σας θίγει όταν ακούτε τον κ.Λαζόπουλο για παράδειγμα κάνοντας χιούμορ ή πουλώντας χιούμορ να λέει, ότι είστε ένα παγωτό που λιώνει, ή άλλους που σας αποκαλούν Κινέζο ή Ιάπωνα; Έχετε αντοχή στο χιούμορ;

Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Τα σχόλια αυτά ούτε με ενοχλούν, ούτε με θίγουν. Μου αρέσει το χιούμορ και νομίζω ότι το χιούμορ διαφέρει από μια προσωπική υβριστική επίθεση, όπως περιέχονται στη μαύρη προπαγάνδα της Ν.Δ.

Εκείνο που με ενοχλεί ως πολιτικό και ως Πρωθυπουργό είναι ακριβώς η μαύρη προπαγάνδα, όχι γιατί αφορά το πρόσωπό μου αλλά γιατί συγκαλύπτει τα προβλήματα. Υπάρχουν προβλήματα αυτή τη στιγμή στη χώρα, πού για παράδειγμα θα πορευθεί, πώς θα έχει παρουσία στα Βαλκάνια, πώς θα γίνει ο εκσυγχρονισμός. Εάν παρουσιάζουμε όλα τα θέματα ως προσωπικά δικά μου ή κάποιου άλλου, τότε κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Το χιούμορ κάνει τη ζωή πιο εύκολη, η κοροϊδία όμως οδηγεί σε λάθος κατευθύνσεις.

Ν.ΚΑΚΑΟΥΝΑΚΗΣ: Πολλοί στο ΠΑΣΟΚ κ.Πρόεδρε σας κατηγορήσαν, ιδιαίτερα στην αρχή, ότι δεν μιλάγατε -λέει- καθόλου για τον Ανδρέα Παπανδρέου.

Ξέρω ότι έχετε πάρει πολλά από τον Ανδρέα Παπανδρέου, όπως και άλλοι. Θέλω όμως εσείς να μου πείτε ποιά θεωρείτε ότι είναι το σημαντικότερο πράγμα που πήρατε, που μάθατε από τον Ανδρέα Παπανδρέου;

Κ. ΣΗΜΙΤΗΣ: Πράγματι, η δουλειά κοντά στον Ανδρέα Παπανδρέου ήταν μια δουλειά όπου ο καθένας μπορούσε να μάθει πολλά. Εγώ θα αναφέρω πρόχειρα τώρα ότι εκείνο το οποίο θαύμαζα στον Παπανδρέου ήταν η συνεχής εγρήγορση που είχε, η μαχητικότητα του. Δεν περίμενε να έρθουν τα προβλήματα σ' αυτόν. Εβλεπε από μακριά πού δημιουργείται ένα πρόβλημα και έσπευδε να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ώστε να μην εξελιχθεί.

Είχε και προνοητικότητα και αποφασιστικότητα στο να χτυπήσει την αιτία μιας αρνητικής εξέλιξης. Αυτό είναι κάτι πολύ σωστό για τον πολιτικό.

Ν. ΚΑΚΑΟΥΝΑΚΗΣ: Και το πήρατε αυτό;

Κ. ΣΗΜΙΤΗΣ: Αυτό σας είπα, το θεωρώ το σημαντικότερο. Και αν το πήρα ή όχι, θα το κρίνουν οι τρίτοι. Είναι κάτι όμως, το οποίο έχω υπόψη μου. Οτι δεν πρέπει να αφήνουμε τα προβλήματα να γιγαντώνουν και μετά να προσπαθούμε να τα ελέγξουμε. Πρέπει να προσπαθούμε να τα ελέγχουμε από πριν. Αυτό, ένα από τα πολλά. Γιατί ο Ανδρέας είχε και ωραίο λόγο, ο Ανδρέας είχε και ωραία παρουσία. Και όλα αυτά επίσης είναι σημαντικά.

Ν. ΚΑΚΑΟΥΝΑΚΗΣ: Να μιλήσουμε τώρα για τους αντιπάλους σας στο δημοκρατικό χώρο. Λένε πολλοί ότι δεν μπορείτε σήμερα να κατηγορείτε τον Τσοβόλα για παράδειγμα, ότι πάει να διασπάσει το δημοκρατικό χώρο, γιατί για χρόνια ήσασταν ή εμφανιζόσασταν να είστε η εσωκομματική αντιπολίτευση στο ΠΑΣΟΚ. Και απέδωσε αυτός ο ρόλος, γιατί γίνετε Πρωθυπουργός. Γιατί να μην το δοκιμάσει και ο Δημήτρης Τσοβόλας;

Κ. ΣΗΜΙΤΗΣ: Μα τα πράγματα όμως, δεν είναι έτσι. Εγώ δεν αποχώρησα ποτέ από το ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Τσοβόλας αποχώρησε από το ΠΑΣΟΚ. Εγώ δεν ίδρυσα ποτέ δικό μου κόμμα. Ο κ. Τσοβόλας ίδρυσε δικό του κόμμα. Εγώ λειτούργησα πάντα μέσα στα όργανα, εξέφρασα τις αντιθέσεις μου μέσα στα όργανα και όποτε εξέφρασα δημόσια την αντίθεσή μου, πάντα ξεκαθάρισα ότι ανήκω στο ΠΑΣΟΚ, θα συνεχίσω να εργάζομαι στο ΠΑΣΟΚ.

Δεν ήμουν σε αντίθεση με το ΠΑΣΟΚ. Εκείνο το οποίο προσπαθούσα να κάνω, είναι να επηρεάσω μέσα από τις διαδικασίες που προβλέπονταν την πορεία του ΠΑΣΟΚ και νομίζω πολλές φορές παρά αυτό που αποκαλείται αντιπολίτευση, το πέτυχα αυτό γιατί ας θυμίσω μόνο και μόνο το θέμα του ευρωπαϊκού προσανατολισμού του ΠΑΣΟΚ. Ήταν και δικιά μου συμβολή ο ευρωπαϊκός αυτός προσανατολισμός. Ο κ. Τσοβόλας είναι εκτός ΠΑΣΟΚ, είναι άλλο κόμμα, είναι αντίθετος με το ΠΑΣΟΚ.

Ν.ΚΑΚΑΟΥΝΑΚΗΣ: Τι έχετε να πείτε κ.Πρόεδρε σ' αυτούς τους ανθρώπους που εγκατέλειψαν το κόμμα πριν γίνετε Πρωθυπουργός και μετά πήγαν ή θα πάνε στον Δημήτρη Τσοβόλα, φανατίστηκαν, ντοπαρίστηκαν; Οι άνθρωποι αυτοί είναι φορτωμένοι με πολλά προβλήματα που μόνο η κυβέρνηση μπορεί να τα λύσει, δεν τα λύνει δυστυχώς η αντιπολίτευση. Ποιά αντιμετώπιση θα έχουν αυτοί οι άνθρωποι από το ΠΑΣΟΚ μετά τις εκλογές; Θα παραμείνουν ανοιχτές οι πόρτες, οι αγκαλιές σας, χάσετε-κερδίσετε;

Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Οι πόρτες θα μείνουν ανοιχτές γιατί το έχουμε δηλώσει και το επαναλαμβάνω με έμφαση, ότι εμείς δεν θα μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους μας εάν δεν έχουμε ένα μεγάλο τμήμα του πληθυσμού το οποίο μας στηρίζει.

Η πολιτική δεν πραγματοποιείται μόνο με υπουργικές αποφάσεις. Η πολιτική, δεν είναι μόνο διαταγές. Η πολιτική είναι και κοινωνική κινητοποίηση. Η πολιτική απαιτεί να υπάρχει κόσμος, κοινωνικές δυνάμεις οι οποίες στηρίζουν μερικές κατευθύνσεις, μάχονται γι' αυτές.

Οποιος ασπάζεται τις απόψεις μας και πέρα απ' αυτό, όποιος θέλει μια αριστερή πολιτική και θέλει μαζί μας να αναζητήσει αυτή την αριστερή πολιτική είναι ευπρόσδεκτος. Λέω να αναζητήσει την αριστερή πολιτική, γιατί βέβαια σ' έναν κόσμο που αλλάζει όπως ο σημερινός κόσμος, δεν είναι όλα ξεκάθαρα τι θα κάνει ένα κόμμα. Χρειάζεται μια συνεχής αναζήτηση, ένας συνεχής διάλογος. Και ο διάλογος προϋποθέτει πολυφωνία, ο διάλογος, προϋποθέτει πλουραλισμό, ο διάλογος προϋποθέτει να έρθουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι μαζί μας.

Θα έλεγα να έρθουν και πριν από τις εκλογές, γιατί όσο πιο δυνατοί είμαστε, τόσο καλύτερα.

Ν.ΚΑΚΑΟΥΝΑΚΗΣ: Καλύτερα από πριν, παρά μετά; Και να έρθουν και στη συγκέντρωση της Παρασκευής;

Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Βεβαίως.

Ν.ΚΑΚΑΟΥΝΑΚΗΣ: Στον ίδιο τον Τσοβόλα θα πείτε μετά τις εκλογές, όποιο και να είναι το αποτέλεσμα, έλα Δημήτρη στη μεγάλη παράταξη για να συνεχίσει να είναι μεγάλη, γιατί η ιστορία θα είναι αμείλικτη, θα είναι σκληρή για όλους μας; Για όλους σας;

Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Ο κ.Τσοβόλας έχει πει ότι δεν τον εκφράζει το ΠΑΣΟΚ. Ο κ.Τσοβόλας έχει πει ότι βρίσκεται απέναντι σ' αυτό το ΠΑΣΟΚ. Εάν αλλάξει γνώμη, είναι η πόρτα ανοιχτή γι' αυτόν.

Ν.ΚΑΚΑΟΥΝΑΚΗΣ: Και τώρα στον κ.Εβερτ, γιατί αυτός είναι ο πραγματικός, ο μεγάλος αντίπαλος. Πάντως παρά τις προσπάθειες, τα φροντιστήρια, τις μεταμορφώσεις που έγιναν, παραμένει ο ίδιος. Και οι μετρήσεις λένε

κ.Πρόεδρε ότι στην τηλεοπτική σας αναμέτρηση βγήκατε ξεκάθαρα νικητής. Γιατί δεν δέχεσθε και άλλη; Είστε τόσο μεγαλόψυχος ή φοβάστε ότι αυτή τη φορά θα τα κάνει μπάχαλο;

Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Ο κ.Εβερτ έχει στις συζητήσεις μαζί μου στη Βουλή παλαιότερα και αλλού, πάντα μια τακτική. Την τακτική των προσωπικών επιθέσεων και των προσωπικών αντεγκλήσεων. Θυμάμαι όταν συζητήσαμε στη Βουλή για την ευρωπαϊκή πολιτική και τη Διακυβερνητική Διάσκεψη, που άκουσα τον κ.Εβερτ και με έκπληξή μου διαπίστωσα ότι ελάχιστα, μα σχεδόν καθόλου, δεν ασχολήθηκε με το θέμα που συζητούσαμε.

Σε όλη τη διάρκεια της ομιλίας του ασχολιόταν με το τι έκανε η κυβέρνηση σε όλα τα άλλα θέματα και το τι έκανα εγώ προσωπικά.

Και η εντύπωση από αυτή την παρέμβασή του, στην οποία εγώ απάντησα και η εντύπωση από τη δική μου απάντηση καταγράφηκε στις εφημερίδες αρνητικά. Κατέγραψαν οι εφημερίδες ότι οι αρχηγοί των κομμάτων ασχολήθηκαν με τα προσωπικά τους και όχι με τα θέματα. Δικαίως, σωστά, γιατί έτσι ήταν.

Εγώ δεν θέλω να δώσω την εικόνα αυτή μιας προσωπικής αντιδικίας και αντιπαράθεσης. Θέλω να υπάρχει ποιότητα στην πολιτική. Ποιότητα δεν υπάρχει στην πολιτική, όταν κάποιος ασχολείται μονάχα με τα χαρακτηριστικά του αντιπάλου του, ή αυτού που νομίζει ότι είναι αντίπαλός του και δεν ασχολείται με τα προβλήματα.

Ο κ.Εβερτ να μάθει να ασχολείται με τα προβλήματα και τότε θα συζητήσουμε.

Ν.ΚΑΚΑΟΥΝΑΚΗΣ: Όταν ένας πολιτικός πάψει να είναι ο εαυτός του και μεταμορφώνεται για τις ανάγκες της προσέλκυσης πελατών, πόσο επικίνδυνος μπορεί να είναι;

Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Ένας πολιτικός που μεταμορφώνεται είναι υποκριτής και είναι επικίνδυνος. Αλλά πιστεύω ότι πολύ δύσκολα μπορεί να μεταμορφωθεί κάποιος, γιατί δεν είναι θέμα να φοράει μια πιο ανοιχτή ή πιο σκούρα γραβάτα, να φοράει ένα μπλε ή άσπρο πουκάμισο.

Ν.ΚΑΚΑΟΥΝΑΚΗΣ: Την τελευταία φορά τις ίδιες γραβάτες φοράγατε και τα ίδια κουστούμια.

Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Αυτές είναι επιταγές των ανθρώπων της τηλεόρασης, οι οποίες επιταγές νομίζω είναι καταπιεστικές και πολύ δίκιο έχετε, θα πρέπει κάπως να τις ξεπεράσουμε. Εγώ πιστεύω κατά βάθος ο άνθρωπος πάντα δείχνει ο ίδιος, δείχνει αυτός που είναι. Κι εκεί ο Σέλερ δείχνει αυτό που ήταν πάντα η συντηρητική παράταξη, δηλαδή μια αυταρχική παράταξη,

μια επιθετική παράταξη, μια παράταξη η οποία δεν σέβεται τη διαφορετικότητα, δεν σέβεται την άλλη γνώμη.

θέλει πάντα και το δείχνει έτσι να ισοπεδώσει. Εγώ, ως δημοκρατικός πολίτης αντιπαθώ τους ανθρώπους που θέλουν να ισοπεδώνουν τους άλλους.

Ν.ΚΑΚΑΟΥΝΑΚΗΣ: Ποιός θα πήγαινε καλύτερα στη ΝΔ; Ο Μητσοτάκης ή ο Εβερτ; Ποιόν θα θέλατε να έχετε απέναντι;

Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Δεν με νοιάζει γιατί όποιος και να ήταν η ΝΔ δεν έχει ιδέες, δεν έχει προγράμματα τα οποία έλκουν και γι' αυτό δεν θα έκανε και καμία διαφορά.

Ν.ΚΑΚΑΟΥΝΑΚΗΣ: Λέτε ότι θα κερδίσετε, θα σχηματίσετε μια κυβέρνηση της Δευτέρα. Δύσκολη δουλειά, αλλά αυτό αφορά εσάς. Τον κόσμο τον αφορά το εξής. Μιλάμε για πολλές διεργασίες, πολλές σκέψεις, πολλές συσκέψεις. Αν είναι 50 ή 60 υπουργοί πώς θα συσκέπτονται αυτοί οι άνθρωποι, πόσο θα είναι αποδοτικοί; Εάν είναι λιγότεροι δεν θα είναι πιο εύκολο; Τι σκέπτεστε πάνω σ' αυτό;

Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Η κυβέρνηση η οποία σχηματίστηκε το Γενάρη είχε με μένα 41 μέλη ενώ η προηγούμενη είχε 52, ήταν δραστικά λιγότερη. Το νέο κυβερνητικό σχήμα θα κινηθεί στα ίδια περίπου επίπεδα. Εκείνο το οποίο πρέπει να κάνουμε, είναι έναν καλύτερο συντονισμό, να υπάρχει μια καλύτερη αποτελεσματικότητα.

Να λειτουργήσουν καλύτερα τα όργανα εκείνα στα οποία αναθέτει το Υπουργικό Συμβούλιο ορισμένες από τις δουλειές, για να υπάρχουν οι αποφάσεις πιο γρήγορα και να συμμετέχουν και οι υπουργοί. Το πρόβλημα αυτό είναι ένα πρόβλημα που έχουμε σκεφτεί, υπάρχει σχεδιασμός και πιστεύω ότι θα το λύσουμε ικανοποιητικά. Όχι περισσότεροι, όχι πολλοί. Αυτοί που υπάρχουν σε αριθμό, περίπου, αλλά πολύ πιο αποτελεσματικοί.

Ν.ΚΑΚΑΟΥΝΑΚΗΣ: Μετά τη νίκη τι θα κάνετε σαν άνθρωπος; Δεν πίνετε, δεν ξενυχτάτε, δεν διασκεδάζετε; Καπνίζετε; Δεν θα το ρίξετε έξω; Τελικά δεν θα χρωστάτε τίποτα στον εαυτό σας; Για όνομα του Θεού!

Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Δεν έχετε μια σωστή εικόνα για μένα κ.Κακαουνάκη. Συμπεριφέρομαι ως φυσιολογικός άνθρωπος και στο μέτρο που οι φυσιολογικοί άνθρωποι πίνουν πίνω, στο μέτρο που ξενυχτάνε ξενυχτάω, στο μέτρο που καπνίζουν καπνίζω. Δεν είμαι υπερβολικός σε καμία κατεύθυνση, αλλά δεν είμαι κι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι επίπεδος.

Εκείνο που μου αρέσει το κάνω. Και όταν μου αρέσει το ένα ή το άλλο το κάνω και θα το κάνω.

Ν.ΚΑΚΑΟΥΝΑΚΗΣ: Έχουμε καλά νέα από το Γενικό Κρατικό με τον κ.Παπαδέλη.

Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Ευτυχώς απ' ό,τι πληροφορούμαι η κατάσταση του βελτιώνεται, οι γιατροί είχαν πει ότι θα πρέπει να περάσουν 48 ώρες για να μπορούν να πουν με βεβαιότητα ότι έχει διαφύγει κάθε κίνδυνο. Τα πράγματα δείχνουν ότι πολύ σύντομα θα μπορούν να μας το ανακοινώσουν, ότι έχει διαφύγει κάθε κίνδυνο και αν έχει διαφύγει κάθε κίνδυνο είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα γίνει καλά.

Εύχομαι να γίνει καλά διότι ο κ.Παπαδέλης είναι ένας πολύ αξιόλογος άνθρωπος, ο οποίος έχει προσφέρει πολλά.

Ν.ΚΑΚΑΟΥΝΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας εύχομαι πραγματικά καλή επιτυχία.

Κ.ΣΗΜΙΤΗΣ: Ευχαριστώ κι εγώ κ.Κακαουνάκη για τη συνέντευξη.