

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 1996

Ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Κώστας Σημίτης, σε μήνυμα του για τις εκλογές που πρόβαλλε σήμερα η ΕΤ1 στα πλαίσια των 10λέπτων, που παραχωρεί στα κόμματα, είπε τα εξής:

1. Έχουν περάσει αρκετές ημέρες της προεκλογικής περιόδου. Έχετε ακούσει όλοι προγράμματα, υποσχέσεις και καταγγελίες. Όμως ένα πυκνό σύννεφο λόγων και ιδεών, σας δυσκολεύει να δείτε ξεκάθαρα την αλήθεια.
2. Και όμως πρέπει να πάρετε αποφάσεις. Πρέπει να δώσετε εντολές. Η απάθεια, η αδιαφορία γι' αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, είναι ότι το χειρότερο θα μπορούσαμε να προσφέρουμε στη χώρα, τους πολίτες, στην κοινωνία.
3. Εύλογα θα διερωτηθούν κάποιοι, μα γιατί όλα αυτά; Η απάντηση είναι μία και μοναδική. Γιατί σήμερα κρίνεται η πορεία που θα ακολουθήσει η χώρα μας προς τον 21^ο αιώνα. Κρίνεται η δυνατότητά μας να δημιουργήσουμε μία ισχυρή και σύγχρονη Ελλάδα. Κρίνεται η θέλησή μας να δημιουργήσουμε ένα σύγχρονο κοινωνικό κράτος. Κρίνεται η υπόσχεσή μας να προωθήσουμε τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη της χώρας.
4. Σήμερα ο κόσμος όλος βρίσκεται στην τροχιά μιας νέας εποχής. Μιας νέας εποχής που τίποτα δεν θυμίζει το χθες. Μιας νέας εποχής όπου οι διεθνείς διασυνδέσεις, η ανταγωνιστική ικανότητα, η δυνατότητα γρήγορης προσαρμογής στο νέο, η γνώση, παίζουν αποφασιστικό ρόλο. Τόσο για τον άνθρωπο, όσο και για τα έθνη. Τόσο για μια μικρή

χώρα όπως η Ελλάδα, όσο για μεγάλα κράτη. Για αυτή τη νέα εποχή πρέπει να αναπτύξουμε ιδέες, πρωτοβουλίες και νέα μέσα δράσης.

5. Η νέα αυτή εποχή, μας φέρνει αντιμέτωπους με μεγάλες προκλήσεις αλλά και μεγάλες ευκαιρίες. Πρέπει να απαντήσουμε θετικά στις προκλήσεις αυτές, αλλά και να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες που μας δίνονται. Και αυτό πρέπει να γίνει σήμερα, τώρα, γιατί αύριο θα είναι αργά, γιατί αύριο θα βρεθούμε ξανά αντιμέτωποι με τον κύκλο των χαμένων ευκαιριών.

Σήμερα οφείλουμε ν' απαντήσουμε: Πως δημιουργούμε μια οικονομία και κοινωνία ικανή να ανταπεξέλθει στο διεθνή ανταγωνισμό και την εξέλιξη της τεχνολογίας. Πως δημιουργούμε ένα κοινωνικό κράτος που προστατεύει αποτελεσματικά τον πιο αδύνατο. Πως πετυχαίνουμε η Ελλάδα να παίζει ρόλο οικονομικό και πολιτικό στα Βαλκάνια, όπως το έκανε για αιώνες. Πως τέλος παρακολουθούμε και συμμετέχουμε στις εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να μη περιέλθουμε στη δεύτερη και τρίτη ταχύτητα.

6. Στα ερωτήματα αυτά το ΠΑΣΟΚ έχει απαντήσεις. Έχει προτάσεις. Έχει λύσεις. Έχει σχέδιο για τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της σημερινής εποχής. Γι' αυτό και έχει αναλάβει συγκεκριμένες δεσμεύσεις απέναντι στον ελληνικό λαό. Ενώ αντίθετα η ΝΔ δεν έχει καταθέσει προτάσεις. Δεν έχει προτείνει λύσεις. Για να κρύψει αυτή την αλήθεια, αυτή την πραγματικότητα, καταφεύγει στις ατεκμηρίωτες υποσχέσεις, στην ακατάσχετη παροχολογία, στον φτηνό, παρωχημένο και επιπόλαιο λαϊκισμό.

7. Το ΠΑΣΟΚ ζητάει την ψήφο του ελληνικού λαού, γιατί θέλει και μπορεί να κάνει πράξη τις θέσεις, τις προτάσεις και τις δεσμεύσεις του. Γιατί θέλει και μπορεί να προωθήσει τον κοινωνικό εκσυγχρονισμό και την

ανάπτυξη της χώρας. Γιατί θέλει και μπορεί να δημιουργήσει την ισχυρή Ελλάδα.

Ζητάμε όμως την ψήφο του ελληνικού λαού και για πολιτικές που αφορούν την καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Το κοινωνικό κράτος, που θέλουμε να οικοδομήσουμε αφορά τα προβλήματα της καθημερινής ζωής των πολιτών. Η ζωή του μέσου ανθρώπου, του πολίτη που μοχθεί, του εργαζόμενου που παλεύει για το μεροκάματο, της γυναίκας με προβλήματα στο σπίτι και στη δουλειά, του αγρότη με το μικρό κλήρο είναι στο επίκεντρο των σχεδίων μας.

Το Κίνημά μας θέλει τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου του Έλληνα. Να πολλαπλασιάσει τις δυνατότητές του, να αναπτύξει τις ικανότητες των πολιτών, να τους δώσει ελπίδα στη ζωή. Η πρόνοια για την ποιότητα της ζωής, περισσότερη κοινωνική δικαιοσύνη, η ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης, η φροντίδα για τον πιο αδύνατο είναι και θα είναι έργο μας.

Ο άνθρωπος είναι και παραμένει στο επίκεντρο της σκέψης και της δράσης ενός σοσιαλιστικού κόμματος. Το δείξαμε. Στα τρία χρόνια της δικής μας διακυβέρνησης αυξήσαμε τις θέσεις εργασίας κατά 150.000 και η ανεργία έμεινε στάσιμη.

8. Στο νέο διεθνές γίνεσθαι δεν επιλέγουμε την αποστασιοποίηση. Απαντούμε θετικά στην πρόκληση με παρουσία και συνεργασίες στην Ευρώπη, στα Βαλκάνια και παντού αλλού όπου χρειάζονται προβολή τα ελληνικά συμφέροντα. Η συμμετοχή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνδέεται με συγκεκριμένες απόψεις και επιδιώξεις.

Θέλουμε μια πολιτικά ενωμένη Ευρώπη, με κοινές πολιτικές εξωτερικών σχέσεων και άμυνας, όχι μόνον για να τεθεί ένας

επικουρικός φραγμός στον τουρκικό επεκτατισμό, αλλά ως ουσιώδη παράγοντα της διεθνούς σταθερότητας, για να γίνει ασφαλέστερος ο πλανήτης.

Θέλουμε την Ενωμένη Ευρώπη γιατί μόνον έτσι είναι δυνατόν να ελεγχθούν αποτελεσματικά οι τυφλές δυνάμεις της αγοράς, να πειθαρχηθούν καλύτερα οι οικονομικοί κολοσσοί. Μόνον έτσι είναι δυνατόν οι κοινοί θεσμοί και οι εθνικές κυβερνήσεις να χαράσσουν και να επιβάλλουν κοινές πολιτικές απέναντι σε οποιοδήποτε επιμέρους συμφέρον, πολιτικές για τους εργαζόμενους και τους λαούς.

Θέλουμε την Ευρωπαϊκή Ενοποίηση γιατί είναι η Ελλάδα η κοιτίδα ενός πολιτισμού, που αποτελεί σήμερα το θεμέλιο του ευρωπαϊκού πολιτισμού.

Στην περιοχή των Βαλκανίων η Ελλάδα θα διευρύνει τις πρωτοβουλίες της με στόχο τη διαμόρφωση ενός νέου πλαισίου συνεργασίας και ειρηνικών σχέσεων, που συμβάλει στη σταθερότητα, την ανάπτυξη και την ευημερία της περιοχής.

Η τουρκική επιθετικότητα αποτελεί τη σοβαρότερη και ίσως την μόνη απειλή για την Ελλάδα και τον Ελληνισμό. Έχουμε καταστήσει σαφές ότι η Ελλάδα θέλει καλές σχέσεις με την Τουρκία, δεν διαπραγματεύεται όμως τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Δεν παραχωρούμε τίποτε. Διεκδικούμε κάθε νόμιμο και αναφαίρετο δικαίωμα του Ελληνισμού. Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις δεν μπορεί να εξομαλυνθούν αν δεν επιλυθεί δίκαια, μόνιμα και βιώσιμα, σύμφωνα με τις αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών, το Κυπριακό.

9. Υπάρχουν σήμερα δύο Ελλάδες. Από τη μια μεριά ο κόσμος της εργασίας, ο κόσμος του μόχθου και της δημιουργίας. Υπάρχουν

άνθρωποι απ' άκρο σε άκρο της Ελλάδας που κάνουν ήδη πράξη τον εκσυγχρονισμό. Υπάρχουν αγρότες με ανταγωνιστικές καλλιέργειες, εργάτες με εξειδικευμένη γνώση, επιχειρήσεις με αποτελεσματική οργάνωση, πανεπιστήμια με ερευνητικές πρωτοβουλίες παγκόσμιας απήχησης. Υπάρχει η Ελλάδα της δημιουργίας, της δουλειάς, των ηθικών επιλογών, των υψηλών φιλοδοξιών, των μεγάλων οριζόντων. Υπάρχει όμως και η άλλη Ελλάδα, του παρασιτισμού, της αυθαιρεσίας, της ηθικής ανοχής, της διαφθοράς και συναλλαγής. Εμείς θέλουμε να δώσουμε πρώτο ρόλο στις δυνάμεις της δημιουργίας, στην Ελλάδα της κοινωνικής ευθύνης, της αξιοκρατίας και της αξιοπρέπειας.

Η Ελλάδα της δημιουργίας, είναι πρώτη μας προτεραιότητα. Είναι η πυξίδα για να πάμε μπροστά, για να δημιουργήσουμε ένα ελπιδοφόρο αύριο.

10.Γι' αυτό και επιδιώξαμε και θα επιδιώξουμε να κυβερνήσουμε με ένα νέο ήθος και ύφος εξουσίας. Ανήκω στους Έλληνες εκείνους που έζησαν την εξορία, τις ανακρίσεις στην Ασφάλεια, ταξίδεψαν με πλαστά διαβατήρια και κρύβονταν να μη συλληφθούν. Ξεκίνησα για λόγους πολιτικούς δύο φορές από το μηδέν μια νέα επαγγελματική δουλειά.

Όλα αυτά γιατί πολλοί πιστεύαμε και πιστεύουμε ότι η πολιτική έχει στόχο μια κοινωνία πιο ηθική, ότι η πολιτική προσφορά δεν πρέπει να συνδέεται με ανταλλάγματα, ότι η πολιτική συμμετοχή δεν πρέπει να εξαργυρώνεται με αντιπαροχές.

Για μας είναι αδιανόητο η εξουσία να εκμεταλλεύεται τη δύναμή της, να είναι αλαζονική, να είναι μακριά από τον πολίτη, να χάνει την απλότητα επιδεικνύοντας υπεροψία και θράσος.

Ηγέτης σημαίνει παράδειγμα, Κυβέρνηση σημαίνει κοινωνική ευθύνη, πολιτική σημαίνει ανιδιοτέλεια. Αυτό είναι το μήνυμά μας. Αυτή είναι η δέσμευσή μας. Αυτή είναι η υποχρέωσή μας.

Η Ελλάδα μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τη νέα εποχή.

11. Στις εκλογές της 22ας Σεπτεμβρίου, ο ελληνικός λαός θα δώσει την δική του απάντηση για την πολιτική, τα προγράμματα και τους πολιτικούς, που πιστεύει ότι μπορούν να θέσουν την Ελλάδα στην τροχιά του 21^{ου} αιώνα.

Ο ελληνικός λαός την μεθεπόμενη Κυριακή με την ψήφο του θα πει Ναι στην πολιτική σταθερότητα. Θα πει Ναι στην πρόοδο. Θα πει Ναι στην κοινωνία της αλληλεγγύης. Θα πει Ναι στον εκσυγχρονισμό και στην ανάπτυξη.

Η ψήφος αυτή του ελληνικού λαού θα ανοίξει νέους ορίζοντες για την Ελλάδα, την κοινωνία και τους πολίτες. Θα ανοίξει τους ορίζοντες της ισχυρής και σύγχρονης Ελλάδας. Γι' αυτό είμαστε απόλυτα βέβαιοι. Ο ελληνικός λαός μπορεί να κρίνει, να συγκρίνει και να αξιολογήσει ποιες πολιτικές προτάσεις θέλει. Ποιες πολιτικές λύσεις επιθυμεί. Ποιους πολιτικούς εμπιστεύεται.

Το ΠΑΣΟΚ, ανανεωμένο και σύγχρονο, θα δώσει νικηφόρα τη μάχη στις εκλογές της 22ας του Σεπτεμβρίου. Η βέβαιη νίκη του θα είναι μια μεγάλη νίκη, για τις δυνάμεις της εργασίας και του πολιτισμού, για τις δυνάμεις της προόδου και του εκσυγχρονισμού.