

Κ. Σημίτης

Οικονομικές και κοινωνικές κρίσεις οδηγούν εύκολα σε εθνικιστικές εξάρσεις. Η στροφή προς τον εθνικισμό είναι μια βολική λύση. Εκείνοι που ευθύνονται για την κρίση συγκαλύπτουν τις ευθύνες τους. Εκείνοι που την υφίστανται πιστεύουν ότι βρίσκουν μια διέξοδο. Στον τόπο μας ζήσαμε πολύ καιρό με εχθρούς και διεθνείς συνωμοσίες σε βάρος μας. Το τίμημα που πληρώσαμε στον υπερεθνικισμό ήταν ένα αυταρχικό κράτος, οι διαχωρισμοί των πολιτών, η καταπίεση των ιδεών και ο δογματισμός. Κίνδυνοι υπάρχουν για την Ελλάδα. Κάθε χώρα προωθεί τα συμφέροντά της. Τα συμφέροντα των άλλων χωρών δεν συμπίπτουν οπωσδήποτε με τα δικά μας. Αλλά αν βλέπουμε μόνο κινδύνους, δεν βλέπουμε τις δυνατότητες, τις προοπτικές. Ο εθνικισμός μας δεν μπορεί να είναι αντίδραση, πατριδοκαπηλαία, αμυντικός μηχανισμός. Γιατί τότε θα αδρανούμε και θα περιθωριοποιούμαστε. Ο εθνικισμός μας πρέπει να βασίζεται σε μια νέα αντίληψη για τη διεθνή μας θέση και την προοπτική μας, που θα συνδυάζει την πρόβλεψη των εξελίξεων, τη δράση στο διεθνή χώρο με τον εθνικό οραματισμό. Για να αναπτυχθούμε ως χώρα χρειάζεται να ενισχύσουμε το εσωτερικό

μέτωπο, να εκσυγχρονίσουμε την κοινωνία μας. Χρειάζεται στο εξωτερικό μέτωπο να διαμορφώσουμε μια ενιαία στρατηγική που θα μας επιτρέψει να αντιμετωπίσουμε δημιουργικά τις προκλήσεις, ώστε να συγκαθορίσουμε τις εξελίξεις. Χρειάζεται να δημιουργήσουμε και να προωθήσουμε συμμαχίες, προπαντός την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Ο εθνικισμός πρέπει να είναι μια δημιουργική διαδικασία παραγωγής ιδεών, αξιοποίησης των δυνατοτήτων μας, εκμετάλλευσης των διεθνών εξελίξεων. Τότε δε θα έχουμε να φοβηθούμε τίποτε ούτε από τον υπερεθνισμό, ούτε από ανασφαλείς και επιθετικούς γείτονες.

Οικονομικές και κοινωνικές κρίσεις οδηγούν εύμορφα
 σε εθνικιστικές εξάρσεις. Η προοπτική προς τον εθνικισμό
 είναι μία βολική λύση. Ξετίνα ωου ευδύονται για την
 κρίση συμμαχίας τους τη ευδύνη τους. Ξετίνα ωου την
 υφίστανται εστιμούν ότι βρίσκουν μία διέξοδο. Του
 τόνο μας ζύσαμε ωού καιρό με εχθρούς και διεδυείς
 συνωμοσίες σε βάρος μας. Το τίμημα ωου ωμερώσαμε
 σου ~~αφρατο~~ ~~ω~~ υπερεθνικισμό' νταν ενα ασταρχικό κράτος,
 οι διαχωρισμοί των χωρών, η ματαίωση των ιδεών, και ^{οδοιπορική}
 κίνδυνοι υπάρχουν για την Ελλάδα. Κάθε χώρα προωθεί
 τα συμφέροντά της. ~~και~~ Τα συμφέροντα των άλλων χωρών
 δεν συμπίπτουν οπωσδήποτε με τα δικά μας. Το χαρα-
 κτηριστικό της διεθνούς σκηνής. Αλλά αν βλέπουμε μόνο
 αυτών δεν βλέπουμε τη δυνατότητα, τη ^{προσωπική} ~~προσέγγιση~~.
 Ο εθνικισμός μας δεν μπορεί να είναι αντίδραση, πατριδο-
 μαωμεία, αμυντικό μηχανισμό. Γιατί τότε θα αδρανώμε
 και θα περιθωριοποιούμαστε. Ο εθνικισμός μας πρέπει
 να βασίζεται σε μία νέα αντίληψη για τη διεθνή μας
 θέση και την προσώπιη μας ωου θα συνδυάζει την
 πρόβλεψη των εξελίξεων, τη δράση στο διεθνή χώρο
 με τον εθνικό οραματισμό. Πά να αναπτύχουμε
 ως χώρα χρειάζεται να ενισχύσουμε το εσωτερικό μέτωπο,
 να ενισχυθούμε την κοινωνία μας. Πρέπει να στο
 εξωτερικό μέτωπο να διαμορφώσουμε μια εθνική στρατηγική
 ωου θα μας εωτρέψει να ασυμετωπίσουμε δημιουργικά τις
 προκλήσεις ^{ωου} ~~να~~ ~~προβλεπόμε~~ ~~ωου~~ ~~σημαδορίσουμε~~ ~~τη~~ ~~εξελίξει~~
^{χρειάζεται να δημιουργήσουμε και να προωθήσουμε συμμαχίες}
 Ο εθνικισμός πρέπει να είναι μία δημιουργική διαδικασία
 παραγωγής ιδεών, αξιοποίησης των δυνατοτήτων μας,
 επιμετάθεσης των διεθνών εξελίξεων. Τότε δεν θα έχουμε
 να φοβηθούμε τίποτε ούτε από τον υπερεθνισμό ούτε από
 αυτοομαγεία και εωιδετικούς ζείδους.

το
 την ευρω-
 παϊκή
 ολοκλήρωση.